

Waarom de OT-feesten vieren?

Waarom moeten/mogen wij de joodse feesten vieren; wij zijn toch geen Joden en hebben de uittocht uit Egypte niet meegemaakt.

Ik zou kunnen antwoorden met een wedervraag: **Waarom niet?**

Goed, ik wil je graag wat huiswerk geven. Ik hoop dat je de aangehaalde teksten opzoekt en overdenkt. En aarzel niet om bijkomende vragen te stellen (ik geef liever gerichte antwoorden dan je met informatie te overspoelen). **Gun jezelf vooral tijd**; zelf heb ik destijds ook heel veel weerstand geboden. Ik heb ooit tegen iemand gezegd dat dit wel nieuwe wijn lijkt welke niet in mijn oude zak past. En ook ... loop niet te gauw weg, niet van deze informatie, maar ook niet meteen van de gemeente waar jij lid van bent. Alleen naar de toekomst toe geloof ik dat er steeds meer geopenbaard zal worden over de Here en zijn komst (Dan.12:9-10). Ik geloof dat dit bezig is en de feesten zijn daarbij, volgens mijn beperkt begrip, zeer belangrijk ... maar ook het leven naar de Thora (t.b.v. heiliging).

1. Jezus was een Jood en vierde de feesten; waarom Zijn discipelen dan niet?
2. Hij kwam ook in de wereld op de feesten (op 1^{ste} dag van *Sukkot*/Loofhutten en werd als Levende Thora in de Tempel gebracht op *Simcha Thora* - feest van de Vreugde der Thora/wet) ... en zal volgens mijn overtuiging - omdat het Gods feesttijden zijn (Lev.23) - ook wederkomen op één van de feesten. En als je die tijden in je geloofsbeleving kent, zal jij volgens 1Tes.5:4 "*niet in de duisternis zijn zodat die dag je als een dief overvallen zou*".
3. Heb jij één reden om van de 10 geboden, het 4^{de} gebod (over de sabbatdag - Ex.20:8) er uit te laten? Indien jij één reden zou kunnen vinden; ik kan je 100 redenen geven om het wél te doen!
4. Als je geliefde zegt dat ie die bepaalde feestdag voor jou vrij houdt (lees Lev.23) en jij zou zeggen kom maar op de dag die ik uitgekozen heb (bvb. Pasen i.p.v. Pesach, zondag i.p.v. Sjabbat, Kerstmis i.p.v. Loofhutten ..) waaruit blijkt de liefde dan voor je Geliefde?
5. De eerste eeuwen bestond er geen christelijke kerk, zoals tegenwoordig; alles was Joods van traditie; toen de H. Geest op Pinksteren kwam, waren de eerste gelovigen allemaal Joden... en die vierden op Gods geopenbaarde tijden in het OT.
6. Heeft de Here ergens aangekondigd dat Hij een nieuwe kerk kwam stichten? Met andere feesttijden?
7. Wat betekent het dan wat de Here zei dat "*eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jot of één titel vergaan van de wet, ...*) anders dan dat de wet (Thora van Mozes) nooit opgeheven zal worden!? Ja zelfs daarna zal ze nog gelden – in de toekomst zal de Thora in onze harten geschreven worden (Jer.31:33). Maar zul je zeggen; dat betreft het huis Israëls. Maar wat bedoelt de Here dan als Hij van één kudde spreekt en één Herder (Joh.10:16)? Wat bedoelt Paulus met dat wij geënt zijn op de Olijfboom (Rom.11:24) en dat Christus de scheidsmuur tussen Jood en niet-Jood weggedaan heeft (Ef.2:11-22)?
8. Als God eertijds (OT) de Thora gegeven heeft (om te proberen na te leven) ... en de gelovigen in Christus op het einde zullen herkend worden aan het houden van de geboden/Thora (Opb.12:17, 14:12)... waarom zou de Thora dan tussenin (nu, vandaag) opgeheven zijn?
9. Hoe lees je Hand.15:21? Waarom staat daar Mozes vermeld, denk je?

Omdat destijds leiders moeite hadden met zich te schikken naar de rabbijnen/schriftgeleerden... en de heidense gelovigen zich afgescheurd hebben om tal van redenen (teveel om nu hier op in te gaan),

1. Heeft men in 325 n.Chr. op het (Katholieke) Concilie van Nicea: de zondag i.p.v. de Sjabbat gekozen; Kerstmis bepaalt, Pasen bepaalt, Hemelvaartdag als feest bepaalt en de Joodse feesten afgeschaft als niet geldend voor de gelovigen uit de heidenen.
2. Heeft met de titel Oude Testamant gegeven aan de Geschriften van voor Christus en Nieuwe Testament aan de latere geschriften. Daardoor werd de indruk gecreëerd dat het Oude voor de Joodse gelovigen was en het Nieuwe voor de niet-Joodse. Terwijl nochtans de schrijvers van het "Nieuwe" ook Hebreeën waren en zij niets geschreven hebben dat indruist tegen de Thora!
3. Men heeft de Joodse boekenvolgorde veranderd en de geschriften van het NT in zo'n volgorde gezet dat zeker niet zou opvallen dat het Joodse geschriften zijn. Daarom staat de brief van Jakobus (de oudste en dus 1^{ste} brief) achteraan omdat men er moeite mee heeft dat die aan de 12 stammen is geschreven ... hetgeen juist aangeeft dat er in het begin alleen maar Joodse christenen waren! Zo heeft men ook moeite met de Hebreeënbrief die helemaal over Yom Kipoer (Grote Verzoendag) gaat.
4. Men heeft de bedelingentheologie bedacht, die hierop neer komt dat de hemel bestemt zou zijn voor de niet-Joodse gelovigen en het Land voor de Joodse gelovigen!

5. En wat betreft de uittocht uit Egypte; als je het verhaal leest zul je merken dat er vele niet-Hebreeërs aansloten bij het verlore volk (zich "entten", te vergelijken met Rom.11). En denk je nu dat zo'n uittocht ons niet opnieuw gaat overkomen? Wacht maar even als de Here terugkomt ... of verwacht je niet dat de Rots ons opnieuw uit het Egypte (naam voor het heidendom van deze wereld - Opb.11:8) gaat leiden?

Men heeft er door de eeuwen heen alles aangedaan om de scheiding in stand te houden! M.a.w. men heeft de scheidsmuur die Christus afgebroken had, volgens Paulus, weer opgetrokken!
Moet de Vader nu blij zijn op ons?

Luther heeft destijds enkel gereageerd tegen de misbruiken van de katholieke kerk toentertijd. Maar in de protestantse kerken vind je dezelfde vorm van gedenken terug als in de Katholieke kerk: hier noemt het avondmaal - daar noemt het eucharistie. Maar dat heeft de Heer nooit gevraagd! Wel dat we Zijn dood zouden gedenken op *Pesach*. Daarover gaat het grootste deel van de Korinthebrief (vergelijk hoofdstuk 5 met 11, "ongezuurd" - wat met *Pesach*, het feest van Ongezuurde broden verband houdt - en de "beker na de maaltijd" - wat op de derde *Pesach*beker wijst). Maar de NBG-vertalers hebben bij hoofdstuk 11 gezet "Misbruiken bij het (wekelijkse) *avondmaal*" ... terwijl het daar dus niet over gaat.

En wat betekent het ons te heiligen zodat: wie heilig is, in de laatste dagen nog heiliger wordt (Opb.22:11), anders dan dat we opnieuw Gods normen en voorschriften ter harte gaan nemen? Want dat gaat ons onderscheiden van de anti-christ. En geloof het of niet; wij gaan samen met het gelovige Israel door het overgrote deel van de Grote Verdrukking moeten gaan!

Maar ik ben zelf zeer dankbaar dat ik de feesten heb mogen ontdekken. Hoe kun je iemand verwachten als er niets concreets te bemerken is. Als iemand mij aankondigt dat hij/zij op die dag langskomt, dan is dat concreet ... zodanig dat ik me nu reeds kan voorbereiden. Zo zijn ook de feesten; elk jaar opnieuw. God houdt zich aan de feesten en dus verwacht ik de Here heel concreet naarmate Yom Kipoer nadert.

Hopelijk genoeg stof om even verder te kunnen ...
Gods zegen,
Marcel Achten

Reactie, graag naar: marcel.achten@skynet.be