

Sh'mini – Acht

Opvallende gelijkenissen tussen de ontmoeting op de berg en bij de Mishkan

Op de berg Sinai

Een **wolk** bedekt de berg

De **Shechinah** bedekt de berg

Wachten tot hij **geroepen** wordt op de berg

Het woord **Wajikra** en Hij riep

Er is **beperkte toegang** tot de berg

Adonai geeft **geboden- opdrachten** aan Israël

Mishkan

Een **wolk** bedekt Mishkan

De **Shechinah** bedekt Mishkan

Wachten tot hij **geroepen** wordt

Het woord **Wajikra** en Hij riep

Er is **beperkte toegang** tot de Mishkan

Adonai geeft **geboden- opdrachten** aan Israël.



De details ordenen

De Mishkan was opgericht en de Glorie van Adonai vulde het **op de eerste van Nisan** (Exodus 40:1 en 33-35). **Deze dag was ook het begin van de zeven inwijdingsdagen** vermeld in Exodus 29:1-46 en Leviticus 8

Mozes verkoos de vervulling van de inwijdingsceremonie op te tekenen in het boek Leviticus!

Voorafgaand van de **zeven dagen van inwijding (voor de eerste Nisan dus) was het Mozes die de taak als hogepriester uitvoerde. Het is pas na deze zeven dagen** dat het priesterambt wordt overgedragen aan Aäron en zijn zonen, bovendien begon deze zevendaagse **inwijdingsperiode op de eerste Nisan, op de achtste dag volgen er een aantal nieuwe instructies.**

Vanaf de eerste Nisan, vulde de Shechinah Glorie van Adonai de Mishkan. Het is gebouwd en het functioneert; nochtans zullen offergaven van de Israëlieten niet gebracht worden tot NA de zevendaagse ceremonie.

Heerlijkheid van G'd verschijnt Nieuwe maan 1 Nisan	Inwijdingsperiode 7 dagen	Het vuur van G'd verteerd de offers "Goedkeuring" 8^{ste} dag 8 ^{ste} Nisan
Mozes fungeert als Hogepriester met alle voorbereidingen en geeft als het ware opleiding	Opleiding: Bij het begin van de zevendaagse inwijding voerde Mozes het bloedritueel uit. Nu volbrengen Aäron en zijn zonen het bloedritueel. Aäron handelt nu als de Levitische Hogepriester. Mozes heeft de overdracht van de priesterlijke functies (die ooit de zijne waren) met succes aan de Levieten overgedragen.	Offers voor de Israëlieten. Vanaf dan mogen de Israëlieten tot Adonai naderen via hun offers

De Geest vulde de Mishkan op de eerste Nisan . Maar het was niet vòòr de Achtste dag dat de Geest uitbarstte van het Allerheiligste om de offers te verteren .

Wanneer was die achtste dag ?

Lev.9:1, Op de achtste dag riep Mozes Aäron, diens zonen en de oudsten van Israël.....

Tony Robinson schrijft.

Merk op dat de hele zevendaagse inwijdingsceremonie reeds geboden

werd in **Exodus 29:1-46**. Merk op dat **Exodus 29:37** zegt dat de Mishkan een

zevendaagse inwijdingsceremonie moet ondergaan (zoals opgetekend in Leviticus 8). Tenslotte stelt

Exodus 40:33-35, dat de Mishkan was opgericht, voleindigd **en dat Adonai's Shechinah het vulde.**

Nochtans rapporteerde Mozes in Exodus nooit de details over de vervulling van de inwijdingsceremonie !

Exodus 29:37,

Zeven dagen zult gij over het altaar **verzoening doen**; gij zult het heiligen en het altaar zal allerheiligst zijn; ieder die het altaar aanraakt, zal heilig zijn.

Exodus 40:33-35,

Hij richtte de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar, en hij hing het gordijn voor de poort van de voorhof op. Zo voleindigde Mozes het werk.

En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des HEREN vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop, **en de heerlijkheid des HEREN vervulde de tabernakel.**

Misschien een goed nadenkertje !

Wie bepaalde de nieuwe maan?

Mozes kreeg de **opdracht om op de eerste dag van de maand klaar te zijn** met de Tabernakel volgens,

Exodus 40:1-2, De HERE sprak tot Mozes: Op de eerste dag van de eerste maand zult gij de tabernakel, de tent der samenkomst, oprichten.

Vervolgens komt de goedkeuring in,

Ex.40:34-35, Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vulde.

Achtste dag profetisch

Ezechiël krijgt een visioen naar de toekomst toe over;

Het altaar en zijn inwijding

Ezechiël 43:26-27, Zeven dagen zult gij dagelijks een bok als zondoffer bereiden; ook zal men een jonge stier en een ram uit het kleinvee, beide gaaf, bereiden.

Zeven dagen zal men over het altaar verzoening doen en het reinigen en wijden. En wanneer men die dagen voleindigd heeft, dan zullen de **priesters op de achtste dag en daarna**, op het altaar **uw brandoffers** en uw vredeoffers bereiden, **en ik zal een behagen in u hebben**, luidt het woord van de Here HERE.

Op de achtste dag volgt er een goedkeuring !

Hoe belangrijk is die achtste dag ?

Enkele verbanden met de achtste dag wat eigenlijk een voortzetting is van de zeven voorafgaande dagen of periode.

Besnijdenis - Het aardse beeld van besnijden op de 8ste dag **verbindt een kind met het eeuwige (geestelijke) verbond.**

Eerstgeborene zonen en de **eerstgeborene mannelijke dieren** **zijn voor de Eeuwige op de achtste dag.**

Reiniging van Metsora - Na 7 dagen van zijn zuiverheid tellen, kan hij op de **8ste dag worden gereinigd** en vóór YHWH verschijnen.

Let op !

In elk van deze voorbeelden verbind G'd dit niet aan een bepaalde dag !

Shavuot - Pinksteren

Omertelling als voorbereiding en **Shavuot als voortzetting** - de zeven weken van zeven dagen moeten worden beschouwd als een parallel op **hetzelfde model als een enkele telling van zeven**

dagen, maar één die zeven keer (7 x 7) wordt gedaan, **gevolgd door de 8ste dag die wij als Shavuot** (Pinksteren) kennen.

Sukkot - Loofhuttenfeest

De **8ste dag** die op de zeven dagen van **Sukkot** volgt, wordt "**Hashmini Atzeret**" genoemd. Aangezien wij weten dat een dag met duizend jaar wordt vergeleken, kan Hashmini Atzeret **als beeld van de eeuwigheid** worden gezien die **na de 7.000 jaar van de mens op aarde komt**.

De 8ste dag;

Vertegenwoordigt een niveau van **heiligheid** die de normale tijd en ruimte overstijgt. Je zou het kunnen zien als **een tijd van "één met de Almachtige"** worden, **tegenover** het "**één met de wereld**" zijn.

Is dat niet waarvoor Yeshua gekomen is.

Achtste dag is ook een **schaduw** van het **duizendjarig rijk**.

Vraagje

Een vraagje: we hebben het gehad over **de achtste dag in al zijn aspecten**.

Kan die achtste dag in al zijn aspecten op een zondag vallen ?

Ja, maar niet alle jaren !

De Mishkan is de blauwdruk voor het lichaam van Messias

Net zoals Am Yisra'el de Mishkan bouwde als een **plaats waarin de Shechinah- Glorie van Adonai kan wonen**, zo ook zijn nu **onze lichamen woonplaatsen voor de Ruach HaKodesh - Heilige Geest**.

De Evangelieën

Zijn er aanwijzingen bij het tijdsverloop van Yeshua want tenslotte was het toen ook de maand Nisan en Pesach was komende alhoewel er al een tempel was.

Kunnen we daar invullingen aan geven?

1ste Nisan nieuwe maan

2de Nisan

3de Nisan

4de Nisan

5de Nisan

6de Nisan

7de Nisan

8ste Nisan zou de opwekking van Lazarus kunnen zijn.

9de Nisan

10de Nisan is de intocht in Jeruzalem/ ieder gezin neemt een lam in huis.

11de Nisan

12de Nisan

13de Nisan

14de Nisan slachten van het Pesachlam (1ste dag ongezuurde broden)

15de Nisan feest ongezuurde broden

16de Nisan beweegoffer

17de Nisan opstanding

Offers – Verbanden zien

Het **Hebreeuwse woord** voor het gehele **brandoffer is olah** (h'lo[]). Dit woord betekent letterlijk **opstijgend of verhogend offer**. Als je een Chumash bezit , dan zal je bemerken dat het olah zo vertaalt. **Yeshua vervulde het olah offer** toen Hij stierf op de executiepaal.

De ware betekenis van het woord olah begrijpen.

Het olah offer werd totaal verteerd op het altaar. Al de rook zou **opstijgen naar**

Adonai in de hemelen. Welke geweldige gebeurtenis vond plaats nadat Yeshua

zichzelf in overeenstemming met Psalm 40:6-8, als een olah offer Gaf.

Hij steeg letterlijk op naar de Vader, daardoor zien we dat het olah offer een beeld was van de hemelvaart van de Messias! **Hij was de ultieme vervulling van de olah**, net zoals Hij de ultieme vervulling van alle andere offers was .

Vreemd vuur

Ik of U ?

Abrakadabra: is een verbastering van het **Hebreeuws** woord "**ha-brachah** " en

Dabra: een **Aramees** woord voor pest.

Het betekent letterlijk: "**Ik laat het gebeuren zoals ik heb gezegd.**" Als de toverspreuk door een goochelaar wordt gebed, betekent het dat het een gevolg is van zijn oproep de logica even terzijde te schuiven, alsof hij wil zeggen: "**kijk hoe ik iets laat gebeuren dat je voor onmogelijk hield en dat alleen omdat ik aangekondigd heb dat ik dat zou doen.**"

Wat velen van ons zich niet realiseren is dat een bijna gelijklopende uitdrukking op de achterkant van het perkament in een mezoeza staat. De meeste schrijvers van mezoezet, Torarollen e.d.) geven er de voorkeur aan de woorden **abra kidvarchaop** te schrijven. Deze woorden betekenen “**ik heb het laten gebeuren zoals U het heeft gezegd.**” Het is hun manier om te zeggen dat **hun werk voldoet aan de mitswa** om de woorden aan de deurpost van ons huis te bevestigen zoals dat wordt voorgeschreven in de Tora. **Abracadabra is gebaseerd op de arrogantie van de mens** die denkt dat hij almachtig is en de natuurwetten kan trotseren. **Abra kidvarcha stoelt echter op nederigheid en het besef dat wij verplichtingen aan God hebben door wat er in de Tora staat.**

Deze week lezen wij in Wajikra het verhaal over **Nadav en Avihoe**. Wajikra 10 begint met te vertellen dat deze twee opvolgers van Aharon de Misjkan [Tabernakel] **binnengaan om zonder de voorschriften in acht te nemen een offer brengen aan de Eeuwige.** “vreemd/verkeerd vuur”) bezorgt onze verklaarders en ons wel wat hoofdbrekens. Wat deden zij verkeerd dat zij zich de woede van de Allerhoogste op de hals haalden? Zou het misschien hun **arrogantie** geweest kunnen zijn?

Zou het mogelijk zijn dat zij het verschil tussen **abracadabra en abra kidvarcha** uit het oog hadden verloren?

Rabbi Matt Cutler

Alvast een gezegende tijd !

Messiaanshetlevendwater.be