

The eDisciple

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

The brothers of Yeshua invited Him to go to join them on pilgrimage to Jerusalem for the festival of Sukkot. Why did He refuse to join them?

Not Going to Sukkot?

Yeshua's brothers stopped to pay Him a visit in Capernaum as they traveled to Jerusalem for the festival of Sukkot (Booths). His brothers invited Him to join them for the pilgrimage, for the "the Feast of Booths was at hand" (John 7:2). They chided him, saying, "Leave here and go to Judea, that your disciples also may see the works you are doing. For no one works in secret if He seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world." (John 7:3-4).

Herod Antipas wanted Him arrested, and the Pharisees and Sadducees on the Sanhedrin in Jerusalem had also taken an interest in him. He knew that His life was at risk in the Galilee, how much more so in Judea and Jerusalem. For that reason, He avoided Judea and spent most of His time in the remote north, but He could not stay in the Galilee indefinitely. The three annual pilgrimage festivals necessitated trips to Jerusalem.

His brothers argued that the festival of Sukkot would provide the perfect opportunity for a grand debut. He could expect all of His followers from Galilee and Judea to gather for the festival in Jerusalem. If He was the Messiah, why not do some signs and wonders in the sight of all Israel?

For the last several years, Yeshua had conducted His miraculous ministry clandestinely. Rather than seeking recognition as a public figure, He warned those He healed to "tell no one." He retreated from crowds and hushed the voices that sought to proclaim His identity. His brothers interpreted the secrecy as evidence that He must be less than He claimed to be. They suspected He simply wanted to extend the charade as long as He could.

Yeshua responded, "My time has not yet come ... You go up to the feast. I am not going up to this feast, for my time has not yet fully come" (John 7:6-

De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

De broers van Yeshua nodigden Hem uit om met hen mee te gaan op bedevaart naar Jeruzalem voor het Sukkotfeest. Waarom heeft Hij geweigerd om mee te gaan?

Niet naar Sukkot?

Yeshua's broers stopten met Hem in Kafarnaüm op te zoeken want ze reisden naar Jeruzalem voor het Sukkot (Loofhutten) feest. Zijn broers nodigden Hem voor de bedevaart uit om met hen mee te gaan, want het "het Loofhuttenfeest was nabij" (Johannes 7:2). Zij berispten hem, zeggende: "vertrek van hier en ga heen naar Judea, zodat ook je leerlingen (daar) de werken die je doet aanschouwen, want niemand doet iets in verborgenheid terwijl hij ernaar zoekt zelf in de openbaarheid te zijn; als je deze dingen doet, vertoon jezelf dan aan de wereld!" (Joh 7:3-4, Naardense). Herodes Antipas wilde hem arresteren, en de Farizeeën en Sadduceeën op het Sanhedrin in Jeruzalem hadden ook hun oog op hem gezet. Hij wist dat Hij in Galilea gevaar liep, hoeveel te meer in Judea en Jeruzalem. Om die reden vermeed Hij Judea en bracht het grootste deel van zijn tijd in het verre noorden door, maar Hij kon niet eindeloos in Galilea blijven. De drie jaarlijkse bedevaartfeesten vereisten dat men naar Jeruzalem reisde.

Zijn broers voerden aan dat het feest van Sukkot de perfecte gelegenheid voor een groots debuut zou bieden. Hij kon verwachten dat al Zijn volgelingen uit Galilea en Judea zich voor het feest in Jeruzalem verzamelden. Als Hij de Messias was, waarom dan niet een of ander teken en wonder voor de ogen van gans Israel doen?

Want de laatste paar jaar was Yeshua met Zijn wonderbaarlijke bediening clandestien bezig geweest. In plaats van erkenning te zoeken als een publiek figuur, waarschuwde Hij degenen die Hij genas om het "niemand te vertellen." Hij trok zich terug uit de drukte en suste de stemmen die Zijn identiteit wilden verkondigen. Zijn broers interpreteerden de geheimhouding als een bewijs dat Hij minder moest zijn dan Hij beweerde te zijn. Ze vermoedde dat Hij gewoon de schertsvertoning zo lang als kon wilde rekken.

Yeshua antwoordde: "Mijn tijd is nog niet gekomen ... Gaan jullie op naar het feest. Ik ga niet naar dit feest, want mijn tijd is nog niet helemaal gekomen" (Joh 7:6-

8). He told them, "Your time is always here. The world cannot hate you, but it hates me because I testify about it that its works are evil" (John 7:6-7). That is to say, "Anytime is fine for you to go to Jerusalem because you are not being hunted by the government for speaking out against injustice, corruption, and sin."

On a deeper level, His reply implied that the right festival (appointed time) for Him to make a public claim had not yet arrived. He referred to the Passover (still six months away) when He intended go public and accept the popular acclamation as King Messiah—King of the Jews—during His triumphal entry into the city. When that fateful Passover did arrive, He referred to it as "My time" (Matthew 26:18). In John 7, the time for that grand entry and the unveiling of His messianic identity had not yet arrived. He said, "My time has not yet come."

The Master waited until after His brothers and the pilgrims traveling with them had set out. He acted as if He did not plan on attending the festival at all. When at last the way was clear, He and His disciples made a private pilgrimage. Arriving in Jerusalem, they kept a low profile for the first half of the eight-day festival.

8). Hij zei tegen hen: "Uw tijd is hier altijd. De wereld kan jullie niet haten, maar zij heeft een hekel aan mij omdat ik getuig, dat haar werken boos zijn " (Joh 7:6-7). Dat wil zeggen: "Elk tijd is voor jullie goed om naar Jeruzalem te gaan, omdat jullie niet worden opgejaagd door de overheid wegens het opkomen tegen onrecht, corruptie, en zonde."

Op een dieper niveau, hield Zijn antwoord in dat het juiste feest (vastgestelde tijd) voor een openbare aanspraak van Hem nog niet gekomen was. Hij verwees naar het Pascha (over zes maanden) toen Hij de bedoeling had publiek te gaan en de populaire toejuiching als Koning Messias-Koning van de Joden te accepteren tijdens zijn triomfantelijke intocht in de stad. Toen die noodlottige Pascha er aankwam, verwees Hij ernaar als "Mijn tijd" (Mattheüs 26:18). In Johannes 7 was de tijd voor die grote intrede en de onthulling van Zijn Messiaanse identiteit nog niet gekomen. Hij zei: "Mijn tijd is nog niet gekomen." De Meester wachtte tot na dat Zijn broers en de pelgrims die met hen reisden gegaan waren. Hij deed alsof Hij niet van plan was om het feest bij te wonen. Toen eindelijk de weg vrij was, ondernamen Hij en Zijn discipelen een eigen bedevaart. Aangekomen in Jeruzalem, hielden ze zich de eerste helft van het achtdaagse feest op de achtergrond.

