

Tazria (תִּזְרִיעַ - *Shall conceive*) Vayikra (Leviticus) 12:1-13:59

This week's Parshah begins with a short chapter on the status of an Israelite mother after she gives birth, the basic instructions for circumcision, and the commands for her purification. As is often true, it will be helpful for us to take a look at the Hebrew so that we can increase our understanding and gain valuable insights. The following verse is probably close to what you read in your English version:

Vayikra 12:2 “Speak to the children of Israel, saying: ‘If a woman has conceived, and borne a male child, then she shall be unclean seven days...

A word for word translation reads:

Vayikra 12:2: Speak to the children of Israel, saying: “A woman that shall be caused to seed (תִּזְרִיעַ), and has given birth to a male child, then she shall be unclean seven days...

It's kind of an odd way of putting things, don't you think? Rabbi's have pointed out that there is a redundancy to the way this is worded. The phrase “has conceived” in the first translation is the phrase “shall be caused to seed” in the second. Obviously if birth occurs, then why mention “conception”?

There are no unnecessary words in the Bible. If we go back to the first usage of “seed” as it relates to man, we find amazing connections:

Genesis 3:14 So יהוה (Yahwey) Elohim said to the serpent: “Because you have done this, you *are* cursed.....¹⁵ And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her Seed; He shall bruise your head, and you shall bruise His heel.”¹⁶ To the woman He said: “I will greatly multiply your sorrow and your conception; in pain you shall bring forth children....

Verse 16 points to one of the results of that first sin in the garden...pain in childbirth. Now instead of the painless and joyful experience that יהוה originally intended, childbirth would be full of pain and struggle. There was another consequence of the fall:

Genesis 2:17 “but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.”

Adam and Eve did not die in the “first day” that they ate of the fruit, but when you consider that the Scriptures tell us that “a day is like a thousand years”, they did die in that “first day”. Plus because of the sin they committed, they became clothed in flesh that would die (corruptible flesh), and as a result were no longer able to live in the garden.

Tazria (תִּזְרִיעַ - *Zal zwanger worden*) Vayikra (Leviticus) 12:1-13:59

De *parashah* van deze week begint met een kort hoofdstuk over de status van een Israëliische moeder na de bevalling, de basis instructies voor besnijdenis en de geboden voor haar reiniging. Zoals het vaak het geval is, zal het ons nuttig zijn om naar het Hebreeuws te kijken zodat we ons verstaan kunnen verbeteren en waardevolle inzichten verwerven. Het volgende is zo iets als wat jij in je Nederlandse versie leest:

Vayikra 12:2 (SV) “ Spreek tot de kinderen van Israël, zeggend: ‘Indien een vrouw zwanger geworden is en een mannelijk kind baarde, dan zal zij zeven dagen onrein zijn ...

Een woord voor woord vertaling leest:

Vayikra 12:2: Spreek tot de kinderen van Israël, zeggende: “Een vrouw die zal veroorzaakt zijn om te (be)zaaien (תִּזְרִיעַ), en een mannelijk kind gebaard heeft, dan zal zij zeven dagen onrein zijn ...

Het is een rare manier van de dingen te stellen, vind je niet? Rabbijnen hebben erop gewezen dat er een overtolligheid is m.b.t. de manier waarop het verwoord is. De zinsnede “zwanger werd” in de eerste vertaling, is “zal veroorzaakt zijn om te (be)zaaien” in de tweede. Het is toch voor de hand liggend wanneer er een geboorte plaatsvindt; waarom dan de “bevruchting” vermelden?

In de Bijbel staan geen onnodige woorden. Als we terugkeren naar het eerste gebruik van “zaad” m.b.t. de mens, vinden we verbazingwekkende verbanden:

Genesis 3:14 Toen zeide יהוה (Yahwey) Elohim tot de slang: “Omdat gij dit gedaan hebt, *zijt* gij vervloekt...¹⁵ En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; Hij zal uw kop vermorzelen, en gij zult Zijn hiel vermorzelen.”¹⁶ Tot de vrouw zei Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart en uw bevruchting; met smart zult gij kinderen voortbrengen...

Vers 16 verwijst naar een van de gevolgen van die eerste zonde in de hof ... pijn bij het baren. I.p.v. de pijnloze en vreugdevolle ervaring die יהוה oorspronkelijk bedoelde, zou het baren vol pijn en zwoegen zijn. Er was een ander gevolg aan de zondeval:

Genesis 2:17 “Maar van de boom der kennis van goed en kwaad zult gij niet eten; want in de dag dat gij daarvan eet, zult gij zeker sterven.”

Adam en Eva stierven niet de “eerste dag” waarop zij van de vrucht aten, maar wanneer je bedenkt dat de Schrift ons zegt dat “een dag als duizend jaar is”, stierven zij in die “eerste dag”. Plus omwille van de zonde die ze begingen, werden ze gekleed in vlees dat zou sterven (vergankelijk vlees), en met als gevolg dat ze niet langer in staat waren om in de hof te leven. Nu

Now they were faced with their mortality and a tendency toward sin.

I would like to include a few paragraphs from Rick's Spurlock's commentary on Tazria:

“Something took place in the Garden. Man sinned for the first time. In so sinning, man clothed himself in corruptible flesh, and was subsequently driven from the Presence of the Almighty. In the day that we first sinned...we surely died. Even though Adam and Eve did not immediately die physically – the stench of death was all about them. Everything regarding their mortality was offensive to the Holy One, blessed is He. The “seed” sown in the Garden bore fruit. Yes, later Eve conceived and bore a son, Cain. In pain she birthed Cain. The very act of giving birth revealed mortality, and hence death – blood is present at birth. The very act of bringing forth new life, displays death and corruption.

“But it is not only blood that represents death. It is the very material of conception that represents death – because man does not bring forth immortality, but frail mortality just like himself. Both the physical material from father and mother also represent death – at the same time that conception brings about life. Such is the irony of the state of man: living in a dying state, from the moment of conception.

“What was conceived in the Garden, because of sin, was death. Death is the antithesis of the Living Creator of the Universe.

“Also in the Garden something else was made evident: the Seed that was sown for a man's redemption from the state of living death. That Seed is alluded to in Genesis 3:15. It is Messiah Himself, the ultimate Seed. He is the same Seed promised to Abraham. The same Seed promised to King David. He is the seed that brings life.”

So...eating the fruit of the tree of the knowledge of good and evil caused childbirth to become a reminder of the sin that Adam and Eve committed. As a result, a sin offering is required after the birth of a child. The offering does not speak of any specific sin that the parents committed in conceiving the child, or point to sin in the newborn. The sin offering is for Eve's sin, the results of which affect us all since we are all Eve's descendents. It reminds us now that we have ALL sinned and fallen short of the glory of יהוה.

So what about Yeshua? He was born of a woman. Was He born with a sin nature? Messiah is the only one born of a woman who DOES NOT have Adam's blood flowing in His veins. He has the undefiled blood of the heavenly Father. יהוה has created woman in such a way that because she contributes no blood to her fetus, she is able to bring forth a “another Adam”:

werden ze met hun sterfelijkheid en zondige neiging geconfronteerd.

Ik zou enkele paragrafen van Rick's Spurlock's commentaar op Tazria willen tussenvoegen

“Er gebeurd iets in de Hof. De mens zondigde voor de eerste keer. Door zo te zondigen hulde de mens zich in vergankelijk vlees en werd daarna van de Aanwezigheid van de Almachtige verdreven. In de dag dat wij voor het eerst zondigden... stierven wij voorzeker. Zelfs ofschoon Adam en Eva niet meteen fysiek stierven – was de lijkluft helemaal over hen. Alles aangaande hun sterfelijkheid was onaangenaam voor de Heilige, gezegend zij Hij. Het “zaad” in de Hof gezaaid, droeg vrucht. Ja, later werd Eva bevrucht en baarde een zoon, Cain. In pijn baarde zij Cain. Het eigenlijke bevallen openbaarde sterfelijkheid, en van nu af dood – baren gebeurt met bloed. De eigenlijke daad van nieuw leven voortbrengen, laat dood en bederf zien.

“Maar het is niet enkel bloed dat dood voorstelt. Het is het heel stoffelijke van de bevruchting dat dood voorstelt - omdat de mens geen onsterfelijkheid voortbrengt, maar tere sterfelijkheid, net zoals hijzelf. Het fysieke materiaal van zowel vader als moeder stelt dood voor – terzelfdertijd als de bevruchting leven voortbrengt. Zo is de ironie van de toestand van de mens: levend in een stervende toestand, vanaf het ogenblik van de bevruchting.

“Wat in de Hof omwille van de zonde ontvangen werd, was de dood. De dood is de antithese van de Levende Schepper van het Heelal.

“In de Hof werd ook iets anders duidelijk gemaakt: het Zaad dat gezaaid werd voor de verlossing van de mens uit de toestand van levend dood. Op dat Zaad wordt gezinspeeld in Genesis 3:15. Het is Messias Zelf, het ultieme Zaad. Hij is hetzelfde Zaad aan Abraham beloofd. Hetzelfde Zaad beloofd aan Koning David. Hij is het zaad dat leven brengt.”

Zo...de vrucht eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, maakte dat de bevalling een herinnering wordt van de zonde die Adam en de Eva begingen. Dientengevolge, is na de geboorte van een kind een zondeoffergave vereist. De gave spreekt niet van een specifieke zonde die de ouders begingen in het ontvangen van het kind, of wijst niet op zonde in de pasgeborene. De zondeoffergave is voor Eva's zonde, waarvan het gevolg ons allen beïnvloedt aangezien wij allen Eva's nakomelingen zijn. Het herinnert ons eraan dat wij ALLEN gezondigd hebben en tekort komen m.b.t. de glorie van יהוה.

Maar wat m.b.t. Yeshua? Hij was geboren uit een vrouw. Was Hij geboren met een zondige natuur? Messias is de enige uit een vrouw geboren die het bloed van Adam NIET in Zijn aders heeft stromen. Hij heeft het onbesmette bloed van de hemelse Vader. יהוה heeft de vrouw zodanig geschapen dat, omdat zij geen bloed aan haar foetus bijdraagt, zij een “andere Adam” kan voortbrengen.

1 Corinthians 15:45 And so it is written, “The first man Adam became a living being.” The last Adam became a life-giving spirit.

Okay, we could continue on with this down a few “rabbi trails”, but let’s return to the Parshah.

Vayikra 12:2 “Speak to the children of Israel, saying: ‘If a woman has conceived, and borne a male (זָכָר) child, then she shall be unclean seven days...

The verse is referring to the birth of a son. But instead of using the normal Hebrew word for son (ben - בֵּן), it uses the Hebrew word zakar (זָכָר)...which by removing the vowel points is also the word for “remember” (זָכַר). The verse therefore points to a “remembrance” that there will be “seven days” (seven thousand years) of history before the “8th day”. Until that time, there will be sin (referenced by “unclean”) on earth, even during the millennial period, evidenced by those who battle with satan in Revelation:

Revelation 20:7 Now when the thousand years have expired, Satan will be released from his prison⁸ and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number *is* as the sand of the sea.

The 8th day is the day of circumcision:

Vayikra 12:3 ‘And on the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised.

Circumcision had originally been given as a physical sign of the covenant between יהוה and Abraham. Abraham believed in the promises of Elohim and became circumcised as a sign of the righteousness he had by faith:

Genesis 17:11 “and you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between Me and you.

By circumcising a son, parents make a commitment to raise their child as a part of יהוה’s covenant with Israel. It becomes a permanent remembrance of the covenant right in his own flesh. It is even reflected in the procreative organ from which comes the seed! Now because circumcision occurs on the 8th day, every baby boy will live through one Sabbath before having this procedure. In other words, seven days of flesh as a symbol of the world (7,000 years of man) is cut away so that what remains is eternal (8th day). The world as we know it will pass away to make way for the eternal:

Revelation 21:1 Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea.² Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem,

1 Korintiërs 15:45 En zo is het geschreven: “De eerste mens Adam werd een levend wezen.” De laatste Adam werd een levengevende geest.

O.k., wij zouden met een paar “rabbijnse sporen” kunnen doorgaan tot beneden, maar laten we naar de Parshah terugkeren.

Vayikra 12:2 “Spreek tot de kinderen van Israël, zeggende: ‘Indien een vrouw zwanger werd en een mannelijk (זָכָר) kind baarde, dan zal zij zeven dagen onrein zijn...

Het vers verwijst naar de geboorte van een zoon. Maar in plaats van het normale Hebreeuwse woord voor zoon (ben - בֵּן) te gebruiken, wordt het Hebreeuws woord zakar (זָכָר) gebruikt... welke door de klinkerpunten te verwijderen ook het woord voor “herinner” (זָכַר) is. Het vers verwijst daarom naar een “herinnering” dat er “zeven dagen” (zeven duizend jaar) geschiedenis zal zijn vóór de “8ste dag”. Tot die tijd zal er zonde (waarnaar met “onrein” verwezen wordt) op aarde zijn, zelfs tijdens de millennium periode, waarvan in Openbaring bewijs geleverd wordt door hen die met satan vechten:

Openbaring 20:7 Nu wanneer de duizend jaren zullen beëindigd zijn, zal Satan uit zijn gevangenis vrijgelaten worden⁸ en zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, Gog en Magog, om hen te verzamelen tot de krijg wier getal als het zand aan de zee *is*.

De 8ste dag is de besnijdenisdag:

Vayikra 12:3 ‘En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden.

De besnijdenis was oorspronkelijk gegeven als een fysiek teken van het verbond tussen יהוה en Abraham. Abraham geloofde in de beloften van Elohim en werd besneden als een teken van de oprechtheid die hij door geloof had:

Genesis 17:11 “en gij zult besneden worden in het vlees van uw voorhuiden, en het zal zijn een teken van het verbond tussen Mij en u.

Door een zoon te besnijden, gaan de ouders een verbintenis aan om hun kind op te voeden als een deelgenoot in יהוה’s verbond met Israël. Het wordt een permanente herinnering aan het verbond in zijn eigen vlees. Het wordt zelfs weerspiegeld in het voortplantingsorgaan waaruit het zaad komt! Nu, omdat besnijdenis op de 8ste dag gebeurt, zal elke babyjongen doorheen één Sabbat leven vóór dat deze procedure komt. M.a.w., zeven dagen van vlees als symbool van de wereld (7.000 jaar van de mens) wordt weggesneden zodat wat blijft (8ste dag) eeuwig is. De wereld zoals wij die kennen zal verdwijnen om plaats te maken voor het eeuwige:

Openbaring 21:1 Nu ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan. Ook was er geen zee meer.² Toen zag ik, Johannes, de heilige stad, het Nieuwe

coming down out of heaven from Elohim, prepared as a bride adorned for her husband.

Now just a little interesting side note....the 8th day is when vitamin K and prothrombin (immune and blood clotting factors) are at their all-time highest levels in a boy's life, making it the very best time to promote healing! Okay, let's go on:

Vayikra 12:4 'She shall then continue in the blood of her purification thirty-three days. She shall not touch any hallowed thing, nor come into the sanctuary until the days of her purification are fulfilled.

Jewish commentator Baruch A. Levine points out that the above phrase "blood of her purification" could be literally translated "pure blood". He suggests that the discharge of blood that occurs in the final 33 days is somehow different than the discharge of the first seven days. Could there then, be an allusion to something more here?

Normally we know that blood outside of the body (with the exception of inside the tabernacle) is a thing of impurity, but here it is called "pure blood". What blood purifies? We know that the blood used in the tabernacle rituals was used for atonement or a "covering over" of sin. Then of course there is the blood of Yeshua...the only blood that actually takes away sin and the only blood that truly purifies.

Now we're talking about a period of 33 days. I don't know if it's a parallel, but Yeshua's time on earth was also 33 years. Most of the blood loss that occurs after childbirth, happens during the first week. So this blood which "purifies" for 33 days...could it be linked to the tiny amount of blood shed during the circumcision of the son?

Colossians 2:11 In Him you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh, by the circumcision of Messiah, ¹² buried with Him in baptism, in which you also were raised with Him through faith in the working of Elohim, who raised Him from the dead. ¹³ And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses,

If circumcision represents the cutting away of the "sins of the flesh", then Messiah definitely became this for us:

2 Corinthians 5:21 For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him.

With those concepts in mind, we can see why the placement of chapter 12 precedes chapter 13. After the cutting away of the unclean flesh, the very next thing to be discussed in chapter 13 is problems of the flesh!

Jeruzalem, nederdalende van Elohim, uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Nu even een kleine interessante opmerking ter zijde... de 8ste dag is wanneer de vitamine K en prothrombin (immuun en bloedklonterfactoren) altijd op hun hoogste niveaus in het leven van een jongen zijn, zodat dit het tot de allerbeste tijd maakt om het helen te bevorderen! O.k., laten we verder gaan:

Vayikra 12:4 'Daarna zal zij drie en dertig dagen in het bloed van haar reiniging blijven. Niets heiligs zal zij aanraken noch in het heiligdom komen totdat de dagen van haar reiniging vervuld zijn.

De Joodse commentator Baruch A. Levine wijst erop dat de bovengenoemde uitdrukking "bloed van haar reiniging" letterlijk vertaald "puur bloed" zou kunnen zijn. Hij oppert dat het verlies van bloed dat in de laatste 33 dagen voorkomt op de een of andere manier verschillend is van het verlies van de eerste zeven dagen. Zou er hier dan een toespeling op iets meer kunnen zijn?

Normaal weten wij dat bloed buiten het lichaam (uitgezonderd binnen de tabernakel) een zaak van onzuiverheid is, maar hier wordt het "zuiver bloed" genoemd. Welk bloed zuivert? Wij weten dat het bloed dat in de tabernakelrituelen wordt gebruikt, voor verzoening of een "afdekken" van zonde werd gebruikt. Dan is er natuurlijk het bloed van Yeshua... het enige bloed dat eigenlijk zonde wegneemt en het enige bloed dat echt zuivert.

Nu spreken wij over een periode van 33 dagen. Ik weet niet of het een parallel is, maar de tijd van Yeshua op aarde was ook 33 jaar. Het grootste deel van het bloedverlies dat na bevalling voorkomt, gebeurt tijdens de eerste week. Dus dit bloed dat 33 dagen "zuivert"... zou dat met de uiterst kleine hoeveelheid bloed die tijdens de besnijdenis van de zoon vergoten wordt in verband kunnen gebracht worden?

Colossenzen 2:11 In hem werd u ook besneden met de besnijdenis zonder handen verricht, door het lichaam van de zonden van het vlees af te leggen, door besnijdenis van Messias, ¹² met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem door geloof in het werken van Elohim werd opgericht, die Hem vanuit de doden oprichtte. ¹³ En u, dood zijnde in uw schendingen en onbesnedenheid van uw vlees, heeft hij samen met Hem levend gemaakt, u alle schendingen vergeven hebbend,

Als besnijdenis het wegsnijden van de "zonden van het vlees" voorstelt, dan werd Messias dit absoluut voor ons:

2 Korintiërs 5:21 Want Hij maakte Hem die geen zonde kende om zonde voor ons te zijn, opdat wij de gerechtigheid van God in Hem zouden kunnen worden.

Met die concepten in gedachten, kunnen wij zien waarom hoofdstuk 12 voorafgaat aan hoofdstuk 13. Na het wegsnijden van het onreine vlees, is het eerstvolgende ding dat in hoofdstuk 13 moet worden besproken problemen van het vlees!

The word leprosy (צִרְעָתָה tzara'at) is repeated 21 times in chapter 13. The translation of leprosy is not at all correct. Leprosy is Hansen's Disease. Most think that when people get this disease that their fingers and toes rot and fall off. Actually, it is a disease of the nervous system, where people lose feeling. As a result of being unable to feel, people unknowingly sustain burns, breaks, and other injuries. This disease is NOT the plague (נִגְעָה nega') being described in Vayikra 13. Also, the word for plague is repeated 46 times in Vayikra 13.

The sages teach that this plague in Vayikra 13, specifically the tzara'at, is not a conventional physical ailment, but a spiritual chastisement for sins of arrogance, lashon hara (speaking evil of others), pride, greed, etc. For this reason, when someone develops tzara'at, a spiritual leader (priest) is sought out rather than a doctor. The physical malady is a wake-up call for the person to turn from his error. It actually becomes a blessing, because the person has an opportunity to repent before his sin takes him down further.

According to Jewish Midrash, Moses was the first person to get tzara'at. When יהוה told him that He wanted to rescue Israel from bondage in Egypt, Moses was said to have spoken evil of Israel!

Exodus 4:1 Then Moses answered and said, "But suppose they will not believe me or listen to my voice; suppose they say, 'יהוה has not appeared to you.' יהוה said to him, "Now put your hand in your bosom." And he put his hand in his bosom, and when he took it out, behold, his hand was leprous, like snow.

Other Biblical cases of tzara'at indicated slander and anger preceding the plague:

Numbers 12:1 Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married; for he had married an Ethiopian woman. ² So they said, "Has יהוה indeed spoken only through Moses? Has He not spoken through us also?" And יהוה heard *it*. ³ (Now the man Moses *was* very humble, more than all men who *were* on the face of the earth.) ⁴ Suddenly יהוה said to Moses, Aaron, and Miriam, "Come out, you three, to the tabernacle of meeting!" So the three came out... Then He said, "Hear now My words..... Why then were you not afraid to speak against My servant Moses?" ⁹ So the anger of יהוה was aroused against them, and He departed. ¹⁰ And when the cloud departed from above the tabernacle, suddenly Miriam became leprous, as white as snow. Then Aaron turned toward Miriam, and there she was, a leper.

And in 2 Chronicles we see this disease come upon King Uzziah:

Het woord melaatsheid (צִרְעָתָה tzara'at) wordt 21 keer in hoofdstuk 13 herhaald. De vertaling melaatsheid is niet helemaal juist. Melaatsheid is Hansen's ziekte. De meesten denken dat wanneer de mensen deze ziekte krijgen dat hun vingers en tenen wegrotten en afvallen. Eigenlijk is het een ziekte van het zenuwstelsel, waarbij de mensen het gevoel verliezen. Als resultaat van het niet kunnen voelen, verdragen de mensen onbewust brandwonden, breuken, en andere verwondingen. Deze ziekte is NIET de plaag (נִגְעָה nega') die in Vayikra 13 beschreven is. Ook wordt het woord voor plaag 46 keer in Vayikra 13 herhaald.

De wijzen leren dat deze plaag in Vayikra 13, meer bepaald tzara'at, geen conventionele fysieke kwaal, maar een geestelijke tuchtiging voor zonden van arrogantie, lashon hara (kwaadspreken van anderen), trots, hebzucht, enz. is. Om deze reden, wanneer iemand tzara'at ontwikkelt, wordt een geestelijke leider (priester) uitgezocht eerder dan een arts. De fysieke ziekte is een bewustwordingsoproep aan de persoon om zich van zijn fout af te wenden. Het wordt eigenlijk een zegen, omdat de persoon een kans heeft berouw te hebben alvorens zijn zonde hem verder neerhaalt.

Volgens een Joodse Midrash, was Mozes de eerste persoon om tzara'at te krijgen. Wanneer יהוה hem zei dat Hij Israel uit de slavernij in Egypte wilde redden, werd van Mozes gezegd om kwaad van Israël gesproken te hebben!

Exodus 4:1 Toen antwoordde Mozes en zei: "Maar veronderstel dat ze mij niet zullen geloven of naar mijn stem horen; veronderstel dat zij zeggen: 'יהוה is aan u niet verschenen.' ... יהוה zei tot hem: "Nu, steek uw hand in uw boezem." En hij stak zijn hand in zijn boezem, en wanneer hij ze eruit trok, zie, zijn hand was melaats, als sneeuw.

Andere Bijbelse gevallen van tzara'at vermelden dat laster en woede de plaag voorafgaan:

Numeri 12:1 Dan spraken Miriam en Aaron tegen Mozes wegens de Ethiopische vrouw die hij had gehuwd; want hij had een Ethiopische vrouw gehuwd. ² Zo zeiden zij: "Heeft יהוה inderdaad enkel via Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken?" End יהוה hoorde *het*. ³ (Nu *was* de man Mozes zeer bescheiden, meer dan alle mensen die op het oppervlak van de aarde *waren*.) ⁴ Plots zei יהוה tot Moses, Aaron, en Miriam, "Kom naar buiten jullie drie, naar de tabernakel vansamenkomst!" Zo kwamende drie uit ... Dan zei Hij: "Hoor nu Mijn woorden Waarom was u dan niet bang om tegen Mijn knecht Mozes te spreken?" ⁹ Dus de toorn van יהוה was tegen hen ontstoken, en Hij vertrok. ¹⁰ En toen de wolk van boven de tabernakel vertrok, werd Miriam plotseling melaats, zo wit als sneeuw. Dan keerde Aaron zich naar Miriam, en daar was zij, een melaatse.

En in 2 Kronieken zien wij deze ziekte op Koning Uzziah komen:

2 Chronicles 26:16 But when he was strong his heart was lifted up, to his destruction, for he transgressed against יהוה his Elohim by entering the temple of יהוה to burn incense on the altar of incense. ¹⁷ So Azariah the priest went in after him, and with him were eighty priests of יהוה — valiant men. ¹⁸ And they withstood King Uzziah, and said to him, “*It is not for you, Uzziah, to burn incense to יהוה*, but for the priests, the sons of Aaron, who are consecrated to burn incense. Get out of the sanctuary, for you have trespassed! You *shall have no honor from יהוה* Elohim.” ¹⁹ Then Uzziah became furious; and he had a censer in his hand to burn incense. And while he was angry with the priests, leprosy broke out on his forehead, before the priests in the house of יהוה, beside the incense altar. ²⁰ And Azariah the chief priest and all the priests looked at him, and there, on his forehead, he *was* leprous; so they thrust him out of that place. Indeed he also hurried to get out, because יהוה had struck him. ²¹ King Uzziah was a leper until the day of his death. He dwelt in an isolated house, because he was a leper; for he was cut off from the house of יהוה.

A person with tzara’at was banished from the camp of the Israelites. The Levite priest could offer no physical cure, but I wonder if this kind-hearted servant offered spiritual advice to a person broken by this ailment. It was a spiritual problem after all that was manifesting itself. How many times have we been guilty of gossip, pride, or having a critical spirit about others?

Ephesians 4:29 Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. ³⁰ And do not grieve the Holy Spirit of Adonai, by whom you were sealed for the day of redemption. ³¹ Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice. ³² And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, just as Adonai in Messiah forgave you.

In Matthew we find a story of Yeshua reaching out to a man with leprosy (tzara’at), physically healing him and making him “clean”. We also see Yeshua following the commandments of Torah in sending him to the Priest and making an offering:

Matthew 8:1 When He had come down from the mountain, great multitudes followed Him. ² And behold, a leper came and worshiped Him, saying, “Adonai, if You are willing, You can make me clean.” ³ Then Yeshua put out His hand and touched him, saying, “I am willing; be cleansed.” Immediately his leprosy was cleansed. ⁴ And Yeshua said to him, “See that you tell no one; but go your way, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, as a testimony to them.”

2 Kronieken 26:16 Maar toen hij sterk geworden was, verhief zich zijn hart tot zijn verderf, want hij overtrad tegen יהוה zijn Elohim door de tempel van יהוה binnen te gaan om wierook op het wierookaltaar te branden. ¹⁷ Zo ging Azariah de priester na hem in, en met hem waren tachtig priesters van יהוה — moedige mensen. ¹⁸ En zij weerstonden Koning Uzziah, en zeiden tot hem, “*Het is niet aan u, Uzziah, om wierook voor יהוה te branden, maar aan de priesters, de zonen van Aaron, die geheiligd zijn om wierook te branden. Ga uit het heiligdom want gij hebt overtreden! Gij zult geen eer van יהוה* Elohim hebben.” ¹⁹ Toen werd Uzziah woedend; en hij had een wierookvat in zijn hand om wierook te branden. En terwijl hij bij de priesters boos was, brak de melaatsheid op zijn voorhoofd uit, voor de priesters in het huis van יהוה, naast het reukaltaar. ²⁰ En Azariah de belangrijkste priester en alle priesters bekeken hem, en daar, op zijn voorhoofd, *was* hij melaats; zo duwden zij hem uit die plaats. Ook hij haastte zich om buiten te gaan omdat יהוה hem geslagen had. ²¹ Koning Uzziah was melaats tot de dag van zijn dood. Hij verbleef in een afgezonderd huis, omdat hij melaats was; want hij was van het huis van יהוה afgesneden.

Een persoon met tzara’at werd uit het kamp van de Israëlieten verbannen. De Levitische priester kon geen fysieke behandeling aanbieden, maar ik ben benieuwd of deze goedgehartige knecht geestelijke raad aanbood aan een persoon die door deze kwaal gebroken was. Het was een geestelijk probleem na alles dat tot uiting kwam. Hoeveel keer hebben wij ons aan roddel, trots, of een kritieke geest over anderen schuldig gemaakt?

Efeziërs 4:29 Laat geen vuil woord uit uw mond gaan, maar wat voor noodzakelijke opbouw goed is, dat het aan de toehoorders gunst mag verlenen. ³⁰ En bedroef de Heiligen Geest van Adonai niet, door wie gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. ³¹ Laat alle bitterheid, toorn, woede, getier, en kwaadspreken van u geweerd worden, met alle boosheid. ³² En zijt jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, net zoals ook Adonai in Messias u vergaf.

In Matteüs vinden wij een verhaal van Yeshua die naar een mens met melaatsheid (tzara’at) zijn hand uitstrekt, hem fysiek heelt en hem “rein” maakt. Wij zien Yeshua ook de bevelen van Thora opvolgen in het sturen van hem naar de Priester en het brengen van een offergave:

Matteüs 8:1 (SV) Toen Hij nu van den berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd. ² En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Adonai, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. ³ En Yeshua, de hand uitstreckende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. ⁴ En Yeshua zei tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga heen, toon u aan de priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.

Isn't it interesting that it is by the touch of Yeshua that this man is made clean? In our study so far of Vayikra, we have learned that if a clean person touches something unclean, He also will become unclean. Yet Yeshua's touch makes the unclean, clean! Remember that the word plague (נֶגַע *nega*) was used 46 times in Vayikra 13. The same three Hebrew letters are also translated as the word touch (נָגַע *naga*)! The Bible teaches us to be aware of what we touch:

Genesis 3:3 “but of the fruit of the tree which *is* in the midst of the garden, Elohim has said, ‘You shall not eat it, nor shall you touch (נָגַע *naga*) it, lest you die.’ “

Exodus 12:22 “And you shall take a bunch of hyssop, dip *it* in the blood that *is* in the basin, and strike (נָגַע *naga*) the lintel and the two doorposts with the blood that *is* in the basin. And none of you shall go out of the door of his house until morning.

Vayikra 11:39 ‘ And if any animal which you may eat dies, he who touches (נָגַע *naga*) its carcass shall be unclean until evening.

It was the touch of the Master that brought healing:

Mark 3:10 For He healed many, so that as many as had afflictions pressed about Him to touch Him.

Unclean is not a state that a believer faces any longer. The blood of Messiah is so powerful that it cleanses us. As a believer, you become clean and holy. It is our job, however, to act out holiness...to BE holy. Otherwise, we may find ourselves separated from intimacy with the Holy One.

2 Corinthians 6:17 Therefore “Come out from among them and be separate, says Adonai. Do not touch what is unclean, and I will receive you.”

Here is one more connection between touch (נָגַע *naga*) and plague (נֶגַע *nega*). The sages teach that one of the names of Messiah will be the “leprous one”. Friends, the reason why we no longer suffer this tzara'at is because Yeshua has been “touched” by this “plague”. He has taken on our sin, our leprosy. Because of His love for us, we are healed by His touch!

Isaiah 53:4 Surely He has borne our griefs and carried our sorrows; yet we esteemed Him plagued (נָגַע *naga*), smitten by Elohim, and afflicted. ⁵ But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities; the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed.

Is het niet interessant dat het door de aanraking van Yeshua is dat deze mens gereinigt wordt? In onze studie tot dusver van Vayikra, hebben wij geleerd dat als een rein persoon iets onrein aanraakt, hij ook onrein zal worden. Maar toch maakt de aanraking van Yeshua de onreine, rein! Herinner u dat het woord plaag (נֶגַע *nega*) 46 keer in Vayikra 13 voorkomt. Dezelfde drie Hebreeuwse letters worden ook vertaald met het woord aanraking (נָגַע *naga*)! De bijbel leert ons om bewust te zijn van wat wij aanraken:

Genesis 3:3 (SV) Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof *is*, heeft Elohim gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren (נָגַע *naga*), opdat gij niet sterft.

Exodus 12:22 (SV) Neemt dan een bundeltje hysop, en doopt *het* in het bloed, dat in een bekken *zal wezen*; en strijkt (נָגַע *naga*) aan den bovendorpel, en aan de beide zijposten van dat bloed, hetwelk in het bekken *zijn zal*; doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis, tot aan den morgen.

Vayikra 11:39 (SV) En wanneer van de dieren, die u tot spijze zijn, iets zal gestorven zijn, wie dat dood aas zal aangeroord (נָגַע *naga*) hebben, zal onrein zijn tot aan de avond.

Het was de aanraking van de Meester die genezing bracht:

Markus 3:10 (SV) Want Hij had er velen genezen, zo dat al degenen, die enige kwalen hadden, Hem overvleeden, opdat zij Hem mochten aanraken.

Onrein is niet een toestand waar een gelovige niet meer mee te maken krijgt. Het bloed van Messias is zo krachtig dat het ons reinigt. Als gelovige, wordt u schoon en heilig. Het is onze taak echter, om vanuit heiligheid te handelen om heilig TE ZIJN. Anders, kunnen wij de intimiteit met de Heilige niet ervaren.

2 Korintiërs 6:17 (SV) Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt Adonai, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal u aannemen.

Hier is nog één verband tussen aanraking (נָגַע *naga*) en plaag (נֶגַע *nega*). De wijzen onderwijzen dat één van de namen van Messias “de melaatse” zal zijn. Vrienden, de reden waarom wij niet meer aan deze *tzara'at* lijden is omdat Yeshua door deze plaag “aangerookt” geworden is. Hij heeft onze zonde, onze melaatsheid overgenomen. Wegens Zijn liefde voor ons, zijn wij door Zijn aanraking genezen!

Jesaja 53:4 (SV) Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd (נָגַע *naga*), van Elohim geslagen en verdrukt was. ⁵ Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Not only are we healed, but look who CAN'T touch us!

1 John 5:18 We know that whoever is born of Adonai does not sin; but he who has been born of Adonai keeps himself, and the wicked one does not touch him.

Okay, so what can we learn today from all these skin ailments in Vayikra 13? Plenty! Grace has not given us a license to continue with the sins that at one time caused tzara'at:

Romans 6:1 What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? ² Certainly not! How shall we who died to sin live any longer in it?

Let's see if we can identify with a few of these. Hebrew thinking caps will be required. The following verse concerns a sore on his skin which appears to be more than skin deep. Let me suggest an example... lust, which was pursued and became a full blown sin (deeper than the flesh).

Vayikra 13:3 “The priest shall examine the sore on the skin of the flesh; and if the hair on the sore has turned white, and the sore appears to be deeper than the skin of his flesh, it is a leprous sore. Then the priest shall examine him, and pronounce him unclean.”

The next example could be lust which was checked and did not become a sin deeper than the flesh (enter the heart):

Vayikra 13:6 “Then the priest shall examine him again on the seventh day; and indeed if the sore has faded, and the sore has not spread on the skin, then the priest shall pronounce him clean; it is only a scab, and he shall wash his clothes and be clean.”

How about a little tougher example? In the next verse, the person is actually brought to the priest by someone else. The presence of “raw flesh” (literally living flesh) is trouble. Here we have some kind of old problem that is manifesting its ugly head once more. The victim has not properly dealt with something. There are even white hairs (new problems) sprouting in the white patch...dead things feeding on this dead place.

Vayikra 13:9 “When the leprous sore is on a person, then he shall be brought to the priest.¹⁰ “And the priest shall examine him; and indeed if the swelling on the skin is white, and it has turned the hair white, and there is a spot of raw flesh in the swelling,¹¹ “it is an old leprosy on the skin of his body. The priest shall pronounce him unclean, and shall not isolate him, for he is unclean.”

The next one is really tough:

Wij worden niet alleen geheeld, maar kijk wie ons NIET KAN raken!

1 Johannes 5:18 Wij weten, dat een ieder, die uit Adonai geboren is, niet zondigt; maar die uit Adonai geboren is, bewaart zichzelf, en de boze raakt hem niet.

O.k., zo wat kunnen wij vandaag van al deze huidkwalen in Vayikra 13 leren? Veel! De gunst/genade heeft ons geen vergunning gegeven om verder te gaan met de zonden die op één keer tzara'at veroorzaakten:

Romeinen 6:1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade overvloedig worde? ² Zeker niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog langer daarin leven?

Laat ons eens zien of wij ons met enkele van deze kunnen identificeren. Petten van Hebreuws denken zullen vereist zijn. Het volgende vers betreft een pijnlijk plek op zijn huid die meer dan huiddiep schijnt te zijn. Laat me een voorbeeld voorstellen ... verlangen, dat werd nagestreefd en een volledig ontwikkelde zonde werd (dieper dan het vlees).

Vayikra 13:3 (SV) En de priester zal de plaag in het vel van het vlees bezien; zo het haar in die plaag in wit veranderd is, en het aanzien der plaag dieper is dan het vel van zijn vlees, het is de plaag der melaatsheid; als de priester hem bezien zal hebben, dan zal hij hem onrein verklaren.

Het volgende voorbeeld zou verlangen onder controle kunnen zijn en geen zonde die dieper dan het vlees (tot in het hart) werd:

Vayikra 13:6 (SV) En de priester zal hem andermaal op de zevende dag bezien; indien, ziet, de plaag ingetrokken, en de plaag in het vel niet uitgebreid is, zo zal de priester hem rein verklaren; het was een verzwering; en hij zal zijn klederen wassen, zo is hij rein.

Wat vind je van een wat straffer voorbeeld? In het volgende vers, wordt de persoon eigenlijk door iemand anders bij de priester gebracht. De aanwezigheid van “rauw vlees” (letterlijk levend vlees) is het probleem. Hier hebben wij één of ander soort oud probleem dat zijn lelijke kop weer eens opsteekt. Het slachtoffer is met iets niet behoorlijk omgegaan. Er zijn zelfs witte haren (nieuwe problemen) die in het witte gedeelte ontspruiten ... dode dingen voedend op deze dode plaats.

Vayikra 13:9 Wanneer de melaatse pijnlijke plek op een persoon is, dan zal hij bij de priester worden gebracht.¹⁰ En de priester zal hem onderzoeken; en inderdaad als de zwelling op de huid wit is, en het haar wit gemaakt heeft, en er is een vlek van rauw vlees in de zwelling,¹¹ is het een oude melaatsheid op de huid van zijn lichaam. De priester zal hem onrein verklaren en zal hem niet isoleren, want hij is onrein.

Het volgende is werkelijk fameus:

Vayikra 13:12 “ And if leprosy breaks out all over the skin, and the leprosy covers all the skin of the one who has the sore, from his head to his foot, wherever the priest looks, ¹³ “then the priest shall consider; and indeed *if* the leprosy has covered all his body, he shall pronounce *him* clean *who has the sore*. It has all turned white. He is clean.

Hmmm...what is this about? It definitely seems like backwards logic. How could he be clean when he's full of leprosy? I think the clue to this lies in the sentence – It has all turned white. If this is true, there is no longer any flesh showing. This person has “been through the ringer” so to speak and come to the end of himself. He has “died to self”. With this perspective, consider the following verses:

1 Peter 4:1 Therefore, since Messiah suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin,

Isaiah 1:18 “ Come now, and let us reason together,” Says יהוה, “Though your sins are like scarlet, They shall be as white as snow; Though they are red like crimson, They shall be as wool.

Unfortunately we have a big “but” in the next verse:

Vayikra 13:14 “But when raw flesh appears on him, he shall be unclean. ¹⁵”And the priest shall examine the raw flesh and pronounce him to be unclean; for the raw flesh is unclean. It is leprosy.

The word for raw is cha (חַ) and it means “living”. This person has stopped “dying to self” and is now “living” in the “flesh” again. It's a sad situation when a person who has gone through so much, hit rock bottom, turned to Adonai, and then chooses to go back to his old ways. Then again, because of the grace of יהוה you see more chances for this fellow:

Vayikra 13:16 “Or if the raw flesh changes and turns white again, he shall come to the priest. ¹⁷ “And the priest shall examine him; and indeed *if* the sore has turned white, then the priest shall pronounce him clean who has the sore. He is clean.

Can you identify with this?!! One minute, faithful....the next minute, not. Then faithful again! Praise Him for His grace! Yet, let us pursue holiness, for we know there is an ultimate end to His patience!

As believers, we will again be judged by our High Priest. Yeshua is not the High Priest of the Levitical order, but of the order of Melchizedek. We will not be judged for our salvation, but for our words, thoughts and motives. These were the same things the Levitical priests were judging. Because the priests were not

Vayikra 13:12 En als de melaatsheid helemaal over de huid uitbreekt, en de melaatsheid de ganse huid van de persoon die de pijnlijke plek heeft bedekt, van zijn hoofd tot aan zijn voet, waar de priester kijkt, ¹³ dan zal de priester nadenken; en inderdaad *als* de melaatsheid heel zijn lichaam heeft omvat, zal hij *hem wie* de pijnlijke plek heeft rein verklaren. Het is allemaal wit geworden. Hij is rein.

Hmmm...waarover gaat dit? Dit lijkt absoluut zoiets als omgekeerde logica. Hoe kon hij rein zijn wanneer hij vol melaatsheid zit? Ik denk de sleutel hiervoor in de zin ligt - het is allemaal wit geworden. Als dit waar is, valt er geen vlees meer te tonen. Deze persoon is om zo te zeggen “door de bel” gegaan en tot het eind van zichzelf gekomen. Hij is “aan zichzelf gestorven”. Overdenk met dit perspectief de volgende verzen:

1 Petrus 4:1 (SV) Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde;

Jesaja 1:18 (SV) Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt יהוה; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Jammer genoeg hebben wij grote “maar” in het volgende vers:

Vayikra 13:14 (SV) Maar ten welken dage levend vlees daarin gezien zal worden, zal hij onrein zijn. ¹⁵ Als dan de priester dat levende vlees gezien zal hebben, zal hij hem onrein verklaren; want dat levende vlees is onrein; het is melaatsheid.

Het woord voor rauw is cha (חַ) en het betekent “levend”. Deze persoon heeft opgehouden “aan zichzelf te sterven” en is nu opnieuw “levend” in het “vlees”. Het is een droevige situatie wanneer een persoon door zoveel gegaan is, tot op de bodem, naar Adonai gekeerd, en dan verkiest om naar het oude leven terug te keren. En opnieuw, wegens de gunst van יהוה zie je meer kansen voor deze kameraad:

Vayikra 13:16 Of als het rauwe vlees verandert en opnieuw wit wordt, zal hij tot de priester komen. ¹⁷ En de priester zal hem onderzoeken; en inderdaad *als* de pijnlijke plek wit is geworden, dan zal de priester hem rein verklaren wie de pijnlijke plek heeft. Hij is rein.

Kunt u zich hiermee identificeren?!! Eén minuut gelovig....de volgende minuut, niet. Dan opnieuw gelovig! Prijs Hem voor Zijn gunst! Maar laat ons toch heiligheid nastreven, want wij weten dat er een uiteindelijk einde aan Zijn geduld is!

Als gelovigen, zullen wij opnieuw door onze Hogepriester beoordeeld worden. Yeshua is niet de Hogepriester van de Levitische orde, maar van de orde van Melchizedek. Wij zullen niet beoordeeld worden voor onze redding, maar voor onze woorden, gedachten en motieven. Dit waren dezelfde dingen die de Levitische priesters beoordeelden. Omdat de priesters niet in

able to see the intents of the heart, or hear every word said, negativity manifested itself in a physical way called tzara'at. Thus they were able to make a judgment.

1 Corinthians 4:4 For I know nothing against myself, yet I am not justified by this; but He who judges me is Adonai.⁵ Therefore judge nothing before the time, until Adonai comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts. Then each one's praise will come from Elohim.

2 Corinthians 5:9 Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to Him.¹⁰ For we must all appear before the judgment seat of Messiah, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad.

Galatians 6:4 But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in another.

Shabbat Shalom!
Ardelle

staat waren om de bedoelingen van het hart te zien, of elk gesproken woord te horen, kwam de negativiteit tot uiting op een fysieke manier tzara'at genoemd. Aldus konden zij een oordeel vormen.

1 Korintiërs 4:4 (SV) Want ik ben mijzelf van geen ding bewust; doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd; maar Die mij oordeelt, is Adonai.⁵ Zo dan, oordeelt niets voor den tijd, totdat Adonai zal gekomen zijn, Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten; en als dan zal een ieder lof hebben van Elohim.

2 Korintiërs 5:9 Daarom maken wij het tot ons doel, hetzij aanwezig of afwezig, welgevallig aan Hem te zijn.¹⁰ Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Messias verschijnen, opdat een ieder kan ontvangen, hetgeen in het lichaam gedaan is, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Galaten 6:4 Maar laat elkeen zijn eigen werk onderzoeken, en dan zal hij alleen in zichzelf verheugen hebben, en niet in een ander.

Shabbat Shalom!
Ardelle