

Ik wil deze week slechts een korte toelichting met u delen die werd veroorzaakt door een onderwijzing van Ariel in Kibbutz Merchavia; m.b.t de borstplaat van de Hogepriester:

Shemot 39:8 *En hij maakte de borstplaat, kunstig geweven net als de afwerking van de efod, van goud, blauwe, paarse en dieprode wol en van fijn geweven linnen. 9 Zij maakten de borstplaat vierkant door een verdubbeling, een span was zijn lengte en een span de breedte na verdubbeling. 10 En zij zetten er vier rijen stenen in: een rij met een sardius, een topaas en een smaragd was de eerste rij, 11 de tweede rij, een turkoois, een saffier en een diamant, 12 de derde rij, een hyacint, een agaath en een amethyst, 13 de vierde rij, een beril, een onyx en een jaspis. Zij werden ingesloten in zettingen van goud in hun bevestigingen. 14 Er waren twaalf stenen volgens de namen van de zonen van Israël: volgens hun namen, gegraveerd als een zegelring, elk met zijn eigen naam volgens de twaalf stammen.*

Het is heel merkwaardig dat de "twaalf stenen" die in de borstplaat zijn ingezet, met "namen" gegraveerd zijn. Merk op; dit zegt niet dat de stenen gegraveerd zijn met de "stammen" van de zonen van Israël, maar met de "namen" van de zonen van Israël. Vrienden, wij zijn de "zonen van Israël", daarom zijn ook onze namen op deze stenen geschreven! Dit stukje van zijn kleed werd gedragen over het hart van de Hogepriester en daarvan is zelfs opgemerkt dat ze onverplaatsbaar waren:

Shemot 39:21 *En zij bonden de borstlap door middel van zijn ringen aan de ringen van de efod met een blauwe koord, zodat het boven de ingewikkeld geweven band van de efod zou zijn, en opdat de borstplaat niet zou loskomen van de efod zoals יהודה Moshe geboden had.*

Het was de taak van de hogepriester te bemiddelen voor de zonen van Israël. Vandaag blijft onze Hogepriester ten behoeve van de "zonen van Israël" voorspraak verrichten aan de "rechterhand van Elohim":

Romeinen 8:34 ... *Messias die stierf, en bovendien ook opgestaan is, die zelfs aan de rechterhand van Elohim is, die ook voorbede voor ons doet.*

Het belang van de individuele stammen, zoals vertegenwoordigd door de stenen blijft van belang zoals we zien in het boek Openbaring. Het Nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel met twaalf poorten, die elk een stam voorstellen:

Openbaring 21:10 *En hij voerde mij weg in de Geest naar een grote en hoge berg en toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, uit de hemel neerdalend vanuit Yah, 11 met de glorie van Yah. Haar licht was als een zeer kostbare steen, als een jaspis steen, helder als kristal. 12 Zij had ook een grote en hoge muur met twaalf poorten, en twaalf engelen aan de poorten, en op hen namen geschreven, die de namen zijn van de twaalf stammen van de kinderen van Israël*

Complete restauratie, en we kunnen het in ons midden vandaag nu al zien gebeuren!

Shabbat Shalom!

Ardelle

Wees sterk! Wees sterk! En mogen we versterkt worden!

חזק חזק ונתחזק