

# Mishpachah Beit Midrash



—HEt FAMILIE studiehuis—  
Studie van de PARASHAT HASHAVUAH door  
THEMATISCHE ANALYSE

Welkom bij Mishpachah Beit Midrash, het Familie StudieHuis. Elke Shabbat komen we samen in ons huis en bestuderen de Geschriften, in het bijzonder de Torah. Het is een leuke tijd van openbaring ontvangen van de Ruach HaKodesh (H.Geest) Iedereen doet mee— volwassenen en kinderen –als we het Parashat HaShavuah (wekelijkse Parashah) schema volgen. We wijden ons aan het bestuderen van de Torah omdat de Torah de fundatie voor de hele Schrift is. Daarom zal een grondiger inzicht in de Torah ons helpen om de rest van de Tanakh (O.T.) en de Brit HaChadasha (N.T.) beter te begrijpen. Bovendien, zoals Yeshua zelf verklaarde, onderwijst de Torah over Hem. Dus bestuderen we de Torah opdat we dichter tot Yeshua, het doel van de Torah, zouden kunnen komen.

Als gelovigen in de Messias hebben we de schat aan wijsheid der wijzen van Israël ontdekt. Deze mannen, die zich toegewijd hebben aan het bestuderen van de Torah, hebben ons een rijk erfgoed nagelaten. Deel van dat erfgoed is een unieke studiemethode om te leren en de Schrift te interpreteren. Dit wordt thematische analyse genoemd. In thematische analyse zoeken we naar de onderliggende thema's/topics van elke passage in de Schrift. Door het bestuderen van Schriftverzen, verwant door een gemeenschappelijk thema, lijn per lijn en regel per regel onder de loep te nemen, opent de Schrift zich voor ons op een unieke manier, die duidelijk door de Ruach HaKodesh geïnspireerd is. Passages die voorheen raadselachtig leken, beginnen zinvol te worden en verschillende niveaus van wijsheid en begrip ontvouwen zich voor onze ogen.

Thematische analyse van de Schrift is gebaseerd op de volgende constructies:

- 1) Mozes schreef de Torah als vijf *afzonderlijke* boeken zoals de Ruach HaKodesh hem inspireerde.
- 2) Aangezien Adonai hem deze woorden liet afscheiden in vijf afzonderlijke boeken, veronderstellen we dat elk boek een unieke boodschap of thema had.
- 3) Binnen elk boek zijn de woorden geschreven met twee paragraaf- lijkende onderverdelingen die de woordstroom onderbreken.
- 4) Aangezien Adonai Moshe gebod de individuele boeken te verdelen in kleinere paragraaf- lijkende porties of *Parshiot*, veronderstellen we dat elke Parsha als een afzonderlijk onderdeel geschreven werd, want elk van deze Parsha's probeert een unieke gedachte, thema, beeldvorming of bewustmaking over te brengen.

Bijgevolg denken wij, aangezien Adonai deze onderverdelingen inspireerde, dat ze **ZEER** belangrijk zijn. We gebruiken deze Godbeademde verdelingen als basis voor onze thematische analyse van de Schrift. Eens je begint met het thematisch interpreteren van de Schrift zal je onmiddellijk **ZIEN** dat Adonai Zijn woorden op deze wijze schreef, met de intentie dat ze thematisch zouden worden geïnterpreteerd.

Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet ...



# —Parashat HaShavuah—

עֵיֶקֶב

‘Eikev

(Omdat)

*Devarim 7:12-11:25*

*(Deuteronomium 7:12-11:25)*

## This Week's Parshiot

- 1 Deuteronomium 7:12-16 ◻
- 2 Deuteronomium 7:17-26 פ
- 3 Deuteronomium 8:1-18 פ
- 4 Deuteronomium 8:19-20 פ
- 5 Deuteronomium 9:1-29 פ
- 6 Deuteronomium 10:1-11 פ
- 7 Deuteronomium 10:12-11:9 ◻
- 8 Deuteronomium 11:10-12 ◻
- 9 Deuteronomium 11:13-21 ◻
- 10 Deuteronomium 11:22-25 ◻

## *HET Boek Devarim begrijpen*

*Doelstelling—De literaire structuur van het boek Devarim begrijpen.*

- I. Hiervoor hebben we ontdekt dat het boek Devarim een verzameling was van vier toespraken die Mozes aan Am Yisrael (het volk Israël) gaf tijdens zijn laatste vijf levensweken. Het basisoverzicht van het boek ziet er als volgt uit:

<i>Schriftverwijzing</i>	<i>Onderwerp</i>
Devarim 1-4	Inleidende toespraak
Devarim 5-26	Hoofdtoespraak
Devarim 27-28	Tochachah (Waarschuwing)
Devarim 29-30	Teshuvah (Berouw)

- II. We bestuderen nu Mozes' hoofdtoespraak, Devarim 5-26. In de les van vorige week leerden we dat deze hoofdtoespraak onderverdeeld is in twee hoofdonderwerpen. Het

eerste onderwerp is **Het Gebod** (enkelvoud). Dit onderwerp begint in Devarim 6:1 en loopt verder tot Devarim 11:25. Vorige week heb ik opgemerkt dat, hoewel het onderdeel van deze toespraak **Het Gebod** als titel meekrijgt, Mozes eigenlijk talrijke geboden (mitzvot) gaf. Laten we dan kijken waarom dit onderdeel **Het Gebod** genoemd wordt.

- A. Dit onderdeel begint met het Shema (Devarim 6:4-5). Volgens [Marcus 12:29-30](#), is het Shema het grootste gebod! Het is niet alleen het grootste gebod, het is ook **Het Gebod**. Wat gebiedt Adonai aan Am Yisrael na het Shema ([Devarim 6:4-5](#))?<sup>1</sup> Met andere woorden, de resterende “kwesities”—d.i., die kwesities gegeven na het Shema—moeten op Am Yisrael’s **HARTEN** zijn. Hoe is Devarim 6:4-5 thematisch verbonden met Devarim 6:6?<sup>2</sup> Het lijkt er dus op dat Adonai wil dat Am Yisrael hun harten bewaart wanneer ze het land binnengaan.
- B. Lees [Devarim 6:12](#). Hoe is deze passage thematisch verbonden met iemands hart?<sup>3</sup> Opat Am Yisrael een aan de Heilige toegewijd hart zou kunnen behouden, zullen ze 1) hun harten moeten bewaren en 2) zich bepaalde feiten herinneren. Door hun harten te bewaren en zich bepaalde feiten te herinneren, zullen ze voorkomen dat hun harten de verkeerde weg opgaan.
- C. Lees [Devarim 7:6-9](#). Hoe is Devarim 7:7 verbonden met het hart van Am Yisrael?<sup>4</sup> Zie je, indien Am Yisrael hadden mogen denken dat ze omwille van een bepaalde eigen verdienste uitverkozen werden, zouden ze het feit dat Hij hen gekozen heeft niet kunnen waarderen. Dit is een kwestie van het hart. Welke twee redenen haalt de Heilige aan voor de uitverkiezing van Am Yisrael?<sup>5</sup>
1. Met betrekking tot Zijn liefde voor hen, hoe is dit thematisch verbonden met **Het Gebod**?<sup>6</sup>
  2. Lees [Devarim 7:8-9](#) heel zorgvuldig. Laten we kijken naar wat de Heilige wil dat Am Yisrael weet.

Gij zult dan weten, dat de HEERE, uw God, die God is, die getrouwe God, Die het verbond en de weldadigheid houdt aan hen, die Hem liefhebben, en Zijn geboden (mitzvot) houden. (Devarim 7:9)

Welke twee dingen wil de Heilige dat Am Yisrael weet?<sup>7</sup> Merk op hoe Adonai naar het verbond met Abraham verwijst om Zijn getrouwheid te bewijzen. In Devarim 7:8 vermeldt Adonai specifiek de verbondsbeloften van Genesis 15, dat Hij Am Yisrael van hun verdrukkers zou verlossen. Kan je aan een passage denken die vertelt hoe Abraham zijn verantwoordelijkheden tegenover Adonai vervulde binnen de context van zijn verbond met de Heilige? Ja, Genesis 26:4-5.

En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. <sup>5</sup> **Omdat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden [mitzvot], Mijn inzettingen [chukim] en Mijn wetten [Torahs]**<sup>8</sup>. (nadruk van de auteur)

Nu zou je moeten zien waarom dit het perfecte voorbeeld was dat Mozes uitkoos. Mozes probeert Am Yisrael te tonen dat Adonai hen getrouw zal zijn als ze Zijn geboden (mitzvot), inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim) gehoorzamen. Om Zijn getrouwheid te bewijzen, toonde hij Am Yisrael hoe Adonai getrouw was om het verbond met Abraham te vervullen, die ook opgeroepen werd om de **geboden [mitzvot], inzettingen [chukim] en wetten [Torahs]** te volgen!

D. We hebben vroeger al opgemerkt dat de Torah ons onderwijst door herhaling van woorden en uitdrukkingen. Om zeker te stellen dat Am Yisrael de correcte "hart attitude" tegenover Adonai behoudt, merk op hoe dikwijls Mozes hen smeekt om zich te *herinneren*.

- Devarim 7:18—Herinner u wat Adonai met de Egyptenaren deed.
- Devarim 8:2—Herinner u hoe Hij hen door de wildernis leidde.
- Devarim 8:11—Merk op hoe Adonai vergeten gelijkgesteld wordt met het niet naleven van de Torah!
- Devarim 8:18—Herinner u dat Adonai de voorziener is.
- Devarim 9:7—Herinner u hoe dikwijls Am Yisrael de Heilige uitgedaagd heeft en toch vergeving kreeg.

E. Om zeker te stellen dat Am Yisrael de correcte "hart attitude" tegenover Adonai behield, merk op hoe dikwijls Mozes hen eraan deed denken zich de juiste reden te herinneren waarom ze uitverkozen werden. Hij wil niet dat hun harten de verkeerde weg opgaan door te denken dat ze enige inherente verdienste hadden.

- Devarim 8:17-18—Het is niet hun sterkte die hen rijkdom doet verwerven. Let op de uitdrukking "opdat je niet zou zeggen *in je hart*."
- Devarim 9:4-6—Adonai bracht ze niet naar het Land omwille van hun rechtvaardigheid. Let op de uitdrukking "opdat je niet zou zeggen *in je hart*."

Opnieuw zien we dat deze sidra (Torah portie) focust op de instelling van Am Yisrael's hart.

III. Heb je opgemerkt hoe dikwijls het woord *liefde* in de sidra (Torah portie) van deze week gebruikt wordt? Zie [Devarim 7: 8, 9, 13; 10:12, 15, 18, 19; 11:1, 13 en 22](#). Deze passages spreken over de liefde van de Heilige voor Am Yisrael, Zijn liefde voor de Patriarchen, Zijn liefde voor de wees, weduwe en proseliet, en hun liefde voor Hem. De meeste verwijzingen naar liefde zijn aansporingen voor Am Yisrael om Adonai met heel hun hart lief te hebben door de geboden (mitzvot) te gehoorzamen. Zoals we vorige week opgemerkt hebben, vormt Devarim 11:22-25 een duidelijke afsluiting voor dit eerste onderwerp van Mozes' hoofdtoespraak. Hij begon deze sectie met een aansporing tot Am Yisrael om YHVH met heel hun hart lief te hebben en hij eindigt deze sectie met een andere aansporing om de Heilige lief te hebben.

## ***De Fundamentele Functie/doel van de Torah***

---

***Doelstelling***—Leren hoe 1) het hoofdthema van een Parsha te interpreteren, 2) thematische connecties tot die Parsha te maken en 3) de Parsha onder onze aandacht beter te begrijpen door zijn thematische connecties met andere porties van de Schrift.

### ***Dit zijn de Tekens van Leven***

I. Laten we onze studie van de voornaamste functie/doel van de Torah verderzetten. We hebben het volgende geleerd; de fundamentele functie/doel van de Torah (op het Pashat niveau) bestaat erin fysisch **LEVEN** te verzekeren/veilig stellen/geven aan degenen die ze houden. Zie ook [Devarim 4:1, 4 en 10](#), [Devarim 5:33](#), [Devarim 6:24](#), [Devarim 8:1 en 3](#), [Devarim 30:19](#), [Leviticus 26:3-13](#), [Ezechiël 20:10-11 en 13](#), en meer! Het is duidelijk dat de Heilige Am Yisrael de Torah met een bepaald doel gaf. Het houdt dan ook steek dat we

in staat zouden zijn en glimp van dat doel op te vangen door die passages te onderzoeken die de ideale toestand beschrijven waar Am Yisrael ten volle de geboden (mitzvot) gehoorzaamt.

- A. Lees [Devarim 7:12-16](#). Welk woord zou een goede samenvatting zijn van deze verzen?<sup>9</sup> Merk op hoe de Torah uitdrukkingen gebruikt die wijzen op voortplanting om de overvloed aan zegen te beschrijven als Am Yisrael de geboden (mitzvot) gehoorzaamt. Alles, van de mens tot de veestapel tot het land, brengt in overvloed voort, d.i., er is een overvloed aan **LEVEN**! Zoals je kunt zien, is de Torah bedoeld om een bron van **zegen en LEVEN** te zijn voor degenen die haar gehoorzamen. Naast de zegeningen van **LEVEN**, hoe zal de Heilige Am Yisrael nog zegenen wanneer ze wandelen in gehoorzaamheid aan de geboden (mitzvot)?<sup>10</sup>
  - B. Kan je aan een andere passage denken uit het boek Leviticus dat thematisch verbonden is met Devarim 7:12-16?<sup>11</sup> Lees [Leviticus 26:3-13](#). Het is moeilijk om zich een idealere situatie in te beelden dan die beschreven in deze verzen. Het stelt de ideale situatie voor; de ideale verwezenlijking van **LEVEN** en **ZEGEN** als een gevolg van het wandelen in de geboden (mitzvot). Is dit niet de wil van de Heilige voor diegenen die Hij liefheeft? Wenst Hij niet dat wij **LEVEN** verkrijgen? Natuurlijk wil Hij dat.
  - C. Lees [Devarim 11:13-15](#). Hoe is deze passage thematisch verbonden met Devarim 7:12-16?<sup>12</sup>
- II. Herinner je je de eerste maal waar de Torah expliciet gehoorzaamheid aan de Torah met LEVEN verbindt?<sup>13</sup> Lees [Leviticus 18:4-5](#). Mozes zegt specifiek dat de persoon die de inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim) in praktijk brengt, **LEVEN** zal bereiken/hebben/ondervinden! De voornaamste doelstelling van de Torah is diegenen van LEVEN te voorzien die haar geboden (mitzvot) in praktijk brengen. Ik kan dit niet genoeg herhalen. De Torah is ontzettend duidelijk op dit punt. Mozes doet alles wat hij kan opdat wij *de connectie zouden maken tussen LEVEN en gehoorzaamheid aan de Torah*. Dit concept wordt door de profeten herhaald. Lees [Ezechiël 20:11, 13, 21 en 25](#).
- III. Lees [Devarim 10:12-13](#). Waarom zou Am Yisrael de geboden (mitzvot) en inzettingen (chukim) gehoorzamen?<sup>14</sup> Ik weet niet wat jij ervan denkt, maar ik denk dat de Vader er bijzonder op uit is ervoor te zorgen dat wij ten volle van het leven genieten op deze aarde. En hoe geniet iemand ten volste van het LEVEN? Door gehoorzaamheid aan de Torah!
- IV. Lees [Devarim 11:1-9](#). Waarom zou Am Yisrael de geboden (mitzvot), inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim) gehoorzamen?<sup>15</sup> Lees nu [Devarim 11:13-15 en 21](#). Opnieuw, waarom zou Am Yisrael de Torah van de Heilige gehoorzamen?<sup>16</sup>
- V. Lees [Devarim 8:1-5](#). Waarom zou Am Yisrael het volledige gebod gehoorzamen?<sup>17</sup> Waarom zegt de Heilige dat Hij Am Yisrael door de wildernis leidde?<sup>18</sup> Dit moet DE meest levende illustratie zijn van Mozes' voornaamste boodschap in het boek Devarim.

### ***Gehoorzaamheid aan de Torah Brengt LEVEN***

- VI. Op dit punt wil ik een ander concept inleiden dat de Torah over zichzelf onderwezen heeft. Ze vertelt ons niet alleen hoe ze in de levens zal functioneren van hen die haar geboden gehoorzamen, ze vertelt ons ook over haar functie in de levens van hen die ervoor kiezen ze niet te gehoorzamen. Lees [Devarim 4:1-4; 26-28](#) en [Devarim 11:5-9; 16-17](#). Wat gebeurde er met hen die ervoor kozen haar geboden over afgoderij niet te gehoorzamen?<sup>19</sup> Nu hebben we twee afzonderlijke lessen wat de Torah betreft. Aan hen die de Torah gehoorzamen wordt **LEVEN** beloofd. Aan hen die de Torah ongehoorzaam zijn wordt **DOOD** beloofd. Daarom hebben gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan de Torah twee verschillende resultaten. Dit is de belangrijkste les die Mozes zo wanhopig probeert over te brengen.

Samengevat, de sidra van deze week staat vol van aanmoedigingen om de geboden (mitzvot), inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim) van de Torah te gehoorzamen. Niet-Joodse gelovigen in de Messias van Israël werden zoveel verkeerde dingen over de Torah onderwezen. Ik ben ervan overtuigd dat de reden hiervan is dat de meeste leraars de Torah eigenlijk niet bestuderen. Op dit punt heb ik een vraag. Leren een van deze verzen, op een of andere manier, een van de volgende doctrines?

- De Torah is gebondenheid.
- De Torah zou op een dag afgeschaft worden.
- De Torah was alleen voor de “Joden”.
- De “Joden” werden gered door de Torah te houden.
- De Torah is tijdelijk.
- De Torah werd aan de “Joden” gegeven om ze te vervloeken.
- De Torah werd afgeschaft.
- De Torah is een vloek.
- De Torah werd aan het “kruis” genageld.
- We moeten alleen de geest van de Torah gehoorzamen.
- Aan de letter van de Torah werd een einde gemaakt.
- De Torah bracht dood aan degenen die haar gehoorzaamden.
- We zijn 1) vrij van 2) dood aan en 3) verlost van de Torah als een maatstaf van correct gedrag.
- Vandaag de dag de Torah gehoorzamen is wetticisme.

Ik denk het niet. Ik ben mij bewust dat Rav Shaul (de apostel Paulus) bepaalde uitspraken gedaan heeft in verband met de Torah die lijken wat we erover geleerd hebben tegen te spreken. We zullen dit ten gepasten tijde afhandelen. Voorlopig is het belangrijkste doel dat voor ons gezet is te begrijpen, vanuit de Torah zelf, wat haar doel was toen, en vandaag nog steeds is. Zij die gehoorzamen krijgen **LEVEN**. Zij die ongehoorzaam zijn krijgen **DOOD**.

## ***De Parsha begrijpen*** ***Devarim 7:12-16***

---

***Doelstelling**—Leren hoe 1) het hoofdthema van een Parsha te interpreteren, 2) thematische connecties maken met die Parsha en 3) leren hoe een dieper inzicht te verwerven van de Parsha in kwestie door haar thematische connecties met andere delen uit de Schrift.*

- I. Lees [Devarim 7:12-16](#), een Parsha Stumah.
  - A. Volgens Mozes, om welke reden zal Am Yisrael een beloning krijgen?<sup>20</sup> Wat zal de beloning zijn voor gehoorzaamheid aan de verordeningen (mishpatim)?<sup>21</sup> In deze passage verbindt Mozes gehoorzaamheid aan de Torah met het verbond met Abraham. In feite, doorheen het boek Devarim, verwijst Mozes dijkwijs naar het verbond met Abraham. Het verbond met Abraham was een onvoorwaardelijk verbond van zegen dat de Heilige met Abraham sloot. Let op de woorden in Devarim 7:12. Am Yisrael zal in staat zijn de zegeningen van het verbond met Abraham te ervaren als zij in gehoorzaamheid aan het Mozaïsche verbond wandelen. Met andere woorden, als je de zegeningen van het verbond met Abraham wilt ervaren, dan moet je wandelen in



gehoorzaamheid aan de Torah. Opnieuw wordt gehoorzaamheid aan de Torah thematisch verbonden met een diepgaande zegen!

- B. Wat betreft de beloning om in gehoorzaamheid aan de verordeningen (mishpatim) te wandelen, welke sleutelwoorden vinden we in Devarim 7:13?<sup>22</sup> Waar hebben we deze woorden voordien gezien?<sup>23</sup>
1. Lees [Bereishit \(Genesis\) 12:1-3 en 17:2](#). Merk in Bereishit 12 op hoe dikwijls het woord **zegenen** gebruikt wordt. Dit is een van de meest kenmerkende eigenschappen van het verbond met Abraham. Het zal gekenmerkt worden met ongekende zegen! Merk op hoe Bereishit 17 het woord **vermenigvuldigen** gebruikt. Daarom weten we dat het verbond met Abraham gekenmerkt zal worden door zegen en een vermenigvuldiging van het zaad van Abrahams nakomelingen. Dat is exact wat in deze passage beschreven wordt. Hoe uitgebreid is deze zegen en vermenigvuldiging? Laten we kijken.
  2. Wanneer lezen we voor de eerste maal over zegen en vermenigvuldiging?<sup>24</sup> Dat is correct. De schepping werd gekenmerkt door zegen en een vermenigvuldiging van het zaad van elk levend wezen op aarde. Ik wil dat je ziet dat de zegen en de vermenigvuldiging gevonden in Bereishit 1-2 een beeld is van de uitgestrektheid van de zegen en vermenigvuldiging die de Heilige van plan is te verlenen aan de nakomelingen van Abraham!
- C. Waar zal, volgens Devarim 7:13, deze zegen en vermenigvuldiging plaatsvinden?<sup>25</sup> Hoe is dit thematisch verbonden met het verbond met Abraham?<sup>26</sup> Het woord **land** is nog een sleutelwoord dat ons terugbrengt naar het verbond met Abraham! Een van de voornaamste kenmerken van de belofte die Adonai aan hem deed was dat Hij de nakomelingen van Abraham een specifiek land zou geven.
- D. Lees [Devarim 7:16](#). Is deze passage op een of andere manier verbonden met het verbond met Abraham?<sup>27</sup> In Bereishit 15:16 wordt gezegd dat Abrahams vierde generatie naar Kanaän zou terugkeren op een moment waarop de onrechtvaardigheid van de inwoners ten volle zou zijn. De gevolgtrekking is dat Adonai Am Yisrael zal gebruiken als Zijn instrument van Goddelijk oordeel. Zoals we kunnen zien, is het verloop van deze passage zeer sterk afhankelijk van een inzicht in het oorspronkelijk verbond met Abraham. Als we deze passage lezen, beslaan we elk aspect van het verbond met Abraham—diepgaande zegen, veelheid van zijn nageslacht, erfenis van het land en overwinning over hun vijanden.

Hoe zou je deze Parsha samenvatten? Wat is haar belangrijkste thema of algemeen onderwerp/punt?<sup>28</sup> Mijn antwoord is wat ik denk dat het meest algemene thema is dat door deze Parsha onderwezen wordt; verlies echter het feit niet uit het oog dat de overvloed aan **LEVEN** gevonden in deze passage haar bron heeft in de zegeningen van het verbond met Abraham.

## ***de Parshiot onderzoeken***

---

***Doelstelling***—Leren hoe 1) het thema van de passage bloot te leggen, 2) het te verbinden aan andere passages en 3) nieuw inzicht te verwerven over hoe de oorspronkelijke passage te interpreteren, gebaseerd op zijn thematische verbanden met deze andere passages.

### ***Mozes' Rol bij het Geven van de Torah***

- I. Lees [Devarim 9:7-10:5](#). In deze passage vertelt Mozes uitvoerig over gebeurtenissen rond 1) het geven van de Torah end 2) de zonde van het gouden kalf. Er zijn twee woorden die een aantal keren in deze passage gebruikt worden—de woorden *opgaan* en *af dalen*. Opnieuw herinner ik je aan het volgende algemeen principe. De Torah brengt meestal een grote geestelijke waarheid of mysterie over telkens wanneer het herhaling gebruikt. Herhaling is een van de manieren waarop de Torah beelden voor ons schetst. Soms echter, kunnen we ze missen tenzij we naar de thema's zoeken.
- A. Om je te helpen het te *zien*, lees [Exodus 19:1-25](#), dat Matan Torah (het geven van de Torah) beschrijft. De Torah onderwijst ons dikwijls door herhaling. Bijvoorbeeld, heb je opgemerkt hoe dikwijls de woorden op/opgaan en neer/af dalen gebruikt werden verwijzend naar Mozes? Weet je hoe dikwijls hij de berg opgegaan en afgedaald is tijdens deze drie dagen?<sup>29</sup> Nu, wat is de voornaamste fysieke activiteit waarin Mozes betrokken lijkt te zijn?<sup>30</sup>
- B. Er rekening mee houdend dat Adonai alleen tot het volk spreekt door Mozes, en er rekening mee houdend dat het volk alleen tot Adonai kan spreken door Mozes, wat probeert de Torah ons te leren met betrekking tot de rol die Mozes vervult?<sup>31</sup> Dat is correct. De Torah probeert ons te leren dat Mozes als een bemiddelaar handelt tussen Adonai en Israël. Nu, rekening houdend met het feit dat Adonai zichzelf niet echt beschikbaar maakt voor het volk (herinner je de waarschuwingen dat Am Yisrael de berg niet mocht naderen), hoe is Mozes' rol als een bemiddelaar thematisch verbonden met Adonai's Heiligheid?<sup>32</sup>
- C. Om je te bewijzen hoe sterk Adonai het contact met het volk beperkte, behalve door bemiddeling, kijk hoe Adonai zegt dat Hij Israël de geboden zal geven.

En Mozes bracht de woorden van het volk weer tot de HEERE.<sup>9</sup> En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk, *opdat het volk hore, als Ik met u spreek*, en dat zij ook eeuwig aan u geloven. Want Mozes had de HEERE de woorden van het volk verkondigd. (Exodus 19:8-9)

Dit is verbazend. De kinderen van Israël zouden de stem van Adonai horen, *maar alleen omdat Hij luid genoeg tot Mozes sprak zodat ze het zelf konden horen*—en zo de wooren geloven die Mozes tot hen sprak. Dit wordt ook in Deuteronomium bevestigd.

<sup>4</sup>*Van aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u op de berg gesproken uit het midden van het vuur,* <sup>5</sup> *(Ik stond in die tijd tussen de HEERE en tussen u, om u het woord des HEEREN aan te zeggen;* want gij vreesdet voor het vuur en klotmt niet op de berg) (Deuteronomium 5:4-5)

Opnieuw bevestigt Mozes dat Adonai de woorden tot hem sprak. Daarna sprak hij de woorden tot Israël. De Heilige sprak tot de bemiddelaar van het verbond, die dan tot Israël sprak. Hij sprak echter luid genoeg tot Mozes zodat het volk kon horen en geloven dat de woorden van Hem kwamen, niet van Mozes.

Samengevat, we zien dat deze passage ons een heleboel te leren heeft over de Heiligheid van Adonai en de daaruitvolgende noodzaak voor bemiddeling om tot Hem te kunnen naderen. Maar daarmee is het verhaal niet gedaan. In Messias in de Parsha zullen we de Messiaanse betekenis onthullen van Mozes' op en neer rennen en op en neer en op en neer en...

## *de Connectie maken tussen de Parashat HaShavuah en de Haftara*

**Doelstelling**—Leren hoe de Schriftverzen thematisch met elkaar te verbinden, daarbij lerend Hebreeuws te denken. Geworteld worden in het belang van thematische analyse door het in actie te zien als je de Torah portie met de Haftarah portie verbindt.

Je kunt de Haftara lezing vinden in [Jesaja 49:14-51:3](#). Ik zal een aantal verzen van de Haftarah lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch te verbinden met de Parashat HaShavuah lezing.

- I. Hoe is Jesaja 49:14-16 thematisch verbonden met de Torah portie?<sup>33</sup>
- II. Hoe is Jesaja 49:19-21 thematisch verbonden met de Torah portie?<sup>34</sup>
- III. Wat is de betekenis van Jesaja 50:4-9?<sup>35</sup>
- IV. Hoe is Jesaja 51:1-4 thematisch verbonden met de Torah portie?<sup>36</sup>

## *Messias in de Parsha*

**Doelstelling**—Leren hoe de Torah onderwijst over het leven en de bediening van Yeshua HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef<sup>37</sup>. Aangezien de Torah het woord Messias zelfs nooit vermeld, zal deze sectie je helpen om de Messias in de Torah te zien. Dit gebeurt voornamelijk door het gebruik van thematische analyse en midrash.

- I. In onze studies bij Mishpachah Beit Midrash hebben we geleerd dat telkens je het volgende ziet 1) beelden van *verrijzenis*, 2) beelden van *hernieuwd leven* als een gevolg van verlossing van een dreigende *dood* en 3) beelden van overwinning en *hernieuwd leven* als een gevolg van *dood*, de Torah op het punt staat ons te onderwijzen over de Messias. Ik noem deze de thema's van **De Verrijzenis en het Leven** en ze worden in het bijzonder versterkt wanneer ze op een of andere manier verbonden zijn met het getal *drie*.

Samengenomen, vormen het thema van De Verrijzenis en het Leven en het getal drie

## Het Teken van de Messias!

- A. De eerste LEVENDE dingen (planten, grassen, enz.) werden geschapen op dag DRIE! Dit is strikt genomen geen leven uit de dood; het principe echter van leven dat voortkomt uit een toestand waar geen leven is, is duidelijk.
- B. Het Torah beeld van de VERRIJZENIS van de Messias wordt gevonden in de Heilige Dagen. De Heilige Dag die een schaduw is van Yeshua's VERRIJZENIS is de DERDE Heilige Dag, de Dag van het Omer Wuif Offer (Leviticus 23)! Het offer van de gersteschoven op de dag na de Shabbat die plaatsvindt tijdens de week van ongezuurde broden is een profetisch beeld van de verrijzenis van de Messias.

- C. Jonas, die in de buik van een grote vis was, had dood moeten zijn. Maar op de DERDE dag kwam hij LEVEND naar buiten! Waarlijk, dood was opgeslokt in overwinning!
- D. De Akeida (binding van Izaak) gevonden in Genesis 22—Abraham werd verondersteld Izaak te offeren als een olah (brandoffer). Hoewel Adonai hem ervan weerhield om Izaak effectief te offeren op de DERDE dag, wijst de manier waarop de Torah het verhaal vertelt er op dat Izaak stierf en VERREES. Dat is waarom Hebreëen 11:17-19 optekent dat Abraham figuurlijk Izaak terugkreeg uit de doden door VERRIJZENIS!
- II. We weten dat Mozes' leven een beeld is van dat van Messias Yeshua omwille van het volgende Teken van de Messias.
- A. Lees [Exodus 2:1-10](#).
1. Wat was Farao's decreet betreffende de geboorte van mannelijke babies?<sup>38</sup>
  2. Wat werd verondersteld met Mozes te gebeuren?<sup>39</sup>
  3. Hoe lang verborg Mozes' moeder hem?<sup>40</sup>
  4. Wat deed de dochter van Farao door Mozes uit de rivier te nemen?<sup>41</sup>
  5. Zo zien we dat de Torah een beeld van een kind, Mozes, geschetst heeft dat verondersteld was te **sterven**. Zijn moeder verborg hem gedurende **DRIE** maanden, daarna gehoorzaamde ze Farao's gebod door hem in het water te werpen (in de mand). Maar Farao's **dood** vonnis werd ongedaan gemaakt wanneer zijn dochter Mozes uit de rivier nam en hem **LEVEN** werd gegeven! Dit verhaal leert ons dat Mozes' leven een schaduw zal zijn van de Messias.
- B. Mozes naderde Farao met drie bovennatuurlijke tekenen; 1) zijn staf in een slang veranderen, 2) zijn hand "melaats" maken en 3) water in bloed veranderen. Denk aan het Teken van de Messias en raad hoe deze tekenen alle drie thematisch verbonden zijn?<sup>42</sup> Mozes demonstreerde de kracht van **LEVEN over de DOOD!**

### ***Wie zal Opklimmen en Afdalen?***

- III. Hiervoor bespraken we het feit dat Mozes druk bezig is met de berg te beklimmen en af te dalen. Gezien Mozes een schaduw van de Messias is, zouden we mogen vermoeden dat die bezigheid licht zal werpen op het werk van de Messias.
- A. Is er een ander Schriftvers in de Tanakh, dat thematisch verbonden is met Mozes' drukke bezigheid van opklimmen en afdalen? Ja.

<sup>4</sup> ***Wie is ten hemel opgeklimmen, en neergedaald?*** Wie heeft de wind in Zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleeid gebonden? ***Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is Zijn Naam, en hoe is de Naam van Zijn Zoon***, zo gij het weet? (Spreuken 30:4, nadruk van de auteur)

1. Ken je een Vader en een Zoon van wie gevraagd zou kunnen worden wie 1) is ***opgeklimmen en neergedaald*** en 2) de einden der aarde heeft gesteld? Je kent Hem zeker en vast.
2. Bovendien, wie was het die eerst ***neerdaalde*** ([Joh. 6:51](#)) uit de hemel als een profeet om de woorden van het Nieuwe Verbond te spreken? Je kent Hem zeker en vast.
3. Wie was het die, nadat Hij ons met Zijn bloed verlost had, terug ***opklim*** ([Efeziërs 4:8](#)) naar de hemel om de Hoge Priester van onze belijdenis te worden? Je kent Hem zeker en vast.

4. En op wie wachten wij dat hij opnieuw *neerdaalt* ([Openbaring 19:11-16](#)) om als Koning der Koningen en Heer der Heren te regeren? Je kent Hem zeker en vast.

En niemand is opgevaren (*opklimmen*) in de hemel, dan Die uit de hemel neergekomen (*afdal*) is, *namelijk* de Zoon des mensen, Die in de hemel is. (Johannes 3:13, nadruk van de auteur)

Zoals je kunt zien, leren deze verzen heel duidelijk dat Mozes' opgaan en afdalen een beeld was van Messias Yeshua's verlossingswerk. Mozes' opgaan en afdalen had betrekking op zijn bediening als een bemiddelaar van het verbond tussen Am Yisrael en de Heilige, en zo op dezelfde manier, is Yeshua aan het opgaan naar en afdalen vanuit de hemel om het verbond te bemiddelen tussen de mensheid en de Heilige!

***Hoewel Mozes het woord Messias nooit uitspreekt, was hij, zonder twijfel, de grootste profeet van de Messias doorheen zijn handelingen. Johannes 5:46—Want als gij Mozes geloofd, zoudt gij Mij geloven; want HIJ SCHREEF OVER MIJ.***

### ***LEVEN in de Wildernis!***

- I. Sinds het begin van het boek Devarim, hebben we ontdekt dat de thema's van Leven en Dood ons ook zullen helpen de fundamentele functie/doel van de Torah te begrijpen. Nu kunnen we begrijpen waarom Adonai ervoor koos het thema van de verrijzenis te gebruiken om over Messias Yeshua te onderwijzen. Yeshua kwam opdat we Leven zouden hebben! Daarom zouden we verwachten dat Yeshua sterk verbonden zou zijn met de Torah, die aan Am Yisrael gegeven werd zodat ze Leven zouden krijgen. In Parashat Devarim deden we de volgende ontdekking met betrekking tot Yeshua en de Torah door het gebruik van het Hebreeuwse woord voor *woord*, *davar* (דָּבָר), te begrijpen. Yeshua is de vleesgeworden Torah. Het doel van de Torah was fysisch leven te verzekeren voor hen die haar inzettingen en verordeningen gehoorzaamden. Zo ook, geeft Yeshua eeuwig LEVEN aan hen die Hem gehoorzamen! Hij is de zichtbaar gemaakte Torah! Hij hield perfect de Torah. Als we op een bepaald punt de kenmerken willen zien van een leven van gehoorzaamheid aan de Torah, moeten we niet verder kijken dan Yeshua. Yeshua hield perfect de Torah zonder enig gebrek.
- A. Lees [Devarim 8:3-4 en 14-16](#). Hoewel er veel mooie plaatsen op de aarde zijn, zijn er ook veel gevaarlijke plaatsen. In feite kunnen sommige plaatsen gekenmerkt worden als voorbodes van **DOOD**. Wat is volgens Devarim 8:14-16 een plaats die gekenmerkt zou moeten worden als een voorbode van **DOOD**?<sup>43</sup> Inderdaad. De wildernis is een plaats van slangen, schorpioenen en hitte. Bovendien is er een gebrek aan twee dingen die noodzakelijk zijn voor **LEVEN**—brood en water. Zie je waar ik naartoe wil? De volledige veertigjarige trip door de wildernis stelde de overwinning van **LEVEN** over **DOOD** voor! Am Yisrael werd door de wildernis (een plaats van dood) geleid en veertig jaar later verschenen ze (verrijzenis) van **DOOD** tot **LEVEN** (de overvloed van water en graan [voor brood]) in Eretz Yisrael! Zelfs zonder de B'rit Chadashah (Nieuwe Verbond Geschriften) te lezen, zouden we moeten weten dat de ervaring in de wildernis bedoeld was om ons te onderwijzen over het werk van Messias Yeshua omwille van het Teken van de Messias—bevrijding van **DOOD** (in de wildernis, een plaats van **DOOD**) tot **LEVEN** (de overvloed van Eretz Yisrael).

B. Lees [Johannes 6](#). In onze studies in Genesis leerden we dat Johannes 6:1-21 een profetische zinspeling was op Yosef (Jozef). Yosef werd gebruikt om gedurende zeven jaar graan (om brood te maken) op te slaan zodat hij de wereld (ja, de wereld)<sup>44</sup> van graan (brood) kon voorzien gedurende de zeven jaar van hongersnood. We merkten toen op dat er sleutelwoorden en concepten waren die Johannes 6:1-21 thematisch verbonden met het verhaal van Yosef, die een duidelijk beeld was van Messias Yeshua. We merkten het gebruik van het getal *vijf* op in Johannes 6:1-21 en in het verhaal van Yosef.

- *Vijf* broden (Johannes 6:1-21).
- *Vijf* duizend mensen (Johannes 6:1-21).
- Hij deed de mensen neerzitten in groepen van *vijftig* (Lukas 9:14).
- Yosef gaf Benjamin *vijf* maal zoveel voedsel (Genesis 43:34).
- Nadat Yosef zichzelf kenbaar maakte bleven er nog *vijf* jaren van hongersnood (Genesis 45:6).
- Yosef gaf Benjamin *vijf* stellen kleren (Genesis 45:22).
- Yosef stelde slechts *vijf* van zijn broers voor aan Farao (Genesis 47:2)

We merkten ook op dat gerst (Joh. 6:9) een symbool van de Messias was omdat op de Dag van het Omer wuif offer (een beeld van de verrijzenis van Messias Yeshua), gerst gewuifd werd voor Adonai. Al deze thematische connecties leiden ons tot de volgende conclusies:

- Yosefs leven was een beeld van dat van Yeshua.
- Net zoals Yosef in **LEVEN** voorzorg voor de volkeren onder de vorm van brood, zo ook, voorzorg Yeshua in **LEVEN** voor de wereld, gesymboliseerd door zijn voorziening in brood van de gerstebroden.
- Yeshua's wonder van de vermenigvuldiging van de gerstebroden werd uitgevoerd als een teken van Yosef, de brood-man van leven. Net zoals Yosef voorzien had in graan (brood) om **LEVEN** te verzekeren voor de wereld, zo ook offerde Yeshua echt brood voor het **LEVEN** van de wereld. Hij had gehoopt dat de mensen het verband zouden leggen, maar dat deden ze niet.
- Daarom, in Johannes 6:31, probeerde Hij een eenvoudigere "brood" analogie te gebruiken door te verwijzen naar het manna van de wildernis.

Dit brengt ons naar [Johannes 6:30-63](#). Maak een lijst van een aantal thematische connecties die Yeshua maakt tussen Zichzelf en het manna in de wildernis.

- Manna werd gebruikt om in leven te voorzien voor de Israëlieten. Yeshua zei dat Hij het Brood van Leven was.
- Zowel Yeshua als het manna kwamen neer uit de hemel.

Bovendien, merk op hoe Yeshua nadrukkelijk over Zijn opdracht spreekt—om in **LEVEN** te voorzien voor zij die geloven! Zoals je kunt zien, was de voorziening van water en manna voor Am Yisrael een profetische gebeurtenis die ons leert over het werk van de Messias. Zelfs als we de B'rit Chadashah niet hadden, hadden we dit beeld kunnen kennen en begrijpen. Waarom? Omdat we door thematische analyse het Teken van de Messias kunnen zien in het verhaal van Adonai's voorziening voor Am Yisrael in de wildernis. Het feit dat Hij in staat was in het onderhoud te voorzien van meer dan drie miljoen mensen in een dorre wildernis, is een heel betekenisvolle uiting

van verlossing van **DOOD** tot **LEVEN**! Yeshua plaatste gewoon de kers op de taart voor ons door ons expliciet te vertellen dat de voorziening van manna tijdens Am Yisrael's reis in de wildernis een beeld van Zijn verlossingswerk was. Wat Hij ons expliciet vertelt, dat leert de Torah ons op impliciete wijze door thematische analyse en het Teken van de Messias.

- II. Hiervoor hebben we de diepgaande omvang besproken van de zegen en leven die Am Yisrael zou ervaren als ze de geboden (mitzvot), instellingen (chukim) en verordeningen (mishpatim) zou houden. Hoe uitgebreid zal deze zegen zijn. We kunnen een glimp opvangen van de duizelingwekkende omvang van de zegen die aan Abraham gegeven werd door naar de duizendjarige heerschappij van Yeshua te kijken! Dat is juist. Het Millennium zal een tijdsperiode zijn waarin de hele aarde (alle volkeren), niet alleen Am Yisrael, de geboden van de Torah zal gehoorzamen.
  - A. Lees [Jesaja 2:1-4](#). Dit is een Messiaanse profetie van het Duizendjarig Koninkrijk. Merk op dat de Torah (Wet in de meeste vertalingen) zal uitgaan naar ALLE volkeren, niet alleen Israël.
  - B. Lees [Zacharia 14:16-17](#). Deze passage stelt duidelijk dat van ALLE volkeren zal VEREIST worden dat ze het Loofhutenfeest houden tijdens het Millennium. Die gezinnen van de aarde die niet vieren zullen geen regen krijgen. Dat is nu wat ik regeren met een ijzeren staf noem.
  - C. Dit zijn slechts een paar van de vele verzen die Torah getrouwheid voor iedereen onderwijzen tijdens de periode van het Duizendjarig Rijk. De meesten van jullie op deze lijst zijn zich nu bewust van het feit dat het nooit Adonai's bedoeling was dat niet-Joodse gelovigen zich zouden afscheiden van hun Hebreeuwse wortels om de Kerk te vormen (als een entiteit gescheiden van het Nazareens Judaïsme zoals gevonden in het boek Handelingen). In volgende lessen zullen we zien waar Mozes EXPLICIET zei dat de Torah die hij aan Am Yisrael gaf voor altijd moest worden gehoorzaamd. Belangrijker, Mozes profeteerde eigenlijk over de dag waarin jij en ik nu leven. Hij stelde specifiek en expliciet dat de Torah van toepassing zou zijn in onze generatie. ☺

- 
- <sup>1</sup> Hij gebiedt Am Yisrael om de “kwesties” die Hij hen gebiedt op hun HARTEN te houden.
- <sup>2</sup> Beide passages spreken tot het HART van de mensen.
- <sup>3</sup> Mozes gebruikte de woorden, *bewaar* en *zodat je niet vergeet*. Dit zijn kwesties van het hart.
- <sup>4</sup> De perceptie van het volk van de reden WAAROM de Heilige hen koos zal een invloed hebben op de manier waarop ze naar HEM toe reageren. Daarom moet Hij zeker stellen dat ze begrijpen WAAROM Hij hen gekozen heeft, opdat de motivatie van hun hart niet corrupt zou worden.
- <sup>5</sup> Omwille van Zijn liefde voor hen en Zijn getrouwheid aan het verbond met Abraham.
- <sup>6</sup> Adonai toont ons het belang van LIEFDE. Am Yisrael moet Hem liefhebben met heel hun hart. Zo ook, heeft Adonai ons life met heel Zijn hart. Hij heeft ons zo lief dat Hij ons koos ondanks onze fouten.
- <sup>7</sup> Dat Hij getrouw is en dat Hij Zijn verbonden zal bewaren.
- <sup>8</sup> In de zin van onderwijs of instructies.
- <sup>9</sup> LEVEN!
- <sup>10</sup> Ze zullen de overwinning behalen op hun vijanden.
- <sup>11</sup> Ja. Leviticus 26:3-13.
- <sup>12</sup> Ze tonen beiden hoe Am Yisrael diepgaande zegen zal ervaren en LEVEN als een gevolg van gehoorzaamheid aan de geboden (mitzvot).
- <sup>13</sup> Leviticus 18:4-5.
- <sup>14</sup> Zodat ze hieruit *voordeel* zullen *halen*.
- <sup>15</sup> Zodat ze 1) sterk zullen zijn, 2) het Land zullen beërven en 3) hun dagen [d.i., een lang LEVEN leiden] zullen verlengen in Eretz Yisrael!
- <sup>16</sup> Om hun dagen te verlengen, d.i., *om een lang fysisch LEVEN te leiden!*
- <sup>17</sup> Zodat ze *LEVEN* zullen hebben.
- <sup>18</sup> Als een aanschouwelijke les om hen te leren dat de mens leeft of *LEVEN* bereikt door de Torah te gehoorzamen!
- <sup>19</sup> Ze werden vernietigd.
- <sup>20</sup> *Gehoorzaamheid* aan de verordeningen (mishpatim).
- <sup>21</sup> Een verwezenlijking van het verbond met Abraham.
- <sup>22</sup> Heb lief, zegen, vermenigvuldig en vrucht.
- <sup>23</sup> Genesis 1-2 en Genesis 12:1-3, 7; 17:2.
- <sup>24</sup> Bereishit 1-2.
- <sup>25</sup> In het *Land* Israël (Eretz Yisrael).
- <sup>26</sup> De Heilige beloofde Abraham een specifiek *Land* voor zijn nakomelingen.



---

<sup>27</sup> Jazekeer. De Heilige beloofde dat Hij Abrahams nakomelingen naar een land zou brengen dat bewoond zou zijn door anderen; Abrahams nakomelingen zouden deze echter verdringen.

<sup>28</sup> De overvloed van LEVEN door gehoorzaamheid.

<sup>29</sup> Hij klom minstens vijf maal de berg op; daarom moest hij een zelfde aantal keren de berg terug afdalen! Dat zijn tien reizen bergop of bergaf. Wat een atleet!

<sup>30</sup> Hij lijkt die berg telkens opnieuw op en af te lopen, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en OPNIEUW!

<sup>31</sup> Mozes vervult de rol van een bemiddelaar.

<sup>32</sup> Adonai's heiligheid verhindert Israël Hem te naderen, BEHALVE door een bemiddelaar. Hij zal niet rechtstreeks met Israël praten.

<sup>33</sup> Deze passage gebruikt de innige relatie tussen moeder en kind als een beeld van de intieme relatie tussen Am Yisrael en de Heilige. Doorheen de sidra, legde Mozes de nadruk op de innige liefdesrelatie tussen de Heilige en Am Yisrael.

<sup>34</sup> Deze verzen spreken over de overvloed van nakomelingen die aan Am Yisrael gegeven werd. De sidra vertelde ook hoeveel nakomelingen Am Yisrael zou voortbrengen indien zij wandelden volgens de Torah.

<sup>35</sup> Dit is een Messiaanse profetie van Yeshua, die Zichzelf gaf als een zoenoffer voor onze zonden.

<sup>36</sup> Het is op twee manieren verbonden. 1) Deze verzen roepen Am Yisrael op om zich Abraham te herinneren en hoe de Heilige hem zegende en van hem een grote menigte maakte. Dit was de belofte die de Heilige aan Am Yisrael maakte door Moses. Indien zij de Torah gehoorzaamden, zou Adonai hun zaad vermenigvuldigen om de belofte aan Abraham gegeven te vervullen! 2) Door de wildernis van Eretz Yisrael zoals de tuin van Eden te maken, zal Adonai zijn belofte van diepgaande zegen van Eretz Yisrael vervullen.

<sup>37</sup> Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over Hem sprak. Psalm 40:6-8, sprekende over de Messias zei dat het boek over Hem geschreven was. Paulus zei dat alle feesten profetische schaduwen van Messias Yeshua zijn.

<sup>38</sup> Alle mannelijke babies moesten in de Nijl geworpen worden om er te sterven.

<sup>39</sup> Hij werd verondersteld te sterven.

<sup>40</sup> Drie maanden.

<sup>41</sup> Ze nam iemand die verondersteld was te sterven en gaf hem LEVEN.

<sup>42</sup> De drie tekens tonen aan dat Mozes in zijn hand macht had over leven en dood. Hij bracht een dood object (de staf) tot leven als een slang. Hoewel zijn hand “melaats” (een symbool van dood) werd, was hij in staat om ze te herstellen (leven). Hij nam water (symbool van leven) en veranderde het in bloed (gewoonlijk een symbool van leven, maar in deze context is het dood).

<sup>43</sup> De wildernis!

<sup>44</sup> Mensen van andere volkeren kwamen naar Egypte om graan te kopen.