

MISHPACHAH BEIT MIDRASH

Restoration of



TORAH
ministries

—HET FAMILIE STUDIEHUIS—
STUDIE VAN DE PARASHAT HASHAVUAH DOOR
THEMATISCHE ANALYSE

Welkom bij Mishpachah Beit Midrash, het Familie StudieHuis. Elke Shabbat komen we samen in ons huis en bestuderen de Geschriften , in het bijzonder de Torah. Het is een leuke tijd van openbaring ontvangen van de Ruach HaKodesh (H.Geest) Iedereen doet mee— volwassenen en kinderen –als we het Parashat HaShavuah (wekelijkse Parashah) schema volgen . We wijden ons aan het bestuderen van de Torah omdat de Torah de fundatie voor de hele Schrift is. Derhalve zal een grondiger inzicht in de Torah ons helpen om de rest van de Tanakh (O.T.) en de Brit HaChadasha (N.T.) beter te begrijpen. Bovendien, zoals Yeshua zelf verklaarde, onderwijst de Torah over Hem. Dus bestuderen we de Torah opdat we dichter tot Yeshua, het doel van de Torah, zouden kunnen komen.

Als gelovigen in de Messias hebben we de schat aan wijsheid der wijzen van Israël ontdekt . Deze mannen , die zich toegewijd hebben aan het bestuderen van de Torah, hebben ons een rijk erfgoed nagelaten. Deel van dat erfgoed is een unieke studiemethode om te leren en de Schrift te interpreteren. Dit wordt thematische analyse genoemd. In thematische analyse zoeken we naar de onderliggende thema's/topics van elke passage in de Schrift. Door het bestuderen van Schriftverzen, verwant door een gemeenschappelijk thema , lijn per lijn en regel per regel onder de loep te nemen , opent de Schrift zich voor ons op een unieke manier, die duidelijk door de Ruach HaKodesh geïnspireerd is. Passages die voorheen raadselachtig leken, beginnen zinvol te worden en verschillende niveaus van wijsheid en begrip ontvouwen zich voor onze ogen .

Thematische analyse van de Schrift is gebaseerd op de volgende constructies:

- 1) Mozes schreef de Torah als vijf *afzonderlijke* boeken zoals de Ruach HaKodesh hem inspireerde.
- 2) Aangezien Adonai hem deze woorden liet afscheiden in vijf afzonderlijke boeken , veronderstellen we dat elk boek een unieke boodschap of thema had.
- 3) Binnen elk boek zijn de woorden geschreven met twee paragraaf- lijkende onderverdelingen die de woordstroom onderbreken.
- 4) Aangezien Adonai Moshe gebod de individuele boeken te verdelen in kleinere paragraaf- lijkende porties of *Parshiot*, veronderstellen we dat elke Parsha als een afzonderlijk onderdeel geschreven werd, want elk van deze Parsha's probeert een unieke gedachte, thema, beeldvorming of bewustmaking over te brengen.

Bijgevolg denken wij, aangezien Adonai deze onderverdelingen inspireerde, dat ze **ZEER** belangrijk zijn. We gebruiken deze Godbeademde verdelingen als basis voor onze thematische analyse van de Schrift. Eens je begint met het thematisch interpreteren van de Schrift zal je onmiddellijk **ZIEN** dat Adonai Zijn woorden op deze wijze schreef , met de intentie dat ze thematisch zouden worden geïnterpreteerd.

Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet ...

—Parashat HaShavuah—

וַאֲתַחֲנַן

Va'etchannan

(En ik smeekte)

D'varim 3:23-7:11

(Deuteronomium 3:23-7:11)

This Week's Parshiot

- 1 D'varim 3:23-29 פ
- 2 D'varim 4:1-24 פ
- 3 D'varim 4:25-40 פ
- 4 D'varim 4:41-49 פ
- 5 D'varim 5:1-5 ט
- 6 D'varim 5:6-18^{1[1]} ט
- 7 D'varim:19-6:3 פ
- 8 D'varim 6:4-9 ט
- 9 D'varim 6:10-15 ט
- 10 D'varim 6:16-19 ט
- 11 D'varim 6:20-25 ט
- 12 D'varim 7:1-11 ט

HET BOEK D'VARIM BEGRIJPEN

Doelstelling—De literaire structuur van het boek D'varim begrijpen. Merk op: Hoofdstukken en verzen volgen de indeling van de New King James Version.

- I. Vorige week hebben we vastgesteld dat het boek D'varim een verzameling is van vier toespraken die Mozes tijdens de laatste vijf weken van zijn leven aan Am Yisra'el (het volk Israël) gaf. Het basis overzicht van het boek is als volgt:

<i>Schriftverwijzingen</i>	<i>Onderwerp</i>
D'varim 1-4	Inleidende toespraak
D'varim 5-26	Hoofdtoespraak
D'varim 27-28	Tochacha (Waarschuwing)
D'varim 29-30	Teshuvah (Berouw)

Deze week zullen we uitweiden over deze basisstructuur. De eerste toespraak is vervat in D'varim 1:6-4:40. In Parashat D'varim, stopten we midden in de toespraak bij D'varim 3:22. Daarom zullen we in de studie van deze week de eerste toespraak verder afwerken en beginnen met een klein deel van de tweede toespraak die doorgaat tot aan D'varim 26! Vanwege zijn lengte wordt naar de tweede toespraak verwezen als de hoofdtoespraak.

- II. In [D'varim 1:6-3:29](#), herinnert Mozes Am Yisra'el eraan **WAAROM** ze veertig jaar in de wildernis doorbrachten en hij maant hen aan—via verschillende literaire zinspelingen—hun roeping om het Beloofde Land in bezit te nemen te vervullen. Zijn voornaamste doel was hen aan te tonen dat er geen enkele reden was waarom ze niet konden, of niet in staat zouden zijn het land in te nemen. Als ze bereid waren om de Torah van de Heilige te volgen, zouden zij kunnen verwezenlijken wat hun voorvaders niet konden. Nu in D'varim 4:1 begint Mozes ons het onderwerp van de hoofdtoespraak voor te stellen.

Waarom het Boek D'varim cruciaal is om het doel en de omvang van de Torah te begrijpen

- I. D'varim 1:5 stelt dat “Mozes deze Torah (Wet) begint uit te leggen zeggende...” De reden waarom het boek D'varim zo cruciaal is om het doel en de omvang van de Torah te begrijpen is omdat Mozes expliciet zegt dat hij het zou **uitleggen**. Met andere woorden, hij gaat ons helpen om het te begrijpen. Hij zal ons het Wie, Wat, Wanneer, Waar en Hoe van de Torah verduidelijken. Bijgevolg mogen we verwachten dat D'varim een goudmijn is, vol met schatten die deel uitmaken van de Torah. Laten we ten eerste enkele termen definiëren.
- A. Er zijn enkele zeer belangrijke woorden, doorheen heel D'varim gebruikt, die je moet kunnen volgen. Laten we eerst het woord Torah definiëren. Het Hebreeuwse woord Torah, תּוֹרָה, heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van de context.
1. Torah betekent letterlijk **onderwijs, instructies of doctrine**. Dat is wat het betekent in [D'varim 1:5 and 4:44](#).
 2. De Torah kan Wet betekenen, zoals in de eerste vijf boeken van Mozes.
 3. De Torah kan ook de totaliteit van de Tenach betekenen.²
 4. Soms betekent de Torah *procedure of werkwijze*. Bijvoorbeeld, in Leviticus 6:9, betekent Torah *werkwijze*, zoals in “dit is de procedure (Torah) voor de brandoffers.”
- B. Lees [D'varim 4:1](#).

Nu dan, o Israël, hoor de **inzettingen** en de **verordeningen**, die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt, dat de HERE, de God uwer vaders, u geven zal. (Deuteronomium 4:1 NBG51)

Besteed vooral aandacht aan de woorden *inzettingen* en *verordeningen*. Ook al gaan we in het Nederlands vluchtig over deze woorden heen alsof hun betekenis gelijk is, in het Hebreeuws hebben ze zeer specifieke en verschillende betekenissen. Het woord *verordeningen* is vertaald vanuit het Hebreeuwse woord *chukim* (חֻקִּים)—het enkelvoud is *chok*. Sommige versies van de Bijbel vertalen dit woord als beschikkingen of decreten. Ik zal altijd naar *chukim* verwijzen als *inzettingen*. Wat zijn *chukim*? *Chukim* zijn wetten van de Heilige die constant zijn en nooit veranderen. Lees [Jeremia 31:35-36](#). Het woord *verordeningen* stamt eigenlijk af van het Hebreeuwse woord *chok*. Dit vers legt feitelijk de echte essentie van *chukim* vast.

Chukim zijn inzettingen die nooit zullen vergaan. Ze zijn een constante en zo voorspelbaar als de natuurwetten die de beweging van de hemellichamen beheersen. Wist je dat in [Leviticus 23](#) naar de Heilige Dagen—Mo'edim—verwezen wordt als chukim? Nu je de Bijbelse definitie van een chok kent, wanneer iemand je zou zeggen “De Bijbelse Heilige Dagen waren enkel van kracht tot de dood en de verrijzenis van Yeshua,” wat zou dan je antwoord zijn?³

- C. Het woord *verordeningen* is vertaald vanuit het Hebreeuwse woord *mishpatim* (מִשְׁפָּטִים). Sommige versies van de Bijbel vertalen dit woord als bepalingen, verordeningen of wetten. Ik zal altijd naar *mishpatim* verwijzen als verordeningen. Wat zijn verordeningen (*mishpatim*)? Een verordening (*mishpat*) is een besluit /beoordeling die moet gemaakt worden tussen twee stellingen. Weet je waar de verordeningen (*mishpatim*) voor het eerst in de Torah voorgesteld werden?⁴ We zullen hier later op terugkomen.
- D. Het woord *geboden* is vertaald vanuit het Hebreeuwse woord, *mitzvot* (מִצְוֹת)—het enkelvoud is *mitzvah* (מִצְוָה).

- II. Een van de meest gebruikte hulpmiddelen voor thematische analyse, betreft het herhalen van woorden of uitdrukkingen. Als je deze sidra (Torah portie) las, merkte je dan de drie woorden die verschillende keren vermeld werden?⁵ Dat zijn de belangrijkste woorden in het boek. Laten we zien waarom. Ik zal nu beginnen je door de rest van de sidra te leiden en daarbij extra aandacht aan deze woorden besteden.
- A. Lees [D'varim 4:1](#). Naar wat maant Mozes het volk aan te luisteren?⁶ Wat zijn de twee redenen waarom het volk naar de inzettingen (*chukim*) en verordeningen (*mishpatim*) moet luisteren?⁷
- B. Lees [D'varim 4:5](#). Wat zei Mozes dat hij hen *reeds* geleerd had?⁸ Waar zei Mozes dat het volk de geboden (*mitzvot*) die hij hen *reeds* onderwezen had, moest ten uitvoer brengen?⁹ Laten we nu de voor de hand liggende vraag stellen. Als, Mozes volgens D'varim 4:5, Am Yisra'el de inzettingen(*chukim*) en verordeningen (*mishpatim*) reeds onderwezen had, waarom dan, zegt hij hen volgens D'varim 4:1, er opnieuw naar te luisteren? Ten tweede, wanneer onderwees hij hen deze inzettingen (*chukim*) en verordeningen (*mishpatim*) voor het eerst? Laten we verder lezen en zien of hij ons vertelt wanneer hij Am Yisra'el de inzettingen (*chukim*) en verordeningen (*mishpatim*) de eerste keer onderwees.
- C. Lees [D'varim 4:10-14](#). Op dit punt verhaalt Mozes uitvoerig de Matan Torah (het geven van de Torah), wanneer de Heilige Zijn woorden tot het volk sprak. Merk in D'varim 4:14 op hoe Mozes verklaart dat Adonai hem *op die tijd* (d.i. het geven van de Torah) gebod Am Yisra'el *inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim) aan te leren!* Zie ook hoe Mozes stelt dat ze moeten uitgevoerd worden in het Land, net zoals hij dat in D'varim 4:1 verklaarde, dat hij hen inzettingen (*chukim*) en verordeningen (*mishpatim*) zou geven om er in het *Land* naar te handelen. Bijgevolg kunnen we concluderen dat de inzettingen (*chukim*) en verordeningen (*mishpatim*) waarnaar Mozes Am Yisra'el wil laten luisteren—D'varim 4:1—dezelfde zijn die HIJ hen oorspronkelijk in Exodus bij de Matan Torah (het geven van de Torah) gaf! Laten we zien of we verder nog staving kunnen verwerven voor deze lijn van redeneren.
- D. Vanaf [D'varim 4:15-49](#), dwaalt Mozes af van het hoofdverhaal van Matan Torah. Merk op hoeveel keer hij in D'varim 4:14-49—D'varim 4:14, 40 en 44 verwijst naar de inzettingen (*chukim*) en verordeningen (*mishpatim*). Maar zie hoe hij het verhaal van Matan Torah opnieuw oppakt in D'varim 5:1! Mozes verhaalt uitvoerig het geven van de Tien Geboden in D'varim 5:1-23.

- E. Lees nu [D'varim 5:24-31](#). Schenk extra aandacht aan D'varim 5:30-31. Waarom werd aan Am Yisra'el gezegd terug naar hun tenten te keren in D'varim 5:30, terwijl Adonai verder ging met openbaring geven aan Mozes?¹⁰ Samengevat, er is nu een nieuw plan. Adonai zou oorspronkelijk het hele verbond rechtsreeks tot het volk spreken, doch omwille van hun vrees, zal Hij nu aan Mozes de resterende woorden van het verbond geven en Mozes zal ze aan Am Yisra'el doorgeven.
- F. Lees [D'varim 5:31](#) en let op de speciale opbouw van de zin met het gebruik van de woorden geboden (mitzvot), inzettingen (chukim), en verordeningen (mishpatim).

Maar gij, sta gij hier bij Mij, opdat ik u mededele **heel het gebod, en al de decreten [inzettingen], en al de verordeningen[rechten]** die gij hen zult leren en die zij zullen toepassen in het Land dat ik hen zal geven om het in bezit te nemen. (Genomen uit de Artscroll Chumash (D'varim 5:28) omdat dat die beter het Hebreeuws volgt.) [In de andere vertalingen gaat dit over vers 31. NVDV]

Wat is het dat de Heilige tot Mozes zal spreken?¹¹ Wat wordt Mozes verondersteld te doen met deze inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim)?¹² Herinner je, als Am Yisra'el niet bevreesd was geraakt, dan zou Adonai de woorden rechtstreeks tot hen gesproken hebben. Wanneer onderwees Mozes de inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim) aan Am Yisra'el?

- De verordeningen (mishpatim) werden aan Am Yisra'el onderwezen in Parashat Mishpatim—Exodus 21:1-24:18. Exodus 21:1 stelt, “Nu, dit zijn de verordeningen (mishpatim) die gij hen zult voorhouden...”
- Vele inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim) werden onderwezen in Parashat Acharei Mot, K'doshim en Emor. Leviticus 18:5 stelt, “Gij zult Mijn inzettingen (chukim) en Mijn verordeningen (mishpatim) in acht nemen, die de mens zal uitvoeren en waarnaar hij zal leven—Ik ben YHWH.” Leviticus 18:26 stelt, “Gij zult waken over Mijn inzettingen (chukim) en Mijn verordeningen (mishpatim) en geen van deze gruwelen doen...” Leviticus 20:22 stelt, “Neem dan al Mijn inzettingen (chukim) en al Mijn verordeningen nauwgezet in acht...”

Nu zien we **WANNEER** de inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim) oorspronkelijk werden gegeven. Ze werden rechtstreeks aan Mozes gegeven, na de Tien Geboden. Ze werden op dat moment gegeven omdat, had Am Yisra'el niet gezondigd (het gouden kalf), zouden ze recht naar Kanaän zijn gegaan om het Land in bezit te nemen. Herinner je hoe dikwijls Mozes benadrukt had dat deze geboden (mitzvot) verondersteld werden te worden uitgevoerd **in het Land!** Thematisch, Am Yisra'el is terug op hetzelfde punt waar ze veertig jaar geleden waren. Ze staan op het punt om het Land binnen te gaan; bijgevolg overloopt Mozes de inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim) oorspronkelijk op de Berg Sinai gegeven, die ze moeten toepassen in het Land. Dit verklaart **WAAROM** Mozes aan Am Yisra'el zei te luisteren naar de inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim, D'varim 4:1) die Hij hen reeds gegeven had (D'varim 4:5).

Verder gaan met het overzicht van de Toespraken

- I. Mozes' hoofdtoespraak begint in D'varim 5:1. Dit weten we omdat D'varim 4:41-49 in de derde persoon enkelvoud (vertel modus) geschreven is, terwijl D'varim 5:1 in de eerste

persoon enkelvoud ("speech" modus) staat. Bemerkt in D'varim 6:1 de bekende uitdrukking:

...het gebod, en de decreten (inzettingen), en de verordeningen (besluiten)...

En nogmaals zoekt Mozes in op zijn hoofdonderwerp voor zijn toespraak. Hij wil hen over drie dingen spreken: 1) het gebod [merk op dat het in het enkelvoud staat], 2) de inzettingen [chukim], en 3) de verordeningen [mishpatim]. D'varim 6:1 is als een inleidende opmerking tot zijn hoofdonderwerp. Het is alsof hij ons een algemene omlijning geeft van wat hij van plan is te zeggen. De korte inleidende opmerking gaat verder tot in D'varim 6:3. Dan begint hij met zijn eerste belangrijke onderwerp, wat een bijzonder gebod is—de Shema, [D'varim 6:4!](#)

II. De Uitlegging Voor De Hoofdtoespraak—Herinner je, Mozes stelde dat zijn belangrijkste thema drie onderwerpen zou omvatten: het gebod, de decreten (inzettingen en de verordeningen (besluiten). Laten we zien hoe deze drie onderwerpen de uitlegging vormen voor deze hoofdtoespraak.

A. Wat is het gebod?¹³ Denk eraan, het eerste onderwerp wordt verondersteld **Het Gebod** (enkelvoud) te zijn. Bijgevolg in D'varim 6:1 is **Het Gebod** niets anders dan het hoogste gebod—de Heilige lief te hebben met heel je hart! Dit is een toepasselijke "Titel" voor het begin van "**De Gebod**" portie van Mozes' toespraak. Kunnen we een toepasselijke "Slotnoot" vinden die deze portie van zijn toespraak zal afsluiten?¹⁴ Kan je twee duidelijke thematische connecties onderscheiden die Devarim 11:22 verbinden als het einde van het eerste deel van Mozes' toespraak dat handelt over **Het Gebod**?¹⁵ Dat klopt. Dit deel van Mozes' toespraak begon met **Het Gebod**, dat niets anders was dan het gebod om Vader YHWH lief te hebben met je hele hart. D'varim 11:22-25 is duidelijk de "slotnoot," of het einde van "De Gebod" sectie.

B. Volgens Mozes' uitlegging in D'varim 6:1, zou hij nu beginnen spreken over de inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim). Kan je een geschikte "Titel" vinden voor de volgende sectie?¹⁶ Natuurlijk, in Devarim 12:1, begint Mozes te spreken over de inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim)! Kan je nu een geschikte "Voetnoot" of passage vinden die zou kunnen dienen als de slottekst voor de sectie **inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim)**?¹⁷ Zoals je kan zien, D'varim 26:16-19 dient als een geschikte slot uitzetting voor het tweede deel van Mozes' toespraak over de inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim)! Merk hoe D'varim 27:1 teruggaat naar de derde persoon enkelvoud, of de vertelmodus. Bijgevolg is D'varim 26:19 het officiële einde van de tweede toespraak. ☺

DE FUNDAMENTELE FUNCTIE/DOEL VAN DE TORAH

Doelstelling—Leren hoe 1) het hoofdthema van een Parsha te interpreteren, 2) thematische connecties tot die Parsha te maken en 3) de Parsha onder onze aandacht beter te begrijpen door zijn thematische connecties met andere porties van de Schrift.

I. In de studie van vorige week verklaarde ik het volgende:

De fundamentele functie/doel van de Torah (op Pashat niveau) is het beveiligen/verzekerend/geven van fysiek LEVEN aan hen die zich eraan houden!

Zie ook [D'varim 4:1, 4 en 10](#), [D'varim 5:33](#), [D'varim 6:24](#), [D'varim 8:1 en 3](#), [D'varim 30:19](#), [Leviticus 26:3-13](#), [Ezechiël 20:10-11 en 13](#) en meer! Tot het einde van dit laatste boek van de Torah is het mijn bedoeling over dit onderwerp uit te weiden. Waarom? Omdat het een fundamenteel gegeven is, van primair belang in deze laatste dagen! Door de eeuwen heen zijn vele stemmen opgegaan over *het doel* van de Torah. De meeste van deze stemmen echoën steeds weer opnieuw dezelfde verkeerde visie. En dan, net wanneer je denkt dat je het allemaal gehoord heb, duikt een nieuwe foute visie over de Torah op. De reden dat zoveel niet-Joodse gelovigen de Torah niet begrijpen is omdat ze het niet ernstig bestuderen! De meeste hedendaagse gelovigen denken dat ze het “Oude Testament” begrijpen. Ze denken dat ze weten waarom de “Wet” gegeven werd. Maar in werkelijkheid begrijpen ze het niet omdat 1) ze het niet bestuderen vanuit de juiste bronnen en 2) de informatie die ze door hun leiders voorgeschoteld krijgen zeer dikwijls verkeerd is. Hopelijk zullen we, in de loop van de volgende paar weken antwoorden op de volgende vragen ontdekken:

- Aan wie werd de Torah gegeven?
- Wat is de fundamentele bedoeling/functie van de Torah?
- Wanneer is de Torah een geldige vorm van uitdrukking voor geloof en toepassing?
- Waar is de Torah toepasbaar?

II. Laat me je helpen begrijpen hoe ik voorstel de fundamentele functie/doel van de Torah te bepalen (op het Pashat niveau). Veronderstel dat ik je een reeks van geboden gaf en elk ervan zou je helpen genieten van de schoonheid van een regenboog. Bij voorbeeld, enkele van die geboden zouden er zo kunnen uitzien:

- Gij zult het werk neerleggen telkens wanneer het regent.
- Gij zult uit het venster kijken om te zien of de zon door de wolken breekt aan het einde van een periode van regen.
- Gij zult de hemelen doorzoeken, noord, zuid, oost en west kijkend naar een regenboog.
- Gij zult genieten van het zicht van de regenboog, enz.

Laten we aannemen dat ik je dan dit algemeen gebod gaf; Gehoorzaam *al* mijn geboden *zodat* je kan genieten van de schoonheid van de regenboog. Eén van de gemakkelijkste vragen om te beantwoorden is deze, “Waarom zou iemand mijn geboden gehoorzamen?”¹⁸ Inderdaad! Het is zo voor de hand liggend dat iedereen het kan verstaan. Als ik je nu zou vragen, “Wat is het fundamentele doel/functie van mijn geboden,” zou je moeten zeggen, “Het fundamentele doel/functie van Tony’s geboden is je te helpen de schoonheid van een regenboog te zien.” We zullen diezelfde strategie gebruiken om de fundamentele bedoeling/functie van de Torah vast te stellen. Eerst zullen we vaststellen waarom Am Yisra’el werd geboden de Torah te gehoorzamen. Dan zullen we gewoon concluderen dat de fundamentele bedoeling/functie van de Torah gelijk is aan de reden **WAAROM** de Heilige Am Yisra’el gebod eraan te gehoorzamen. Waarom zou er een andere primaire functie van de Torah zijn anders dan het vooropgestelde doel dat bereikt wordt door hen die haar volgen?

III. Lees [D'varim 4:1-4](#). Merk de bekende woorden, *inzettingen en verordeningen*. Waarom zegt Mozes dat hij hen inzettingen en verordeningen geeft—hint, merk de belangrijke woorden, *opdat je zou*?¹⁹ Hier zien we de fundamentele bedoeling/functie van de Torah. Dit vers informeert ons **WAAROM** Mozes hen de Torah gaf—*opdat ze LEVEN zouden hebben!* Daarom is gehoorzaamheid aan de Torah een kwestie van fysiek **Leven** en **Dood!**

Het is zo belangrijk, Mozes zegt hen in D'varim 4:2 dat ze niets mogen toevoegen of wegnemen van de Torah.

- A. Mozes gaat hen nu een aanschouwelijke les geven in [D'varim 4:3-4](#). Een aanschouwelijke les wordt gegeven om de toehoorders iets te leren. Waarom geeft Mozes het voorbeeld van Baal Peor, daarbij verklarend dat zij die aan YHWH *kleefden LEVEN*, terwijl zij die Baal Peor volgden werden *VERNIETIGD*?²⁰ Chaverim (vrienden), ik wil niet pessimistisch, sarcastisch of neerbuigend klinken, maar ik denk dat het niet simpeler kan worden dan dit. Eerst geeft Mozes de fundamentele bedoeling van de Torah—om *LEVEN* te voorzien voor hen die eraan gehoorzamen. Dan, omdat dit een zeer belangrijke zaak is, een kwestie van *LEVEN* en *DOOD*, stelt hij dat de geboden van de Torah niet mogen gewijzigd worden. Dan geeft hij een reëel voorbeeld over hoe degenen die de Torah gehoorzaamden in een bepaald incident *LEVEN* ontvingen, terwijl degenen die de Torah ongehoorzaam waren *DOOD* ontvingen.
- B. Lees [D'varim 5:31](#). Mozes verklaarde dat hij Am Yisra'el het gehele gebod, de inzettingen en de verordeningen gaf. Waarom werden ze gegeven?²¹ Laat me je een vraag stellen. Kan je een land bezitten als je dood bent? Natuurlijk niet. Dit is gewoon een andere manier om te zeggen, “Ik geef jullie de Torah opdat jullie in staat zouden zijn om *BEZIT TE NEMEN VAN* of te *LEVEN* op dat stuk land.”
- C. Lees [D'varim 5:33](#). Waarom moet Am Yisra'el wandelen in de wegen van de geboden van de Heilige?²²
- D. Lees [D'varim 6:1-2](#). Mozes gaat hen nu feitelijk het gebod, de inzettingen en de verordeningen geven. Hoe is D'varim 6:1 thematisch verbonden aan D'varim 1:5?²³ Met andere woorden, Mozes komt nu bij de essentie van wat Adonai hem gebod te onderwijzen/uit te leggen—het gebod, de inzettingen en de verordeningen. Wat is het doel van het houden van de Torah in het land—hint, zie de uitdrukking, *opdat*?²⁴ Verwondert dit ons? Neen.
- E. Lees [D'varim 6:17-19](#). Waarom moet Am Yisra'el de geboden, inzettingen en verordeningen houden?²⁵
- F. Lees [D'varim 6:24-25](#). Wat is het doel van de Torah?²⁶ Sommigen zullen misschien zeggen dat D'varim 6:25 rechtschapenheid door het houden van de Torah onderwijst. Dit is niet zo. De Artscroll Chumash vertaald het als “het zal ons tot een verdienste zijn...”
- G. Samengevat, we hebben gezien dat Adonai Am Yisra'el de reden vertelde **WAAROM** ze de Torah zouden moeten gehoorzamen. De voornaamste reden was opdat ze *LEVEN* zouden hebben en het land bezitten! Aangezien de Heilige Am Yisra'el de Torah gaf, kunnen we gemakkelijk concluderen dat het doel/functie ervan was, een bron van *LEVEN* te zijn voor hen die eraan gehoorzamen. Het werd gegeven als een geschenk van de Heilige aan het volk dat Hij koos en liefhad. Zo simpel is het. De Torah's voornaamste doel/functie is een bron van zegen, leven, beloning, goedheid enz te zijn. Mozes was(en zal daarmee doorgaan) zeer uitgesproken en uitvoerig in zijn uitleg **WAAROM** Am Yisra'el aan de Torah gehoorzaam moest zijn. Het heeft niets te maken met hen in de ogen van de Heilige te rechtvaardigen. Op het letterlijke of Pashat niveau van interpretatie, is het een kwestie van fysiek *LEVEN* en *DOOD*! Het is een bron van zegen. Na het bestuderen van deze passages, kan iemand dan nog eerlijk interpreteren dat de Torah aan Am Yisra'el gegeven werd als een bron van gebondenheid? Ik denk het niet. Heeft Hij ooit gezegd dat Hij de inzettingen en verordeningen gaf om hen te redden? Heeft Hij ooit gezegd dat Hij de inzettingen en verordeningen gaf opdat ze gebonden zouden zijn? Heeft hij ooit gezegd dat Hij hen inzettingen en verordeningen gaf opdat ze zouden inzien hoe volslagen zondig ze

waren? Heeft Hij ooit gezegd dat Hij hen inzettingen en verordeningen gaf opdat ze zouden zien dat ze Zijn “Wetten” nooit zouden kunnen houden? Neen, neen, neen! Hij gaf Am Yisra’el de Torah opdat ze fysiek **LEVEN** zouden ervaren, vooral in Eretz Yisra’el! Als we vorderen door het boek D’varim, zal je gewoon geschokt zijn over hoe dikwijls Mozes probeert om Am Yisra’el dit fundamenteel doel/functie van de Torah te doen inzien. Nog belangrijker, je zal geschokt zijn dat zoveel hedendaagse gelovigen dit eenvoudige concept niet begrijpen. Eens je ten volle de fundamentele functie/doel van de Torah begrijpt, zal je beseffen waarom verklaringen als de volgende onjuist zijn:

- De Torah is gebondenheid.
- De Torah werd afgeschaft na Yeshua’s dood en verrijzenis.
- De Torah was alleen voor de Joden.
- De Joden werden gered door het houden van de Torah.
- De Torah is tijdelijk.
- De Torah werd gegeven aan de Joden om hen te vervloeken.
- De Torah werd afgeschaft.
- De Torah werd aan het “kruis” genageld.
- We moeten alleen maar de geest van de Torah gehoorzamen.
- De letter van Torah heeft afgedaan.
- De Torah bracht dood aan wie eraan gehoorzaamde.
- We zijn 1) vrij van, 2) dood aan en 3) bevrijd van de Torah als standaard voor goed gedrag.
- Gehoorzamen aan de Torah vandaag is legalisme.
- Yeshua heeft de Torah vervuld, daarom is het niet langer nodig eraan te gehoorzamen...en zo verder en zo verder!

Bovendien zal je van ganser harte Amen kunnen zeggen op alles wat David over de Torah zei in [Psalm 119](#)!

DE PARSHIOT ONDERZOEKEN

Doelstelling—Leren hoe 1) het thema van de passage bloot te leggen, 2) het te verbinden aan andere passages en 3) nieuw inzicht te verwerven over hoe de oorspronkelijke passage te interpreteren, gebaseerd op zijn thematische verbanden met deze andere passages.

Wanneer is the Torah een geldige vorm van uitdrukking voor geloof en praktijk?

- I. Laten we kijken naar de Parsha P'tuchah, [D’varim 4:25-40](#), en bepalen wat het ons kan leren. Hoe leert D’varim 4:25-27 ons dat de primaire functie/doel van de Torah is leven te geven aan hen die eraan gehoorzamen?²⁷
 - A. Er zijn veel stemmen in de huidige wereld die zeggen dat de Torah werd afgeschaft, opgehouden of overbodig gemaakt werd na Yeshua’s dood en verrijzenis. Is dit waar? Lees [D’varim 4:27-30](#). Over welke tijdsperiode spreekt Mozes in deze profetie?²⁸ In feite, heeft hij het specifiek over de tijd waarin jij en ik nu leven. Met betrekking tot de locatie van Am Yisra’el in deze wereld, wat is één van de belangrijkste kenmerken

van de laatste dagen?²⁹ Wanneer begonnen de laatste dagen? Volgens [Hebreeën 1:1](#), begonnen de laatste dagen toen Yeshua Zijn bediening begon. Veertig jaar na Zijn verrijzenis **begon** de **complete** verstrooiing van Am Yisra'el onder de volkeren, wanneer het Huis van Judah in ballingschap werd gezonden door de Romeinen.³⁰ De totale verstrooiing van de natie Israël werd in 135 CE door Hadrianus **vervolledigd** en Am Israël bestond gedurende 2.000 jaar niet langer als een volk in het land Israël—tot 1948! Daarom zijn we nu overduidelijk in de laatste dagen!!! Volgens D'varim 4:30 zal in de laatste dagen Am Yisra'el (Israëlieten van beide Huizen) "terugkeren naar YHWH en luisteren [gehoorzamen] naar Zijn stem." Wat leert de Torah ons dat de uitdrukking "luisteren naar [gehoorzamen] Zijn stem" betekent? De uitdrukking "gehoorzaam Zijn stem" is een Hebreeuws idioom wat betekent *gehoorzaam de geboden van Torah!* Zie ([D'varim 30:10](#); [13:4](#); [26:17](#); [27:10](#); [28:1, 15](#)). Met dit begrip toonde Mozes duidelijk aan dat in de laatste dagen—specifiek de tijdspanne waarin wij nu leven—Am Yisra'el (van al de twaalf stammen) zich van hun overtredingen (breken van de Torah) zou bekeren en zou beginnen gehoorzamen aan de Torah van Mozes. Want, Zijn stem gehoorzamen betekent Torah gehoorzamen. ☺

DE CONNECTIE MAKEN TUSSEN DE PARASHAT HASHAVUAH EN DE HAFTARAH

Doelstelling—Leren hoe de Schriftverzen thematisch met elkaar te verbinden, daarbij lerend Hebreeuws te denken. Geworteld worden in het belang van thematische analyse door het in actie te zien als je de Torah portie met de Haftarah portie verbindt.

De Haftara lezing is te vinden in [Jesaja 40:1-26](#). Ik zal enkele verzen van de Haftarah lezing opsommen. Uw taak zal zijn ze thematisch met de Parashat HaShavuah lezing te verbinden.

- I. Hoe is [Jesaja 40:1-2](#) thematisch verbonden met de Torah portie?³¹ Hoe zijn deze twee passages nog thematisch verbonden?³²
- II. Hoe is Jesaja 40:9-11 thematisch gerelateerd aan de sidra (Torah portie), met betrekking tot tijd?³³
- III. Hoe is Jesaja 40:25 thematisch gerelateerd aan de Torah portie?³⁴

MESSIAS IN DE PARSHA

Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijst over het leven en de bediening van Yeshua HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef³⁵. Aangezien de Torah het woord Messias zelfs nooit vermeld, zal deze sectie je helpen om de Messias in de Torah te zien. Dit gebeurt voornamelijk door het gebruik van thematische analyse en midrash.

Mozes, Een Beeld van Yeshua

- I. Mozes was duidelijk een type van de Messiah Yeshua. Laten we zien hoe de sidra van deze week (Torah portie) ons over Yeshua leert.
 - A. Ik heb gesteld dat het boek D'varim een verzameling is van de vier toespraken die Mozes gaf, tijdens de vijf weken voorafgaande aan zijn dood. Bijgevolg weten we dat

hij zijn zeer belangrijke wijsheid aan het volk wil overbrengen. Eerder zagen we dat het eerste onderwerp van zijn hoofdtoespraak Het Gebod was. We zagen de Het Gebod niets anders was dan het gebod om Adonai met geheel ons hart lief te hebben. Met andere woorden, Mozes, zich ervan bewust dat hij weldra zou sterven, onderwees Am Yisra'el dat het allerbelangrijkste wat ze konden doen was Vader YHWH lief te hebben met heel hun hart. Hoe is dit thematisch verbonden met Yeshua vlak voor Zijn dood?³⁶ In feite, kan je me minstens twee manieren aanduiden waarop Johannes 14-15 duidelijk thematisch verbonden is met de sidra van deze week?³⁷ Zoals we kunnen zien, ook Yeshua focust op wat het meest belangrijk is, onze liefde voor de Vader.

B. Terzijde, nu hebben we specifiek tekstueel bewijs waarom Yeshua stelde (Marcus 12:29-30) dat het hoogste gebod was Vader YHWH met ons hele hart lief te hebben. Herinner je, het eerste onderwerp van Mozes hoofdtoespraak begint in [D'varim 6:4-5](#). In D'varim 6:1-2, verklaart Mozes dat hij gaat spreken over “het gebod en de decreten [inzettingen], en de verordeningen [oordelen]...” Als je D'varim 6:4-11:25 leest (het eerste gedeelte van de hoofdtoespraak), zal je merken dat hij talrijke geboden (mitzvot) gaf. Niettemin stelde hij, dat hij hen **Het Gebod**, enkelvoud, zou gaan leren. Bijgevolg concluderen we dat het gebod in D'varim 6:5 om Adonai lief te hebben **Het Gebod is**—zoals in het hoogste gebod.

II. Mozes begon ook te profeteren over gebeurtenissen betreffende de laatste dagen. Hoe is dit thematisch verbonden met Yeshua's woorden voor Hij gedood werd en verrees?³⁸ Zie [Lucas 21](#) en [Mattheüs 24](#).

III. Kijk nog eens opnieuw naar [Jesaja 40:9-11](#) van de Haftara lezing. Weet je waarover deze verzen profeteren?³⁹ Laat me je uitleggen waarom dit een Messiaanse profetie is. Zie de volgende thematische verbanden. Vergelijk [Jesaja 40:9-11](#) met [Openbaring 19:11-16](#) en [22:12](#).

- Beide impliceren de *komst* van de Heer naar de aarde.
- Beide spreken van de Heer die zal heersen en regeren.
- Beide vermelden dat Zijn beloning met Hem is.

Bovendien weten we dat Yeshua de goede Herder is die de rol zal vervullen waarover in Jesaja 40:11 gesproken is.

IV. Laten we er nota van nemen **WANNEER** Mozes zijn vier toespraken hield. Deze toespraken werden gegeven net voor Am Yisra'el daadwerkelijk het Beloofde Land inging. Dit is een profetisch patroon voor het begin van het Duizendjarig Koninkrijk. In Parashat Bamidbar, maakte ik de volgende thematische analogie betreffende de Exodus van Am Yisra'el uit Egypte en de exodus van de laatste generatie uit deze huidige wereld in het Duizendjarige Koninkrijk.

- De exodus van de kinderen van Israël uit Egypte en hun tocht door de wildernis is thematisch gelijkaardig aan de finale exodus van het lichaam van de Messias die van het wereldsysteem uitgaan en hun tocht door de wildernis van de volkeren.
- De inbezitname van het Beloofde Land door de kinderen van Israël, het land dat vloeit van melk en honing, is thematisch gelijkaardig aan het door het lichaam van de Messias (aan het einde der tijden) in bezit nemen van het duizendjarig Koninkrijk, een land waarlijk vloeiend van melk en honing.

We weten dat Messias Yeshua zal terugkeren in de herfst en Zijn Duizendjarig Koninkrijk zal vestigen. Welke Heilige Dag zal de eerste Mo'edim zijn die gevierd wordt in het Duizendjarig Koninkrijk?⁴⁰ Welk gebeuren in verband met de Torah doet zich voor tijdens

Sukkot (loofhutten)—hint, lees [D'varim 31:9-13](#)?⁴¹ Bijgevolg, Messias Yeshua zal ons de Torah onderwijzen tijdens Sukkot, de eerste Heilige Dag die we zullen vieren in het Duizendjarig Koninkrijk, net zoals Mozes Am Yisra'el onderwees voor zij het Beloofde Land erfden.

- V. In vorige lessen hebben we gezien dat het leven van Mozes het leven Yeshua op vele manieren voorafschaduwde. In de sidra van deze week legde Mozes uit hoe hij letterlijk tussen Adonai en het volk stond om de woorden van de Heilige aan het volk over te brengen—[D'varim 5:5](#). Hij ging verder met verklaren ([D'varim 5:24-31](#)), dat nadat het volk de Tien Woorden had gehoord, alleen hij de rest van de geboden van de Heilige *rechtstreeks* ontving en ze later aan Am Yisra'el overbracht. We zagen in Parashat Yitro, dat Mozes de rol van middelaar tussen Adonai en Am Yisra'el vervulde. Zie je een voorafschaduwing van het werk van Messias Yeshua en Mozes' rol in het ontvangen van de Torah en het overbrengen aan het volk?⁴² Nogmaals wijst Mozes' leven ons naar het werk van de Messias. Het is de Messias Yeshua die van de hemel kwam, “de Berg,” en aan ons de ware woorden van Adonai bracht, net zoals Mozes deed voor Am Yisra'el. In [D'varim 5:25](#), stelde de Heilige dat Am Israëls' suggestie dat Mozes als middelaar zou optreden—door de woorden te ontvangen en ze aan hen over te brengen—een goed voorstel was! Deze wijziging in de plannen werd gemaakt om onze aandacht te trekken op het feit dat dit het plan is dat Adonai zal gebruiken als Hij de Messias zendt.
- A. Kan je nog denken aan een andere passage in het boek D'varim, die thematisch verbonden is aan onze huidige bespreking?⁴³ Lees [D'varim 18:15-19](#). Merk op hoe deze passage thematisch aan D'varim 5:25 verbonden is.

- Beide passages spreken van de speciale regeling waarbij iemand anders Adonai's woorden tot het volk zal spreken.
- Beide passages stellen dat deze functie de rol van een profeet zal zijn.

Wees nu heel aandachtig voor het feit dat de Heilige verklaart dat Hij een andere profeet zoals Mozes zal opwekken, die zeer belangrijke woorden tot Am Yisra'el zal spreken. Deze woorden zijn zo belangrijk dat wie er geen acht op slaat verantwoording zal af te leggen hebben aan Adonai! En wie is die persoon die onder de Israëlieten opgewekt is om de woorden te spreken van eeuwigdurende gevolgen? Yeshua. Yeshua is die profeet. Werkelijk, Mozes' leven is een profetie van het leven van Messias Yeshua!

Shabbat Shalom!

¹ Elk gebod is gescheiden door een Parsha Stumah.

² Wat we kennen als het Oud Testament. We hebben het woord H. Schrift van het woord Tenach. In het Hebreeuws vormen de medeklinkers in het woord Tenach feitelijk een acroniem. De Tenach is onderverdeeld in wat genoemd wordt de Torah, Profeten (Neviim), en Geschriften (**Khetuvim**).

³ Dat is niet waar. De Mo'edim zijn instructies in de Torah gedefinieerd als Chukim, welke inzettingen zijn die nooit zullen voorbijgaan. Ze zijn constant en zo voorspelbaar als de natuurwetten die de hemellichamen beheersen. Bijgevolg konden de Mo'edim niet ophouden te bestaan met de dood en verrijzenis van Yeshua.

⁴ Ja, in Parashat Mishpatim—Exodus 21:1-24:18.

⁵ Ja, de woorden inzettingen (chukim), verordeningen (mishpatim) en geboden (mitzvot).

⁶ De inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim) die hij gaat ze geven.

⁷ Zo dat ze **LEVEN** zouden hebben en het land bezitten.

⁸ Inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim).

⁹ In Eretz Yisra'el (het Land Israël).

¹⁰ Am Yisra'el dacht, als ze nog meer woorden rechtreeks van de Ene Heilige zouden horen, dat ze zouden sterven. Daarom vroegen ze Mozes om de overblijvende woorden van het verbond te ontvangen zodat hij ze aan Am Yisra'el zou overbrengen.

¹¹ Het gebod (enkelvoud), inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim).

¹² Leer ze aan Am Yisra'el.

¹³ Het is de Shema, gevolgd door het hoogste gebod om de Ene Heilige lief te hebben met geheel je hart.

¹⁴ Ja. Zie D'varim 11:22-25.

¹⁵ Ja 1) de woorden, dit hele gebod en 2) het concept van Adonai liefhebben.

¹⁶ Ja! Zie D'varim 12:1!

¹⁷ Ja, zie D'varim 26:16-19!

¹⁸ Opdat je van de schoonheid van de regenboog zou kunnen genieten.

¹⁹ **OPDAT JE MAG LEVEN EN HET LAND MAG BEZITTEN.**

²⁰ Om hen te bewijzen dat zij die de Torah gehoorzamen **LEVEN** ontvangen.

²¹ Opdat Am Yisra'el het Land zou bezitten.

²² Opdat ze lang zullen leven en dat het hen wel zou gaan.

²³ D'varim zegt, “Mozes begon uit te leggen/deze Torah te onderwijzen...” In D'varim 6:1, stelt Mozes dat de Ene Heilige hem gebod Am Yisra'el het gebod en de inzettingen en de statuten te onderwijzen. Het gebod, inzettingen en verordeningen zijn de Torah die Mozes geboden werd te onderwijzen/uit te leggen.

²⁴ De bedoeling om de geboden te houden in het land is opdat Am Yisra'el hun dagen zouden verlengen (i.e., LEEF EEN LANG LEVEN) in Eretz Yisra'el (het land Israël).

²⁵ Opdat het hun wel zou gaan (d.i., je een goed LEVEN zal hebben) en opdat ze het land zouden bezitten.

²⁶ Door gehoorzaamheid aan zijn geboden zal Am Yisra'el LEVEN hebben!

²⁷ We hebben al zeer afdoend gezien dat zij die de Torah gehoorzamen LEVEN zullen hebben. Bijgevolg zal het tegenovergestelde ook waar zijn, t.t.z., zij die aan Torah ongehoorzaam zijn zullen omkomen. Juist ? En dit is precies wat deze verzen leren.

²⁸ De laatste dagen.

²⁹ Volgens D'varim 4:27, zal Am Yisra'el verstrooid worden onder alle volkeren.

³⁰ Het Noordelijk Koninkrijk van Israël werd onder de volkeren verstrooid in 722 v.Chr.

³¹ Jesaja 40:1-2 spreekt tot Am Yisra'el als ze uit het Land verbannen zijn. D'varim 4:25-40 spreekt over hoe het volk op een dag in ballingschap zal gaan.

³² Jesaja 40:1-2 stelt dat de tijd van Am Yisra'el's ballingschap voorbij is. D'varim 4:29-31 stelt dat Adonai Am Yisra'el niet in ballingschap zal laten!

³³ Jesaja 40:9-11 spreekt van het einde der tijden wanneer Adonai met wraak zal terugkeren om Zijn vijanden terug te betalen voor hun boze daden. D'varim 4:25-30 (vooral vers 30) stelt specifiek dat zich bepaalde gebeurtenissen zullen voordoen bij Am Yisra'el in de laatste dagen. Dit is dezelfde tijdsperiode van Jesaja 40:9-11.

³⁴ In Jesaja 40:25, stelt de Ene Heilige de vraag, "En met wie kan je Mij vergelijken? En [wiens] gelijke zal Ik zijn—zegt de Ene Heilige." In D'varim 4:32-35, verhaalt Mozes de grote daden van de Ene Heilige om te bewijzen dat er geen God is naast Hem!

³⁵ Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over Hem sprak. Psalm 40:6-8, sprekende over de Messias zei dat het boek over Hem geschreven was. Paulus zei dat alle feesten profetische schaduwen van Messias Yeshua zijn.

³⁶ Voor Zijn dood, onderwees Yeshua Zijn talmidim (volgelingen) dat ze Hem moeten liefhebben.

³⁷ Ja. Johannes 14-15, welke Yeshua's "toespraak voor Zijn vertrek is," vertelt hoe Yeshua voornamelijk over twee onderwerpen sprak: 1) Hem lief te hebben en 2) gehoorzaamheid aan de geboden (mitzvot). Dit is duidelijk verbonden aan Mozes' boodschap van liefde voor Adonai en gehoorzaamheid aan de geboden (inzettingen en verordeningen).

³⁸ Yeshua spendeerde ook aanmerkelijk wat tijd met het vertellen aan Zijn talmidim over de gebeurtenissen die in de laatste dagen zouden plaatsvinden.

³⁹ Ja, de tweede komst van de Messias!

⁴⁰ Sukkoth, het Loofhutten Feest, of het feest van Tabernakels .

⁴¹ De Torah zal gelezen worden/onderwezen.

⁴² Ja, Mozes ging op de berg om de woorden van het Verbond in ontvangst te nemen om ze aan Am Yisra'el aan te bieden. Evenzo is Yeshua van de hemel gekomen om ons de woorden van de Vader voor de B'rit HaChadasha (Vernieuwd Verbond) te geven.

⁴³ Ja, [D'varim 18:15-19](#).