

# Joined To HaShem Newsletter

Mike Clayton

Torah Commentary  
Tzav (Give an Order)  
Leviticus 6:1-8:36  
Jeremiah 7:21-8:3; 9:22-23  
Mark 12:28-34  
Romans 12:1-2  
1Corinthians 10:14-23

## The Lesson of the Ashes

The Tabernacle has now been built and the presence of HaShem is visible in the midst of the people. Just a momentary thought about the scene causes the imagination to run wild. What a sight it must have been, and what a witness to those who would see it from a distance. I wonder just how many "foreigners" came to Moses while they journeyed through the wilderness asking to become a part of this special people who worshipped a very special God? The people have now been set free from the bondage of Egypt. They have been miraculously delivered and brought to Mount Sinai to receive the words to keep them free. They have built a tent for HaShem so that He could dwell in their midst, and they have seen the fire fall. Now it is time to settle into the daily life of the journey they have been called to. No problems from here on. Right? Well, maybe there would be something more they would need to do. They would need to keep the fire of His presence real, not only in the Tabernacle, but also in their hearts on a daily basis. You would think that a people who are eating the miraculous food of manna, receiving water from a rock that followed them, and seeing the visible presence of their Elohim in their lives on a daily basis just should not have a hard time keeping their lives in order. But humans being so human can certainly cause problems in this area. There would be times along the way that the fire might still be on the altar, but it would be absent from the people's hearts. They would fail to see the lesson being lived out daily on the altar of the Tabernacle, the lesson of the ashes. Each day the priest would be required to clean out the ashes of yesterday's fire, making room for the fire of the present day. If the priest did not clean out the ashes for a few days they could even smother the fire and eventually put it out. This was a lesson the people needed to learn, but many did

Torah Commentaar  
Tzav (Geef een bevel)  
Leviticus 6:1-8:36  
Jeremia 7:21-8:3; 9:22-23  
Marcus 12:28-34  
Romeinen 12:1-2  
1. Korintiërs 10:14-23

## De les van de as

Het Tabernakel is nu gebouwd en de aanwezigheid van HaShem is zichtbaar te midden van het volk. Een kortstondige gedachte over het tafereel zorgt ervoor dat de verbeelding op hol slaat. Wat een gezicht moet het geweest zijn, en wat een getuige voor degenen die het van een afstand zouden zien. Ik vraag me af hoeveel "buitenlanders" naar Mozes zijn gekomen toen ze door de wildernis reisden met de vraag om deel uit te maken van dit bijzondere volk dat een heel bijzondere God aanbad? Het volk is nu bevrijd van de slavernij van Egypte. Ze zijn op wonderbaarlijke wijze bevrijd en naar de Sinaïberg gebracht om de woorden te ontvangen die hen vrij moeten houden. Ze hebben een tent voor HaShem gebouwd zodat Hij in hun midden kon wonen en ze hebben het vuur zien neervallen. Nu is het tijd om zich te gaan instellen op het dagelijkse leven van de reis waartoe ze geroepen zijn. Vanaf nu geen problemen meer. Toch? Nou, misschien is er nog iets wat ze zouden moeten doen. Ze zouden het vuur van Zijn aanwezigheid echt moeten houden, niet alleen in het Tabernakel, maar ook op dagelijkse basis in hun harten. Je zou denken dat een volk dat het wonderbaarlijke voedsel van het manna eet, water ontvangt uit een rots die hen volgde, en de zichtbare aanwezigheid van hun Elohim in hun dagelijks leven ziet, het niet moeilijk moet hebben om hun leven op orde te houden. Maar mensen die zo menselijk zijn, kunnen in dit gebied zeker problemen veroorzaken. Er zouden tijden zijn dat het vuur nog steeds op het altaar zou kunnen zijn, maar het zou afwezig zijn in de harten van de mensen. Ze zouden de les die dagelijks op het altaar van het Tabernakel wordt geleefd, de les van de as, niet zien. Elke dag zou de priester de as van het vuur van gisteren moeten opruimen, om plaats te maken voor het vuur van de tegenwoordige tijd. Als de priester de as een paar dagen niet zou opruimen, zou deze het vuur zelfs kunnen smoren en uiteindelijk doven. Dit was een les die de mensen moesten leren, maar velen deden dat

not. They went about their daily business content with what Adonai had accomplished in the past, not concerned about His presence in the present. Will Rodgers again had it right when he said, "People change, but not much." It seems this trait of living on what God did in the past is not only a Hebrew thing, but it is a human thing, a modern thing. How many denominations and non-denominations have not only begun through the years, but continue to perpetuate, not because of God's presence today, but based on a testimony of what was done in the past. Before we point fingers though, maybe it would be a good idea to not look at others, but to take a few moments of self-examination as Paul told us to do.

Let's put this to a test in our own lives right now. Ready? It is testimony night at your local congregation and you have been asked to give a testimony of the grace and power of Adonai in your life. How far back would you have to go? Would it be a month, a year or maybe even five years? Are you maybe even having a hard time remembering anything of real meaning since the moment you gave your life to Him? Just how long has it been since your Tabernacle has felt the fire of His presence? How full of ashes have the altars of our hearts become? Is it time for a good cleaning in hopes that there is still a coal left to spark the flame again?

It is so easy to go through the motions of a relationship with Elohim. In fact, we can do so long enough that we really think that what we are doing is fire, when all that is there is cold, dry ashes. What is the difference between ashes and fire in your life? Think fire. On a scale of 0 - 10, how hot is your love of HaShem, of His Truth, of your fellowman, of action? Are you excited and exciting? Are you making a difference? Do you glow? Are others attracted to HaShem because of you? Does light radiate from you?

Cold ashes can even happen to those who live by Torah. Obedience to the letter of Torah can cause some of the coldest and driest people I have ever known. Obedience can in fact become ashes when we refuse to allow Torah to grow and mold our lives and our relationship not only with our God, but also with each other. We must never allow our obedience to come from the ashes of yesterday, but rather make sure it is fueled by the fire of today.

Let us continue to learn lessons of life from our brothers and sisters who have walked the journey before us. If we make the same mistakes they did, we truly have no excuse!

niet. Ze waren bezig met hun dagelijkse bezigheden met wat Adonai in het verleden had bereikt, zonder zich zorgen te maken over zijn aanwezigheid in het heden. Will Rodgers had gelijk toen hij zei: "Mensen veranderen, maar niet veel." Het lijkt erop dat deze eigenschap van leven volgens wat God in het verleden deed niet alleen een Hebreeuws ding is, maar een menselijk ding, een modern ding. Hoeveel kerkgenootschappen en niet-genootschappen zijn niet alleen door de jaren heen begonnen en blijven bestaan, niet vanwege God's aanwezigheid vandaag de dag, maar op basis van een getuigenis van wat er in het verleden is gebeurd. Maar voordat we met de vinger wijzen, zou het misschien een goed idee zijn om niet naar anderen te kijken, maar om een paar ogenblikken van zelfonderzoek te pakken, zoals Paulus ons heeft gezegd.

Laten we dit nu eens uitproberen in ons eigen leven. Klaar? Het is getuigenisavond in je plaatselijke gemeente en je bent gevraagd om een getuigenis af te leggen van de genade en de kracht van Adonai in je leven. Hoe ver zou je terug moeten gaan? Zou het een maand, een jaar of misschien zelfs vijf jaar zijn? Heb je misschien zelfs moeite om je iets van echte betekenis te herinneren sinds het moment dat je je leven aan Hem gaf? Hoe lang is het geleden dat je Tabernakel het vuur van Zijn aanwezigheid heeft gevoeld? Hoe vol van as zijn de altaren van ons hart geworden? Is het tijd voor een goede reiniging in de hoop dat er nog een kooltje over is om de vlam weer aan te wakkeren?

Het is zo gemakkelijk om de handelingen van een relatie met Elohim te doorlopen. In feite kunnen we zo lang doorgaan tot we echt denken dat wat we doen vuur is, terwijl alles wat er is, koude, droge as is. Wat is het verschil tussen as en vuur in je leven? Denk aan vuur. Op een schaal van 0 - 10, hoe heet is je liefde voor HaShem, voor zijn waarheid, voor je medemens, voor de actie? Ben je opgewonden en opwindend? Maak je een verschil? Gloei je? Voelen anderen zich door jou aangetrokken tot HaShem? Straalt er licht van jou uit? Koude as kan zelfs voorkomen bij hen die naar de Torah leven. Gehoorzaamheid naar de letter van de Torah kan leiden tot de koudste en droogste mensen die ik ooit heb gekend. Gehoorzaamheid kan in feite as worden als we weigeren om de Torah te laten groeien en onze levens en onze relatie met onze God te vormen, maar ook met elkaar. We moeten nooit toestaan dat onze gehoorzaamheid uit de as van gisteren komt, maar er wel voor zorgen dat het wordt aangewakkerd door het vuur van vandaag. Laten we de lessen van het leven blijven leren van onze broeders en zusters die de reis voor ons hebben gelopen. Als we dezelfde fouten maken als zij, hebben we echt geen excuus!

