

# Joined To HaShem Newsletter

Mike Clayton

Torah Commentary  
Sukkot  
Exodus 33:12-34:26  
Numbers 29:17-25  
Ezekiel 38:18-39:16  
John 7:1-2, 37-44

## Shadows of a New Day

Sukkot is upon us!

Sukkot is to be a time of rejoicing. The question though is what should we be rejoicing in? Is Sukkot simply a week of vacation and fun? Should it be treated the same as a few days of visiting Mickey Mouse? Is it just an extended conference or a rebirth of the Camp Meetings of the past century? Is it a time to merely sharpen our outdoor skills in preparation for a possible Greater Exodus? Without an understanding of the days of Sukkot we risk the tragedy of having a good time, but missing the whole point.

So what is Sukkot all about? Sukkot is about His Kingdom! It is a time for us to come together and consider a time when the age of the first six thousand years of man's redemption is behind us. It is a time to consider that the tribulation and its horrific events are but a memory. Families who were separated due to captivity or death during the tribulation period have now been reunited through the first resurrection. The countries of the world are no longer our home as we have completed the journey whether by plane, boat, foot or flight to the land promised to us as an eternal inheritance through our father Abraham. Most exciting of all though is that Yeshua is once again with us on earth. He is no longer in His tabernacle as Messiah ben Joseph, the One who would suffer for us all. He is now alive in the Tabernacle of Messiah ben David, our King who has conquered all!

In that day there will no longer be discussion of whether the New Moon is the conjunction or the first sliver. We will not discuss which date or which month Passover should be held. We will not have to be concerned over whether the marshmallows for the smores are kosher or not. We will never

Torah Commentaar  
Sukkot  
Exodus 33:12-34:26  
Numeri 29:17-25  
Ezechiël 38:18-39:16  
Johannes 7:1-2, 37-44

## Schaduwen van een nieuwe dag

Sukkot is op komst!

Sukkot moet een tijd van vreugde zijn. De vraag is echter, waar moeten we ons in verheugen? Is Sukkot gewoon een weekje vakantie en plezier? Moet het net zo behandeld worden als een paar dagen Mickey Mouse bezoeken? Is het gewoon een uitgebreide conferentie of een wedergeboorte van de Kamp Ontmoetingen van de afgelopen eeuw? Is het een tijd om alleen maar onze openluchtvaardigheden aan te scherpen ter voorbereiding op een mogelijke Grotere Exodus? Zonder inzicht in de dagen van Sukkot riskeren we de tragedie van het hebben van een goede tijd, maar missen we het hele punt.

Dus wat is Sukkot allemaal? Sukkot gaat over zijn koninkrijk! Het is een tijd voor ons om samen te komen en na te denken over een tijd waarin de leeftijd van de eerste zesduizend jaar van de verlossing van de mens achter ons ligt. Het is een tijd om te beseffen dat de beproeving en de gruwelijke gebeurtenissen slechts een herinnering zijn. Families die tijdens de beproevingsperiode door gevangenschap of dood werden gescheiden, zijn nu door de eerste opstanding herenigd. De landen van de wereld zijn niet langer ons thuis, omdat we de reis hebben afgesloten, hetzij per vliegtuig, boot, te voet of op de vlucht naar het land dat ons als een eeuwige erfenis is beloofd door onze vader Abraham. Het meest opwindende is echter dat Yeshua weer bij ons op aarde is. Hij is niet langer in zijn tabernakel als Messias ben Jozef, degene die voor ons allen zou lijden. Hij leeft nu in het tabernakel van Messias ben David, onze koning die alles heeft overwonnen!

Op die dag zal er geen discussie meer zijn over de vraag of de Nieuwe Maan de conjunctie of de eerste splinter is. We zullen niet discussiëren over welke datum of welke maand Pesach moet worden gehouden. We zullen ons niet bezig hoeven te houden met de vraag of de marshmallows koosjer zijn of niet. We zullen nooit

again have to ask the waitress if the salad has bacon bits or not!

In that day we will not wonder if someone is looking over our shoulder as we attempt to teach our children. Conspiracy theories of government control and the like will be a thing of the past. There will be no news of a nuclear weapons build up and testing of missiles. Swords and spears will no longer be used to kill and murder, but rather to till the ground for crops.

To truly enter into the joy of the season of Sukkot we must have a vision, not of the here and now, but of a day to come. To enjoy the time to its fullness we must separate ourselves in a way from the events of our life today and allow His Spirit to take us to a place we at this time in life can only imagine. We must allow ourselves to not be overwhelmed with the here and now, but rather allow ourselves time to dream of the days to come. In fact, the more we allow ourselves to dream of the future, the more we may find ourselves ready for the present.

No matter if you are gathering with hundreds during this Sukkot or you find yourself alone for the Feast, it is my prayer for you that the plans and purposes YHVH has for you will be revealed. May each of us gather strength from this special time. May we catch a glimpse of not only these eight days, but rather of a Kingdom to come and a thousand years in rejoicing in the King who will reign eternal.

meer aan de serveerster hoeven te vragen of de salade spekblokjes heeft of niet!

We zullen ons die dag niet afvragen of er iemand over onze schouder kijkt als we onze kinderen proberen te onderwijzen. Samenzweringstheorieën over overheidscontrole en dergelijke zullen tot het verleden behoren. Er zal geen nieuws zijn over de bouw van kernwapens en het testen van raketten. Zwaarden en speren zullen niet langer worden gebruikt om te doden en te moorden, maar om de grond te bewerken voor gewassen.

Om echt de vreugde van de tijd van Sukkot in te gaan moeten we een visie hebben, niet van het hier en nu, maar van een dag die nog moet komen. Om de tijd tot zijn recht te laten komen moeten we ons op een bepaalde manier losmaken van de gebeurtenissen in ons leven van vandaag en zijn Geest toestaan ons naar een plaats te brengen die we ons in deze tijd van het leven alleen maar kunnen voorstellen. We moeten ons niet laten overweldigen door het hier en nu, maar ons de tijd gunnen om te dromen van de komende dagen. In feite, hoe meer we onszelf toestaan om te dromen van de toekomst, hoe meer we ons klaar zullen voelen voor het heden.

Het maakt niet uit of je met honderden mensen samenkomt tijdens deze Sukkot of dat je alleen bent voor het Feest, het is mijn gebed voor jou dat de plannen en doelen die YHVH voor jou heeft, geopenbaard zullen worden. Moge ieder van ons kracht verzamelen uit deze speciale tijd. Mogen we een glimp opvangen van niet alleen deze acht dagen, maar ook van een toekomstig Koninkrijk en duizend jaar van vreugde in de Koning die eeuwig zal regeren.