

Joined To HaShem Newsletter

Mike Clayton

Pinchas (Phinehas)
Numbers 25:10-30:1
1Kings 18:46-19:21
Matthew 26:1-30
Acts 2:1-21
Hebrews 11:28

Leaders in the Camp

The actions of Pinchas are recorded in last week's Torah portion, but the Heavenly response is recorded in this week's. Going back a few verses, we see Pinchas took actions into his own hands when sin entered the camp. Consider how blatant the actions of Zimri were. He did not try to sneak this woman into his family's camp, but rather brought her unashamed right by the Tent of Meeting. To him it may have seemed rather gutsy as he may have figured the old man (Moshe) would not do anything about it. Pretty stupid as he failed to realize Moshe raised leaders up who were just as zealous for Yah as he was. For the actions of Pinchas we see him awarded the Covenant of Peace, a precursor of what all of Israel will walk in at the time of complete restoration. Ez 37:26

To comprehend this Covenant of Peace, let us first consider how many people would define peace. The Hebrew word is shalom. In comparing the two words, peace is often thought of as a passive word, but in reality shalom is an active word. For greater detail we must look at the Hebrew letters and their meanings.

Shin - Teeth, Consume
Lamed - Shepherds staff, King
Vav - Tent peg, Hook
Mem - Water, Chaos

From these letters we get a more complete definition of shalom; "May that which is producing chaos be destroyed by the consuming teeth of authority." Notice the vav or tent peg and its place between the staff of authority and the chaos. What did Pinchas use to bring an end to the chaos in the camp? I wonder if what is translated as a spear could have been a tent peg from the Tabernacle.

We can go back to the Garden for a deeper understanding for the possible reason behind the actions of Pinchas. I will bring a point from my teaching this month, "To Be Found in Him." Adam was told to guard his garden. The Hebrew word is shamar which is:

Shin - Teeth, Consume
Mem - Water, Chaos
Resh - Head

Pinchas (Phinehas)
Numeri 25:10-30:1
1Koningen 18:46-19:21
Mattheüs 26:1-30
Handelingen 2:1-21
Hebreeën 11:28

Leiders in het kamp

De acties van Pinchas zijn opgenomen in het Torah gedeelte van vorige week, maar de Hemelse reactie is opgenomen in dat van deze week. Enkele verzen terug, zien we dat Pinchas zelf actie ondernam toen de zonde in het kamp kwam. Bedenk even hoe schaamteloos de acties van Zimri waren. Hij probeerde deze vrouw niet in het huis van zijn familie binnen te brengen, maar bracht haar meteen bij de Tent van Ontmoeting. Voor hem was het misschien wel moedig terwijl hij moet gedacht hebben dat de oude man (Moshe) er niks aan zou doen. Nogal sufferig dat hij zich niet kon realiseren dat Moshe leiders gevormd had die net zo ijverig voor Yah waren als hijzelf was. Voor de acties van Pinchas zien we dat hij het Vredesverbond kreeg toegekend, een voorloper van dat welk heel Israël zal ingaan ten tijde van het volledige herstel. Ez 37:26

Laten we, om dit Vredesverbond te begrijpen, eerst nadenken hoe veel mensen vrede zouden definiëren. Het Hebreeuwse woord is shalom. Bij het vergelijken van de twee woorden wordt vrede vaak beschouwd als een passief woord, maar in werkelijkheid is shalom een actief woord. Voor meer detail moeten we naar de Hebreeuwse letters en hun betekenissen kijken.

Shin - Tandem, Verteren
Lamed - Herderstaf, Koning
Vav - Tentpen, Haak
Mem - Water, Chaos

Vanuit deze letters krijgen we een vollediger definitie van shalom; "Moge dat wat chaos veroorzaakt, vernietigd worden door de verterende tanden van gezag." Let op de vav of de tentpen en zijn plaats tussen de gezagsstaf en de chaos. Wat heeft Pinchas gebruikt om een einde te maken aan de chaos in het kamp? Ik vraag me af of wat als een spies vertaald is, niet een tentpin uit de Tabernakel zou kunnen zijn.

We kunnen teruggaan naar de Hof voor een dieper inzicht in de mogelijke reden achter de acties van Pinchas. Ik breng een punt naar voor vanuit mijn onderwijzing van deze maand: 'In Hem gevonden worden'. Adam werd opgedragen om zijn hof te bewaken. Het Hebreeuwse woord is shamar, dat is:

Shin - Tandem, Verteren
Mem - Water, Chaos
Resh - Head

In being told to shamar the garden, Adam's instructions are to be the head or authority which keeps chaos out of his house (with violence if necessary).

What did Adam do in the garden? He stepped out of his position as head of the garden, quit guarding and allowed chaos to enter. For order to be restored it would require One with Kingly authority and a Shepherd's heart to enter the situation. This would be the same One Pinchas would draw his strength from to restore order to the camp, or could we say garden of Israel, in the wilderness. Maybe Pinchas got the message from Adam's failure. Have we?

I may make some folks angry over what I am about to say, but maybe that is what it will take to bring about change. I have for many years been on the front lines in trying to challenge men to step up and be men. Men, it is your role to guard your life, your wife, your family, your house and the congregation you are attending. You do not need to ask permission from your wife to do this. Time to "man up" and lead from a heart of love, not dominance! And by the way, if your wife had to ask you to read that last statement because you didn't, guess what? You are not guarding your garden.

There is a teaching going around today which says Eve was to be Adam's "Spiritual Director." That first of all makes my blood boil. Just for the record and balance; men who treat their wives as a subservient doormat make my blood boil at an even higher rate. Now I can return to the point I was making regarding the Torah portion. Can you imagine when this man and woman come running by the Tent of Meeting, Pinchas looking over his shoulder to his wife to ask her what "Spiritual Direction" he should take in the matter? Give me a break!!!!

The Torah portion will continue with another man being placed into leadership, Joshua. Do you think he was passive? Read the book named after him. He knew how to bring shalom into a camp even if it may cost him his own life.

Did I sound a bit intense in this commentary? I hope so. The account of Pinchas brings it out in me. I am tired of hearing of wolves entering congregations only to hear that men are doing nothing about it. Men, if you see a wolf attacking your life, your wife, your family, your house or your congregation, pull up your big boy training pants and get in relationship with the One who can put an end to the chaos of wolves. Take action and do something about it.

Door te zeggen de tuin te shamar(en), wordt Adam opgedragen om het hoofd of de autoriteit te zijn die chaos uit zijn huis houdt (zo nodig met geweld).

Wat heeft Adam in de tuin gedaan? Hij stapte uit zijn positie als hoofd van de hof, stopte met bewaken en liet chaos binnenkomen. Om de orde te herstellen, zou het iemand vereisen met Koninklijke Autoriteit en een Herder's hart om in de situatie te komen. Dit zou Dezelfde zijn waar Pinchas zijn kracht zou vandaan halen om de orde in het kamp, of zouden we de hof van Israël kunnen zeggen, in de wildernis te herstellen. Misschien ontving Pinchas het bericht van Adam's mislukken. Gesnapt?

Ik kan sommige mensen boos maken over wat ik op het punt sta te zeggen, maar misschien zal dat een verandering op gang brengen. Ik heb al vele jaren op de frontlinie geprobeerd mannen uit te dagen om als mannen op te treden. Mannen, het is jouw rol om je leven, je vrouw, je familie, je huis en de gemeente te bewaken. U hoeft geen toestemming van uw vrouw te vragen om dit te doen. 't Is tijd om "man te zijn" en te leiden vanuit een hart van liefde, niet vanuit dominantie! En overigens, als je vrouw je eens ging vragen om die laatste uitspraak te lezen omdat je niet gehandeld hebt, wat dan? Je bewaakt je tuin niet.

Er i doet vandaag een lering de ronde die zegt dat Eva Adam's 'Geestelijke Directeur' was. In de eerste plaats doet dat mijn bloed koken. Even voor de registratie en de balans: mannen die hun vrouwen als ondergeschikte deurmat behandelen, doen mijn bloed nog meer koken. Nu kan ik terugkeren tot het punt dat ik over het Torah gedeelte aan het maken was. Kunt u zich voorstellen dat toen deze man en vrouw langs de Tent van Ontmoeting kwamen, Pinchas over zijn schouder naar zijn vrouw keek om haar te vragen welke 'Geestelijke Richting' hij in de zaak zou kiezen? Gun me een pauze!!!!

Het Torah gedeelte gaat verder met een andere man die leiderschap toebedeeld krijgt: Joshua. Denk je dat hij passief was? Lees het boek dat naar hem wordt genoemd. Hij wist hoe hij shalom in een kamp moest brengen, zelfs als het zijn leven zou kunnen kosten.

Komt deze commentaar op je over als nogal heftig? Ik hoop het. Het verhaal van Pinchas brengt dat bij mij teweeg. Ik ben moe van te horen over wolven die gemeenten binnenkomen, alleen maar om te horen dat mannen er niets aan doen. Mannen, als je een wolf ziet die je leven, je vrouw, je familie, je huis of je congregatie aanvalt, hou op met jezelf te pampieren en ga in relatie met Degene die een einde kan maken aan de chaos van wolven. Kom in actie en doe er iets aan.