

Acharei (Na de dood)

Leviticus 16:1-18:30;19:1-20:27

Ezechiël 22:1-19; Amos 9:7; Jesaja 66:1-24

I Korintiërs 12-16

De Botsing van Twee Werelden

De Hebreëen kwamen uit een maatschappij waarvan wij ons slechts een voorstelling kunnen maken. Het was vol van heidendom en wereldse belangen. Er was in de hele Egyptische maatschappij niets dat een mens naar de ene ware en levende Elohim zou wijzen. Wel, misschien kunnen we het ons voorstellen, kijk maar rond naar onze moderne maatschappij voor een les in hoe het eruitzag.

De Hebreëen waren gevangen tussen twee werelden, omdat ze Hebreëen waren. Aan de ene kant waren er de wetten en de levensstijl waarmee ze waren opgegroeid en gewend waren in Egypte en de wetten en levensstijl van het volk dat momenteel in het Beloofde Land leefde. Aan de andere kant was er die bijna surrealistische reeks wetten en levensstijl waartoe ze door HaShem zelf geroepen waren op de Berg Sinaï. Er was hen nu gezegd de praktijken van hun vorig land te vergeten en de praktijken van het land waar ze naartoe gingen niet over te nemen, maar veeleer slechts te leven naar de wetten en de levensstijl die de Torah hen leerde. Zij zouden keuzes moeten maken en voor henzelf onderscheiden welke invloed deze botsing van twee werelden en twee wetsystemen op hen zou hebben in de toekomst. Hoe dit zich in hun leven allemaal zal uitwerken is iets waarover we verder zullen leren in de hele Schrift.

Dit dilemma van de Hebreëen is iets waarmee velen van ons geconfronteerd worden. In feite kan ons dilemma nog een beetje moeilijker zijn om doorheen te gaan. In deze diaspora bevinden we ons geestelijk bevrijd van Egypte, maar ons lichaam is hier nog altijd midden in een zeer heidense en seculiere wereld. We zijn nog niet vrijgezet om onze reis in de wildernis aan te vangen. Ons leven wordt nog steeds geleefd in landen waar de strijd tussen werelden niet in het verleden of in de toekomst is, maar hier en nu, voor onze neus.

Vandaag zien we leiders verkozen worden die niet één sprenkeltje gemeenschappelijk hebben met Torah. We zien goddeloze mannen en vrouwen die dagelijks hun best doen om onze maatschappij zo te krijgen dat Sodom en Gommorah er uiteindelijk van gaan blozen. We zien wetsontwerpen die niet alleen niet in overeenstemming met de Torah zijn, maar feitelijk rechtstreekse in strijd met de Torah zijn. Wat moeten wij doen? Dit is een vraag die mij herhaaldelijk gesteld wordt.

Als volgers van HaShem en zij die Zijn Torah willen eren, wordt ons dagelijks gevraagd keuzes te maken in welke wereld we zullen gaan leven en aan wiens koninkrijk we onze trouw zullen zweren. Wat de meesten van ons betreft, we verlangen gewoon dit huidige systeem achter ons te laten en terstond overgeplaatst te worden in het Koninkrijk van onze Messias. Dit zou echter de gemakkelijke uitweg zijn, en één ding wat ik over HaShem weet is, dat Hij ons nooit de gemakkelijke weg geeft. Dus, wat zullen we doen?

Tot nu toe waren de keuzes die we moesten maken relatief gemakkelijk. Er rezen vragen op over taksen, over gebruik van eigendommen, of gebed in scholen, of thuisonderwijs voor onze kinderen. We hebben verschillende meningen, maar er is tot nu toe nog niet veel geweest dat levensbedreigend was. Dit is echter voor onze ogen in sneltempo aan het veranderen. Wat als er iemand aan uw deur komt om de controle over uw kinderen af te nemen, omdat jouw radicale visies de hersenspoelingen die deze mensen onderwijzen hinderen? Wat als er verplichte abortus ingesteld wordt omwille van de leugens van overbevolking? Wat als het illegaal wordt om een kopij van de Torah te bezitten, zoals het al meerdere keren in de geschiedenis gebeurde? Wat als optrekken naar een meeting om de Torah te bestuderen, volgende week een klop op je deur betekende om je te ondervragen over je anti- overheidvisies en levensstijl? Dit zijn enkele van de dingen in het leven die maken dat je gaat denken "hhhhmmmm!"

De Hebreëen hadden veertig jaar in de wildernis om hun oude manieren achter zich te laten en de nieuwe generatie een nieuwe levenswijze aan te leren. U en ik zullen moeten leren en veranderen zoals het komt. We zullen beslissingen moeten nemen naarmate nieuwe dingen ons toegeworpen worden. We hebben niet altijd de tijd om een vrije dag te nemen en een beslissing te onderzoeken. Soms moeten we, zelfs nu, op onze intuïtie afgaan en snel beslissingen nemen. Als we denken dat het nu moeilijk is, wacht dan gewoon nog enkele dagen of weken en zie hoe jij en ik zullen terugverlangen naar de simpeler dagen die we nu hebben.

Dus, wat moeten we precies doen? Eerst en vooral moeten we Zijn Woord kennen. Dit klinkt zo eenvoudig, maar het is iets dat veel mensen nog steeds niet begrepen hebben. De meeste volgers van HaShem hebben nog steeds Zijn Woord niet van kaft tot kaft gelezen! Nu, hoe kan je dan weten dat het Zijn Woord is, als je Zijn Woord niet las? Ten tweede, we moeten Zijn stem kennen. Maar hoe zullen we weten dat het Zijn stem is als we niet weten wat Zijn stem reeds gezegd heeft in Zijn Woord? Zie je hier een patroon?

Wat moeten we doen als de botsing van twee werelden doorgaat met oorlog rondom ons te voeren? Het antwoord is zo eenvoudig dat de meesten het nooit zullen zien. De manier om erdoor te raken is te besluiten welke koning je werkelijk verlangt te dienen en eens je dat besluit genomen hebt, onwankelbaar bij je voornemen te blijven dat het alleen Zijn stem is waarnaar je zal luisteren, ongeacht wat en altijd, voor eeuwig. Gewoon gezegd, wanneer wetten botsen, wordt je loyaliteit op de proef gesteld en wordt ze bewezen door de besluiten die je neemt.

Als je Torah en HaShem volgt, zullen jouw beslissingen waarschijnlijk sterk verschillen van die van andere mensen, want jij marcheert op een andere reeks bevelen, uitgevaardigd door een andere Koning. Jij bent anders. Jij bent apart gezet.

Mike Clayton www.joinedtohashem.com
Ned.vert. S. van Goethem