

Ha'azinu - Hoor

Een goede rots en een slechte rots !



Deuteronomium 32:18:

De Rots, die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God, die u heeft voortgebracht.

We weten dat de rots vaak verbonden wordt met Yeshua, maar we weten ook dat satan een na-aper is en vooral in het geestelijke.

Nadenkertje

Maar over welke rots heeft men het hier in het vervolg van de tekst ?

Misschien kunnen we er een volk voor invullen.

Deut.32:31-35:

Want hun rots is niet als onze Rots; onze vijanden mogen zelf oordelen. Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn hun trossen. Hun wijn is slangevenijn en wreed addervergif. Is het niet bij Mij weggeborgen, verzegeld in mijn schatkamers? Mij komt de wraak toe en de vergelding tegen de tijd, dat hun voet zal wankelen, want de dag van hun verderf is nabij, snel komt nader wat over hen is beschikt.

2 Samuel 22:32 of Psalm 18:32:

Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

Gij weet het toch !

Spreuken 30:4:

Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren saamgebonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe de naam van zijn zoon? **Gij weet het toch.**

Een gezegende studietijd !

www.messiaanshetlevendwater.be