



## Red, Red Stuff

Parasha: Toldot - תולדות : "Generations"  
Torah : Genesis 25:19-28:9  
Haftarah : Malachi 1:1-2:7  
Gospel : Luke 3:1-18

### Thought for the Week:

As followers of the Master, we must be children of Jacob, not children of Esau. We must remember that our animal nature does not rule us. Paul reminds us that we belong, not to our appetites, but to the Lord. He says, "Food is for the stomach and the stomach is for food, but God will do away with both of them. Yet the body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body" (1 Corinthians 6:13). Our heads must rule our hearts.

### Commentary:

Let there be no immoral or godless person like Esau, who sold his own birthright for a single meal. For you know that even afterwards, when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought for it with tears. (Hebrews 12:16-17)

Jacob is often lampooned for cheating Esau out of his birthright in Genesis 25:29-34. Once again, Jacob is regarded as the deceiving trickster. But let's examine this story carefully.

Jacob made a stew. Esau returns from hunting, exhausted and famished. When he sees the stew he exclaims, "Please let me have a swallow of that red stuff there, for I am famished!" The Hebrew is even more comical. He uses a verb more appropriate to describe "slopping the pigs." In his desperation, he cannot quite formulate the word for soup, so he stammers around calling it, "red, red stuff." "Quick, slop me some of that red, red stuff!" he begs.

Jacob, on the other hand, replies calmly and deliberately and in clear legal terms, "Sell me as this day (from this day on) your birthright." There are no hidden terms, no fine print, and no deceitful bait-and-switch. It is a straightforward and honest offer.

Esau should have refused. He should have been insulted that Jacob would suggest such a sacrilege. Everything for which Abraham and Isaac had lived was on the line. The entire covenant, the land of

## Rood, Rood Spul

Sidra: Toldot - תולדות: "Generaties"  
Tora: Genesis 25:19-28:9  
Haftara: Maleachi 1:1-2:7  
Evangelie: Lucas 3:1-18

### Gedachte voor de Week:

Als volgelingen van de Meester, moeten we kinderen van Jakob zijn, geen kinderen van Esau. We moeten eraan denken dat onze dierlijke natuur ons niet regeert. Paulus herinnert ons eraan dat wij, niet onze lusten, maar de Heer toebehoren. Hij zegt: "Voedsel is voor de maag en de buik is voor het voedsel, maar God zal beiden doen verdwijnen. Toch is het lichaam niet voor immoraliteit, maar voor de Heer, en de Heer is voor het lichaam" (1 Korintiërs 6:13). Onze hoofden moeten onze harten besturen.

### Commentaar:

Laat er geen immoreel of goddeloos persoon zijn zoals Esau, die zijn eigen geboorterecht verkocht voor één maaltijd. Want je weet dat zelfs daarna, als hij de zegen wilde erven, hij werd afgewezen, want hij vond geen plaats voor berouw, hoewel hij die met tranen zocht. (Hebreeën 12:16-17)

Jacob wordt vaak gehekeld voor het bedriegen van Ezau uit zijn geboorterecht in Genesis 25:29-34. Nogmaals, Jacob wordt beschouwd als de bedriegende bedrieger. Maar laten we dit verhaal zorgvuldig onderzoeken.

Jacob maakte een stoofpotje. Ezau keert terug van de jacht, uitgeput en uitgehongerd. Wanneer hij de stoofpot ziet roept hij uit: "Laat mij eens slokken van dat rode spul daar, want ik ben uitgehongerd!" Het Hebreeuws is zelfs nog komischer. Hij gebruikt een werkwoord dat meer hoort bij het beschrijven van "de varkens laten slobberen." In zijn wanhoop, kan hij niet helemaal het woord voor soep formuleren; zo hij benoemt hij het stamelend: "rood, rood spul." "Snel, Laat me wat van dat rode, rode spul slobberen!" smeekt hij.

Jacob antwoordt van de andere kant, rustig en wel-overwogen en in duidelijke niet mis te verstane termen: "Verkoop me vanaf nu (vanaf deze dag aan) je geboorterecht." Er zijn geen verborgen voorwaarden, geen kleine lettertjes en geen bedrieglijke verlokkingen. Het is een eenvoudig en eerlijk aanbod. Ezau had moeten geweigerd hebben. Hij had moeten beledigd zijn dat Jakob zo'n heiligschennis voorstelde. Alles waarvoor Abraham en Isaak leefden, stond op het spel. Het hele verbond, het land Kanaän,

Canaan, the blessings and the promises, the future destiny of the nation for the price of a bowl of soup!

Instead of refusing the offer, however, Esau considered it and accepted it. He said, "Behold, I am about to die; so of what use then is the birthright to me?" This was, no doubt, hyperbole. Esau was certainly not about to die. Instead he was letting his appetite dictate his will. His desire for red, red stuff, at the moment, was greater than his desire for the right of firstborn.

Whenever we allow our appetites to rule us, we are following in the footsteps of Esau. How often our desire for "red, red stuff" dictates our decisions! Opportunities to honor or despise our birthright pass before us on a daily basis. We are constantly placed in positions where we must decide between what we crave and what is right. A man who lets his appetites control him is a godless man. For many men, sexual temptation is the "red, red stuff" for which they are willing to compromise their birthright. For others it may be the desire for power or control. For others it may be desire for possessions. For still others, it may lie in the realm of physical addictions. All of these are signs of Esau. They are the "red, red stuff".

Esau accepted Jacob's offer. The Torah artfully describes Esau's cavalier exit with a succinct series of one-word verbs: "He ate, he drank, he rose, he left and he despised his birthright."

de zegeningen en de beloften, de toekomstige bestemming van de natie voor de prijs van een kop soep!

In plaats van het aanbod te weigeren, overwoog Ezau het echter en aanvaardde het. Hij zei: "Zie, ik ga zo sterven; dus, van welke nut is dan het geboorterecht voor mij?" Dat was, zonder twijfel, overdreven. Ezau stond zeker niet op het punt van te sterven. Hij liet daarentegen zijn eetlust zijn wil dicteren. Zijn verlangen naar rood, rood spul, was op dat moment groter dan zijn verlangen naar het recht van de eerstgeborene.

Telkens als we toestaan dat onze eetlust ons regeert, lopen we in de voetsporen van Esau. Hoe vaak dicteert ons verlangen naar "rood, rood spul" onze beslissingen! Gelegenheden om ons geboorterecht te eren of te verachten komen we dagelijks tegen. Wij worden voortdurend in situaties gebracht waar we moeten kiezen tussen dat waar we naar hunkeren en dat wat goed is. Een man die zich door zijn verlangens laat leiden is een goddeloos man. Voor veel mannen, is seksuele verleiding het "rode, rode spul" waarvoor zij bereid zijn hun geboorterecht in gevaar te brengen. Voor anderen kan het verlangen naar macht of controle zijn. Voor anderen kan het verlangen naar bezittingen zijn. Voor nog anderen, kan het liggen in het rijk van de fysieke verslaving. Dit zijn allemaal tekenen van Esau. Zij zijn het "rode, rode spul".

Ezau accepteerde Jacob's aanbod. De Tora beschrijft Ezau's aanmatigend heengaan kunstig met een beknopte reeks van één woord werkwoorden: "Hij at, hij dronk, stond hij op, hij ging weg en hij verachtte zijn geboorterecht."