



The Tabernacle of Yeshua

Parasha: Terumah – תרומה: "Heave offering"
Torah : Exodus 25:1-27:19
Haftarah : 1 Kings 5:26-6:13
Gospel : Matthew 13:1-53

Thought for the Week:

The whole purpose of the redemption of Israel was that God might dwell among them: "I brought them out of the land of Egypt, that I might dwell among them; I am the LORD their God." (Exodus 29:46)

Commentary:

Let them construct a sanctuary for Me, that I may dwell among them. (Exodus 25:8)

The same Hebrew sentence translated as "Let them construct a sanctuary for Me, that I may dwell among them" could be translated, "Let them construct a sanctuary for Me, that I may dwell in them." Messiah fulfills this passage literally. While He was among us in the flesh, the physical body of Yeshua was a perfect sanctuary for God, a dwelling place among His people. This is why He was able to speak of Himself as the Temple of God. He said, in the gospel of John, "Destroy this Temple, and in three days I will raise it up again." (2:19) His body was the Temple, the holy dwelling place of God. "He was speaking of the temple of His body." (John 2:21) Yeshua is the living sanctuary. He is the dwelling place. He is the Temple. As the body of Messiah, this is also our great role. God desires to dwell in us. We are to be a Temple, a dwelling place for the Most High God. That is exactly what the body of Messiah is. In 1 Corinthians 6:19 Paul reminds us that, even as individuals, we are to function as the holy Temple of God, and in 2 Corinthians 6:16 he says that corporately "we are the temple of the living God."

This does not mean that we are a literal building in which God is to be revered and worshipped. It does not mean that we are a geographical location where He has placed His name. As believers, our "Temple-ness" does not supplant the legitimacy of the Temple in Jerusalem. Our Temple status is metaphorical. Nevertheless, the presence of the indwelling Spirit of God within us is no less real than the presence of the Shechinah was in the actual Temple. Perhaps this is what the Master alludes to when He says, "An hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. ... But an hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth; for such people the Father seeks to be His worshipers." (John 4:21-23)

De Tabernakel van Yeshua

Sidra: Teroema - תרומה: "hefoffer"
Tora: Exodus 25:1-27:19
Haftara: 1 Koningen 5:26-6:13
Evangelie: Matteüs 13:1-53

Gedachte voor de week:

Het hele doel van de verlossing van Israël was dat God bij hen zou kunnen wonen: "Ik bracht hen uit het land van Egypte, opdat Ik onder hen zou kunnen wonen; Ik ben de HEERE, hun God." (Exodus 29:46)

Commentaar:

Laat ze een heiligdom voor Mij bouwen, opdat Ik in hun midden kan wonen. (Exodus 25:8)

Dezelfde Hebreeuwse zin vertaald als "Laat ze een heiligdom voor Mij bouwen, opdat Ik in hun midden kan wonen" kan worden vertaald, "Laat ze een heiligdom voor Mij bouwen, opdat Ik in hen kan wonen." Messias vervult deze passage letterlijk. Terwijl Hij onder ons was in het vlees, was het fysieke lichaam van Yeshua een volmaakt heiligdom voor God, een woonplaats onder Zijn volk. Dit is de reden waarom Hij in staat was om van Zichzelf te spreken als de Tempel van God. Hij zei, in het evangelie van Johannes: "Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem opnieuw doen herrijzen." (2:19) Zijn lichaam was de Tempel, de heilige woonplaats van God. "Hij sprak over de tempel van zijn lichaam." (Joh 2:21) Yeshua is het levende heiligdom. Hij is de woonplaats. Hij is de Tempel. Als lichaam van de Messias, is dit ook onze grote rol. God verlangt in ons te wonen. We moeten een tempel zijn, een woonplaats voor de Allerhoogste God. Dat is precies wat het lichaam van de Messias is. In 1 Korintiërs 6:19 herinnert Paulus ons eraan dat wij, zelfs als individuen, als de heilige tempel van God moeten functioneren, en in 2 Korintiërs 6:16 zegt hij dat als geheel "wij de tempel van de levende God zijn." Dit betekent niet dat we een letterlijke gebouw zijn waarin God vereerd en aanbeden wordt. Het betekent niet dat we een geografische locatie zijn waar Hij Zijn naam vestigde. Als gelovigen verdringt onze "Tempel-heid" niet de legitimiteit van de Tempel in Jeruzalem. Onze Tempel status is zinnebeeldig. Toch is de aanwezigheid van de inwonende Geest van God in ons niet minder echt dan de aanwezigheid van de Shechina in de eigenlijke Tempel. Misschien is het dit waar de Meester op zinspeelt als Hij zegt: "Een uur komt, dat u noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. ... Maar een uur komt, en is nu, wanneer de waarachtige aanbeders de Vader in geest en waarheid zullen aanbidden; want deze mensen zoekt de Vader als Zijn aanbeders "(Johannes 4:21-23)

In the Messianic era, Yeshua will rebuild the Temple, but in the world to come, there will be no Temple. Messiah Himself will be the Temple in the New Jerusalem:

I saw no temple in it, for the LORD God the Almighty and the Lamb are its temple.
(Revelation 21:22)

In de Messiaanse tijd, zal Yeshua de Tempel wederopbouwen, maar in de wereld die komt, zal er geen Tempel zijn. Messias zal in het Nieuwe Jeruzalem Zelf de Tempel zijn:

Ik zag daarin geen tempel, want de HEERE God de Almachtige en het Lam zijn haar tempel.
(Openbaring 21:22)

© 2012 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved

Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/terumah/the_tabernacle_of_yeshua.php