

If Yeshua is the king of the Jews, then the laws that pertain to Jewish kings apply to Him. Even the Messiah is not above the rule of law.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:

- Shoftim (שופטים | Judges)
- Torah: Deuteronomy 16:18-21:9
- Haftarah: Isaiah 51:12-52:12
- Gospel: John 14:9-20

The King's Copy and the Rule of Law

The commandment "to write a personal copy of the scroll of the Torah" applies to the king of Israel. This provision was meant to ensure that the king himself submits to the rule of law and does not become a despot without accountability or boundaries. The king writes a copy of the Torah so "that his heart may not be lifted up above his countrymen" (Deuteronomy 17:20). In other words, the king is subject to the laws of Torah just like everybody else in the kingdom. He has no sovereign exemptions. He has no royal exception or special immunity. By writing a copy of the Torah for himself, the king reminded himself that he is not above God's law. In the eyes of the Torah, the king is just another citizen of God's kingdom.

The king of Israel must immerse himself in the Torah. He must write his own copy of the Torah onto a scroll. He is to keep it with him always, and he is to read and study from it every day of his life. He cannot turn away from the commandments in the Torah, neither to the right nor to the left. Even the king of Israel must obey the Torah of God. He must submit himself to it as a standard for conduct and administration.

"He shall write for himself a copy of this Torah on a scroll," when he goes to war, he takes it out with him; when he comes back, he is to bring it back with him; when he is in session in court, it is to be with him, when he is reclining, it is to be before him, as it is written, "It shall be with him and he shall read it all the days of his life." (m.Sanhedrin 2:4)

We refer to this basic ethic as the rule of law. We can compare it to the way the constitution of a governing body functions in the modern world. In theory, a nation's constitutional principle presides over both the governed and the government. In the constitutional model, ultimate sovereignty is vested in the constitution that formed the government, not in the government.

This is the theory of modern politics in the free world.

Als Yeshua de koning van de Joden is, dan zijn de wetten die betrekking hebben op Joodse koningen op Hem van toepassing. Zelfs de Messias staat niet boven de wet.

DE TORAH-PORTIE VAN DEZE WEEK:

- Shoftim (שופטים | Rechters)
- Thora: Deuteronomium 16:18-21:9
- Haftarah: Jesaja 51:12-52:12
- Evangelie: Johannes 14:9-20

Het Kopie van de Koning en de Rechtszekerheid

Het gebod "om een persoonlijke kopie van de Torarol te schrijven" is op de koning van Israël van toepassing. Deze bepaling was bedoeld om ervoor te zorgen dat de koning zichzelf aan de rechtsstaat onderwerpt en geen despoot wordt zonder verantwoording of grenzen. De koning schrijft een kopie van de Tora "opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn landgenoten" (Deuteronomium 17:20). M.a.w., de koning is net als iedereen in het koninkrijk onderworpen aan de wetten van de Tora.

Hij heeft geen soevereine vrijstellingen. Hij heeft geen koninklijke vrijstellingen of speciale immuniteit. Door een kopie van de Tora voor zichzelf te schrijven, herinnerde de koning zichzelf eraan dat hij niet boven Gods wet staat. In de ogen van de Tora is de koning gewoon een burger van Gods koninkrijk.

De koning van Israël moet zich onderdompelen in de Tora. Hij moet zijn eigen exemplaar van de Tora op een boekrol schrijven. Hij moet het altijd bij zich houden, en hij moet het elke dag van zijn leven lezen en bestuderen. Hij kan zich niet afwenden van de geboden in de Tora, noch naar rechts noch naar links. Zelfs de koning van Israël moet de Tora van God gehoorzamen. Hij moet zich eraan onderwerpen als een standaard voor gedrag en bestuur.

"Hij zal voor zichzelf een kopie van deze Tora op een rol schrijven"; wanneer hij ten oorlog trekt, neemt hij die mee; wanneer hij terugkomt, moet hij die mee terugbrengen; wanneer hij in de rechtbank zitting heeft, moet die bij hem zijn, wanneer hij achterover leunt, moet die vóór hem zijn, zoals er staat geschreven: "Ze zal bij hem zijn en hij zal ze al de dagen van zijn leven lezen." (m.Sanhedrin 2:4)

We verwijzen naar deze basisethiek als de rechtsstaat. We kunnen het vergelijken met de wijze waarop de grondwet van een besturende instantie in de moderne wereld functioneert. In theorie staat het grondwetsbeginsel van een land zowel boven hen die regeren als boven hen die geregeerd worden. In het constitutionele model berust de ultieme soevereiniteit bij de grondwet die de regering vorm gaf; niet bij de regering. Dit is de theorie van de moderne politiek in de vrije wereld.

For example, in the United States of America, the constitution lays out the parameters for American government. Ostensibly, the government can legislate and govern only within those parameters. No government official may over-step the bounds of the national constitution. Government officials are subject to the rule of the constitution and the legislation spawned by it, just as private citizens are. Without the rule of law, a government would be able to rule capriciously and without mitigation, as is often the case in dictatorships and rogue states where law has collapsed and absolute power has prevailed. In God's economy, the Torah functions as the constitution over Israel's government. No one is above God's Torah because no one is above God. His word has the final authority, and even the king may not transgress it.

Without the rule of law, the ethics of the Torah are reduced to simply good advice: the commandments become 613 suggestions. We often hear Bible teachers state that the rule of law in Torah does not apply to believers. In so doing, they place believers on a plane of authority even above the kings of Israel and the Messiah Himself.

According to Deuteronomy 17, if Yeshua is a true king of Israel, He must "keep Torah all the days of his life" and "carefully observe all the words of the Torah" and "not turn aside from the commandment to the right or the left" (Deuteronomy 17:20). Yeshua was not above the rule of law. If He broke the Torah, He committed a sin.

In de Verenigde Staten van Amerika worden in de grondwet bijvoorbeeld de parameters voor de Amerikaanse regering vastgelegd. Ogenscheinlijk kan de overheid alleen binnen die parameters de wetgeving opstellen en regeren. Geen enkele regeringsfunctionaris mag de grenzen van de nationale grondwet overschrijden. Overheidsfunctionarissen zijn net zoals burgers onderworpen aan de grondwet en de wetgeving die er uit voortkomt. Zonder rechtsstaat zou een regering grillig en zonder matiging kunnen regeren, zoals vaak het geval is in dictaturen en schurkenstaten waar de wet weggevallen is en de absolute macht heeft gezegevierd.

In de economie van God fungeert de Tora als de grondwet over de regering van Israël. Niemand staat boven Gods Tora omdat niemand boven God staat. Zijn woord heeft de ultieme autoriteit en zelfs de koning kan daar niet aan voorbij.

Zonder de rechtszekerheid is de ethiek van de Tora gereduceerd tot eenvoudig goed advies: de geboden worden 613 suggesties. We horen vaak bijbelleraren zeggen dat de rechtszekerheid in Tora niet van toepassing is op gelovigen. Door dit te doen plaatsen ze gelovigen op een niveau van autoriteit, zelfs boven de koningen van Israël en de Messias zelf.

Volgens Deuteronomium 17 moet Yeshua, als Hij een echte koning van Israël is, Zich aan "de Tora houden gedurende de hele duur van zijn leven" en "zorgvuldig alle woorden van de Tora naleven" en "niet afwijken van het gebod naar rechts of de links" (Deuteronomium 17:20). Yeshua stond niet boven de rechtstaat. Als Hij de Tora brak, beging Hij een zonde.