

# The eDisciple

A new weekly teaching email.  
Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week.

Did Jesus change “the way” of salvation so that, henceforth, only believers in Him could obtain eternal life?

## No One Comes to the Father

Yeshua told his disciples, “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me” (John 14:6). The implications of those claims beg consideration. Was He suggesting that the mechanism of salvation, eternal life, and communion with the LORD had changed (or was about to change)? Did He mean that, although devout men and women of faith (like the heroes of the Old Testament) had previously accessed the Father by means of faith in God and honest piety, henceforth, only Christians could have hope of entering eternal life and fellowship with the Father? Did “the way” of salvation change?

On the contrary, if what Yeshua said is true, then it must have always been true. No one comes to the Father except through Him, and no one ever came to the Father except through Him. Even men like Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Aaron, and David entered into communion with the Almighty and their eternal reward only through Yeshua. That does not mean that God imparted to those men an exclusive and secret revelation about placing their faith in the atoning death and resurrection of Yeshua of Nazareth. Nevertheless, the Son of God always was and is the gate of the righteous through which men enter into fellowship with God and receive the gift of eternal life.

In the synoptic gospels, Yeshua said something similar: “No one knows the Son except the Father; nor does anyone know the Father except the Son, and anyone to whom the Son wills to reveal Him” (Matthew 11:27, Luke 10:22). This sounds similar to the prologue to the Gospel of John which depicts the pre-incarnate person of Yeshua as the Logos of the infinite God intersecting with finite creation:

*In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was*

# De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.  
Verwerf elke week nieuw inzicht in de  
verhalen en leringen van de Meester.

Heeft Jezus "de weg" van de verlossing veranderd, zodat voortaan alleen nog gelovigen in Hem het eeuwige leven kunnen krijgen?

## Niemand komt tot de Vader

Yeshua zei tegen zijn discipelen: "Ik ben de weg, en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6). De implicaties van deze beweringen vragen om aandacht. Suggereerde Hij dat het mechanisme van de verlossing, het eeuwige leven en de gemeenschap met de HEER was veranderd (of op het punt stond te veranderen)? Bedoelde Hij dat, hoewel vrome mannen en vrouwen van het geloof (zoals de helden van het Oude Testament) voorheen toegang hadden tot de Vader door middel van geloof in God en eerlijke vroomheid, voortaan alleen nog christenen hoop konden hebben op een eeuwig leven en gemeenschap met de Vader? Is "de weg" van het heil veranderd?

Integendeel, als wat Yeshua zei waar is, dan moet het altijd waar zijn geweest. Niemand komt tot de Vader behalve door Hem, en niemand is ooit tot de Vader gekomen behalve door Hem. Zelfs mensen als Abraham, Isaak, Jakob, Jozef, Mozes, Aäron en David kwamen alleen via Yeshua in gemeenschap met de Almachtige en hun eeuwige beloning. Dat betekent niet dat God deze mannen een exclusieve en geheime openbaring heeft gegeven over het stellen van hun vertrouwen in de verzoenende dood en opstanding van Yeshua van Nazareth. Toch was en is de Zoon van God altijd de poort van de rechtvaardigen waardoor de mensen in gemeenschap met God komen en de gave van het eeuwige leven ontvangen.

In de synoptische evangeliën zei Yeshua iets dergelijks: "Niemand kent de Zoon behalve de Vader; niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon Hem wil openbaren" (Matteüs 11:27, Lucas 10:22). Dit klinkt net als de proloog van het Evangelie van Johannes die de voorincarnatie persoon van Yeshua weergeeft als de Logo's van de oneindige God die de eindige schepping doorkruist:

*In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was*

*God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (John 1:1-3)*

Yeshua of Nazareth can be considered the only way to the Father because He is the Divine Wisdom that was present from the beginning of creation. Within Yeshua manifests the Divine Logos—the “Word” of the transcendent and unknowable God. Therefore, he is “the true Light which, coming into the world, enlightens every man” (John 1:9). All of man's aspiration to reach God are inspired by that light. “In Him was life, and the life was the Light of men” (John 1:4). As F. F. Bruce states it, “Understood in the light of the prologue to the gospel, [the claim of John 14:6] is inclusive, not exclusive. All truth is God’s truth, as all life is God’s life; but God’s truth and God’s life are incarnate in Jesus.”

*God. Hij was in het begin bij God. Alle dingen zijn door Hem ontstaan, en behalve Hem is er niets ontstaan wat ontstaan is. (Johannes 1:1-3)*

Yeshua van Nazareth kan worden beschouwd als de enige weg naar de Vader, omdat Hij de Goddelijke Wijsheid is die aanwezig was vanaf het begin van de schepping. Binnen Yeshua manifesteert zich het Goddelijke Logos - het "Woord" van de boven-zintuiglijke en onkenbare God. Daarom is Hij "het ware Licht dat, als het in de wereld komt, ieder mens verlicht" (Johannes 1:9). Alle aspiraties van de mens om God te bereiken worden door dat licht geïnspireerd. "In Hem was het leven, en het leven was het Licht der mensen" (Johannes 1:4). Zoals F. F. Bruce het stelt: "Begrepen in het licht van de proloog van het evangelie, [de claim van Johannes 14:6] is dat alles omvattend, niet uitsluitend. Alle waarheid is Gods waarheid, zoals al het leven Gods leven is; maar Gods waarheid en Gods leven zijn geïncarneerd in Jezus".

