



Parasha: Ekev

By Bread Alone?

Readings

- Ekev (עֵקֵב | Consequence)
- Torah: Deuteronomy 7:12-11:25
- Haftarah: Isaiah 49:14-51:3
- Gospel: John 13:31-15:27

Thought for the Week:

When a person is fixed upon the material world, he expends his effort for material things. The miracle of the manna was given in order to remind us that the material world is not our source of life. Instead, God is our source of life. The material world came into existence from the utterance of His mouth. Therefore, we should seek to serve the Creator, not the creation. Yeshua says, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you." (Matthew 6:33)

Commentary:

He humbled you and let you be hungry, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the LORD. (Deuteronomy 8:3)

In an effort to compel Israel to keep the Torah, Moses reminded them of their last forty years in the wilderness. Since leaving Egypt, God had provided their every need. Even their clothes and shoes miraculously survived the long sojourn. God fed them manna from heaven, and this provision proceeded directly from the hand of God. In Deuteronomy 8:3, Moses says that God fed them manna to teach them "that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the LORD." What does he mean?

A person might suppose that he subsists upon bread, water and the other consumables necessary for sustaining human life. Based upon such a simple "hand to mouth" philosophy, human existence is reduced to mere striving for food, shelter and clothing. Yeshua refutes such folly. "Is not life more than food, and the body more than clothing?" He asks us in Matthew 6:25. He chides us saying, "For the Gentiles eagerly seek all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things." (Matthew 6:32)

Sidra: Ekev

Door Brood Alleen?

Lezingen

- Ekev (עֵקֵב | Consequentie)
- Torah: Deuteronomium 7:12-11:25
- Haftarah: Jesaja 49:14-51:3
- Evangelie: Johannes 13:31-15:27

Gedachte voor de week:

Wanneer iemand aan de materiële wereld vasthangt, levert hij inspanning voor materiële dingen. Het wonder van het manna werd gegeven om ons eraan te herinneren dat de materiële wereld niet onze bron van leven is. God is daarentegen onze bron van leven. De materiële wereld is ontstaan uit de uiting van Zijn mond. Daarom moeten we zoeken om de Schepper, niet de schepping, te dienen. Yeshua zegt: "Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." (Mattheüs 6:33)

Commentaar:

Hij verootmoedigde u en liet u hongeren, en gaf u het manna dat u, noch uw vaders niet kende, opdat Hij u zou laten begrijpen dat de mens niet van brood alleen leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit de mond van de HEER komt. (Deuteronomium 8:3)

In een poging om Israël te dwingen om de Tora te houden, herinnerde Mozes hen aan hun laatste veertig jaar in de woestijn. Sinds het verlaten van Egypte, had God in elke behoefte van hen voorzien. Zelfs hun kleren en schoenen doorstonden op wonderbaarlijke wijze het lange verblijf. God voedde hen met manna uit de hemel, en deze voorziening kwam rechtstreeks uit de hand van God. In Deut. 8:3 zegt Mozes dat God hen met manna voedde om hen te leren "dat de mens niet van brood alleen leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEER komt." Wat bedoelt hij? Men zou kunnen veronderstellen dat hij op water, brood en andere nodige levensmiddelen kan overleven. Op basis van een dergelijke eenvoudige "hand naar de tand" filosofie, wordt het menselijk bestaan gereduceerd tot louter streven naar voedsel, onderdak en kleding. Yeshua weerlegt dergelijke dwaasheid. "Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?" Hij vraagt ons dat in Mat. 6:25. Hij berispt ons en zegt: "Want de heidenen jagen al deze dingen na; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen nodig hebt." (Mat. 6:32)

The manna was a miraculous food. It was a daily reminder for the Israelites that God was their source of life, sustenance and provision. Not part of the natural order, the manna was a new creation every day--coming forth from the mouth of the LORD daily as He spoke it into being.

All things have come forth from the mouth of God--spoken into being by His Word. When Moses says that "but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the LORD," (Deuteronomy 8:3) he reminds us that the whole world was created by the agency of God's speech. Through His divine Word (Memra/Logos), the physical universe continues to exist. The manna, which daily descended from heaven symbolizes God's divine Word (Memra/Logos) entering the world. This is why Yeshua referred to Himself as the bread from heaven in John 6. He is the Word of God (and the Word was God) made flesh.

Truly, truly, I say to you, it is not Moses who has given you the bread out of heaven, but it is My Father who gives you the true bread out of heaven. For the bread of God is that which comes down out of heaven, and gives life to the world ... I am the bread of life; he who comes to Me will not hunger, and he who believes in Me will never thirst. (John 6:32-35)

Therefore we may understand Deuteronomy 8:3, in a messianic sense, to be speaking of Yeshua, the bread from heaven, the divine Word that proceeds from the Father. We do not live by the sustenance of this world alone, but by Messiah, the bread of life.

He humbled you and let you be hungry, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the LORD. (Deuteronomy 8:3)

In Matthew 4, Yeshua quotes Deuteronomy 8:3 in order to refute the Devil's temptation. Matthew tells us that after fasting for forty days and forty nights, Yeshua became hungry. That seems like an understatement. "And the tempter came and said to Him, 'If You are the Son of God, command that these stones become bread.'" (Matthew 4:3) The miraculous provision of bread was a messianic expectation. The adversary tempted Yeshua to take a shortcut to revealing His messianic identity and power and to use that power for selfish gain. He had the power to do it, otherwise it would not have been a temptation. Yeshua quotes Deuteronomy 8:3 saying, "It is written, 'Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God.'" (Matthew 4:4)

Het manna was een wonderbaarlijk voedsel. Het was voor de Israëlieten een dagelijkse herinnering dat God hun bron van leven, voeding en voorziening was. Het was geen onderdeel van de natuurlijke orde, het manna was elke dag een nieuwe schepping - dat dagelijks uit de mond van de HEER voortkwam als Hij het tot bestaan sprak.

Alle dingen zijn uit de mond van God voort gekomen - door Zijn Woord tot bestaan gesproken. Als Mozes zegt "maar de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEER komt," (Deuteronomium 8:3) herinnert hij ons eraan dat de hele wereld werd geschapen door middel van Gods spreken. Door Zijn goddelijk Woord (Memra/Logos) blijft het fysieke heelal bestaan. Het manna, dat dagelijks uit de hemel neerdaalde, symboliseert Gods goddelijk Woord (Memra/Logos) dat in de wereld komt. Dit is de reden waarom Yeshua in Johannes 6 naar Zichzelf verwees als het brood uit de hemel. Hij is het vlees gemaakte Woord van God (en het Woord was God).

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, het is niet Mozes die u het brood uit de hemel heeft gegeven, maar het is mijn Vader, die u het ware brood uit de hemel geeft. Want het Brood van God is dat wat uit de hemel komt en leven aan de wereld geeft ... Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en wie in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten. (Johannes 6:32-35)

Daarom kunnen we Deut. 8:3 in een Messiaanse betekenis begrijpen, als over Yeshua sprekend, het brood uit de hemel, het goddelijke Woord dat uit de Vader voortkomt. We leven niet alleen door het voedsel van deze wereld, maar door de Messias, het brood des levens.

Hij verootmoedigde u en liet u hongeren, en gaf u het manna dat u, noch uw vaderen niet kende, opdat Hij u zou laten begrijpen dat de mens niet van brood alleen leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit de mond van de HEER komt. (Deuteronomium 8:3)

In Mattheüs 4, citeert Yeshua Deuteronomium 8:3, om de verleiding van de duivel te weerleggen. Mattheüs vertelt ons dat na het vasten gedurende veertig dagen en veertig nachten, Yeshua hongerig werd. Dat lijkt een understatement. "En de verzoeker kwam en zei tot Hem: 'Als U de Zoon van God bent, zeg dat deze stenen broden worden.'" (Mattheüs 4:3) De wonderbaarlijke voorziening van brood was een messiaanse verwachting. De tegenstander verzocht Yeshua om een kortere weg te nemen om zijn messiaanse identiteit en macht te onthullen en die macht voor zelfzuchtig gewin te gebruiken. Hij had de macht om het te doen, anders zou het niet een verzoeking geweest zijn. Yeshua citeert Deuteronomium 8:3 zeggend: "Er staat geschreven: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.'" (Mattheüs 4:4)

The literal Hebrew of Deuteronomy 8:3 alludes to Messiah. The Hebrew does not say "a man shall not live on bread alone," instead it says "the man does not live by bread alone, but the man lives by everything that proceeds out of the mouth of the LORD." Why does the Hebrew use the definite article to speak of "the man" when it surely has every man in mind? "The Man" can be understood as a title for Messiah. For example, the indefinite term "son of man" means any human being while the definite term "The Son of Man" means Messiah. Using the same principle, we might infer that "a man" refers to any human being while "The Man" refers only to Yeshua.

Therefore, when Yeshua used Deuteronomy 8:3 to counter the Devil's temptation, He was applying it to Himself. In essence, He was telling the adversary, "The Messiah does not live on bread alone, but the Messiah lives by everything that proceeds out of the mouth of the LORD." (Deuteronomy 8:3) He is the divine Word of God, sustained by the Father. He does not need the Devil's bread.

Het letterlijke Hebreeuws van Deut. 8:3 zinspeelt op de Messias. Het Hebreeuws zegt niet "een mens zal niet van brood alleen leven," maar het zegt "de mens leeft niet van brood alleen, maar de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEER komt." Waarom gebruik het Hebreeuws het bepaald lidwoord om te spreken van "de mens" als het zeker iedere mens in gedachten heeft? "De Mens" kan worden opgevat als een titel voor de Messias. Bijvoorbeeld, de onduidelijke term "zoon des mensen" betekent elk menselijk wezen, terwijl de bepalende term "De Zoon des mensen" Messias betekent. Volgens hetzelfde principe kunnen we afleiden dat "een mens" naar elk menselijk wezen verwijst, terwijl "De Mens" alleen op Yeshua betrekking heeft.

Daarom, wanneer Yeshua Deuteronomium 8:3 gebruikt om aan de verleiding van de duivel te weerstaan, paste Hij het toe op Zichzelf. In essentie vertelde Hij de tegenstander: "De Messias leeft niet van brood alleen, maar de Messias leeft van alles wat uit de mond van de HEER komt." (Deuteronomium 8:3) Hij is het goddelijke Woord van God, door de Vader gevoed. Hij heeft geen brood van de Duivel nodig.