

The eDisciple

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

How can Yeshua give a "new commandment" when the Torah forbids adding and subtracting from the commandments?

A New Commandment

In the Messianic Era, men will live peaceably with one another. Even the animals will dwell in peace. All of humanity will live in common fraternity. As the Messiah prepared to depart, He bequeathed the peace and love of the Messianic Era to His disciples. He gave them a "new commandment" that, if obeyed, would preserve the spirit of His presence among them: "Love one another, even as I have loved you, that you also love one another."

I am giving you a new mitzvah: that you love one another. As I have loved you, so you must love one another. With this all will know that you are my disciples: if love dwells among you. (Yochanan 13:34-35)

How can Yeshua give a "new commandment" when the Torah forbids adding and subtracting from the commandments? Moses said, "Whatever I command you, you shall be careful to do; you shall not add to nor take away from it" (Deuteronomy 12:32).

The commandment was new in as much as Yeshua Himself bound it upon His disciples, but the commandment was not a novel innovation. Rather, it expanded on Leviticus 19:18: "You shall love your neighbor as yourself." Elsewhere, Yeshua taught His disciples that the other commandments of the Torah hung upon that central command. He considered the commandment of loving one's neighbor second only to the command to love God.

Rather than loving one's "neighbor" (which Yeshua defined broadly as one's fellow human being), the new commandment refers to loving "one another," that is, "the brethren," specifically the other disciples of Yeshua. In the parable of the good Samaritan, Yeshua interpreted Leviticus

De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Hoe kan Yeshua een "nieuw gebod" geven als de Thora het toevoegen aan en weglaten uit de geboden verbiedt?

Een Nieuw Gebod

In het Messiaanse tijdperk zullen mensen vreedzaam met elkaar leven. Zelfs de dieren zullen in vrede leven. De hele mensheid zal in een gezamenlijk broederschap leven. Toen de Messias bereid was te vertrekken, liet Hij de vrede en de liefde van het Messiaanse tijdperk na aan Zijn discipelen. Hij gaf hen een "nieuw gebod" dat, als het wordt gehoorzaamd, de geest van Zijn aanwezigheid onder hen zou bewaren: "Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad, zodat jullie ook elkaar liefhebben."

Ik geef jullie een nieuwe mitzvah: dat jullie van elkaar houden. Zoals ik van jullie heb gehouden, zo moeten jullie ook van elkaar houden. Hiermee zullen jullie allemaal weten dat jullie mijn discipelen zijn: als de liefde onder jullie woont. (Joh. 13:34-35)

Hoe kan Yeshua een "nieuw gebod" geven als de Thora het toevoegen en weglaten van geboden verbiedt? Mozes zei: "Wat Ik u ook beveel, u zult voorzichtig zijn; u zult er niet aan toevoegen of van afnemen" (Deuteronomium 12:32).

Het gebod was nieuw in zoverre dat Yeshua zelf het aan Zijn discipelen verbond, maar het gebod was geen nieuwe uitvinding. Het bouwde veeleer verder op Leviticus 19:18: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf". Elders leerde Yeshua zijn discipelen dat de andere geboden van de Thora aan dat centrale gebod hingen. Hij beschouwde het gebod van de naaste liefhebben als tweede gebod, enkel m.b.t. het gebod om God lief te hebben.

In plaats van het liefhebben van de "naaste" (wat Yeshua in grote lijnen definieerde als de medemens), verwijst het nieuwe gebod naar het liefhebben van "elkaar", dat wil zeggen "de broeders", in het bijzonder de andere discipelen van Yeshua. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan interpreteerde Yeshua Leviticus 19:18 met een

19:18 with a universal scope that embraced all of humanity. The love He called for in John 13:34, however, had a narrower focus—an intense devotion and affection for fellow believers.

Leviticus 19:18 calls upon us to love our fellow man as we love ourselves. Rather than loving others “as yourself,” the new commandment calls upon the disciple of Yeshua to love his fellow-disciple as the Master loved him. In other words, Yeshua calls upon us to love other believers with a love that transcends our love for fellow man. We are to love other believers as Yeshua loved us, sacrificially. He demonstrated His love for His disciples in service; setting aside His prestige, He took on the role of a servant, washed their feet, and offered His life in exchange for theirs. The Master’s type of love does not swim in sentimentality, nor does it demand internal, emotional affection; it calls for service, humility, deference, and self-sacrifice:

This is My commandment, that you love one another, just as I have loved you. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. (John 15:12-13)

universele reikwijdte die de hele mensheid omvatte. De liefde waar hij in Johannes 13:34 om vroeg had echter een beperktere focus - een intense toewijding en genegenheid voor de medegelovigen.

Leviticus 19:18 roept ons op om onze medemens lief te hebben zoals we onszelf liefhebben. In plaats van anderen "als jezelf" lief te hebben, roept het nieuwe gebod de discipel van Jesjoea op om zijn mede-gelovige lief te hebben zoals de Meester hem lief had. Met andere woorden, Yeshua roept ons op om andere gelovigen lief te hebben met een liefde die onze liefde voor de medemens overstijgt. We moeten andere gelovigen liefhebben zoals Yeshua ons heeft liefgehad, opofferend. Hij demonstreerde zijn liefde voor zijn discipelen in dienstbaarheid; Hij zette zijn prestige opzij, nam de rol van een dienaar op zich, waste hun voeten en bood Zijn leven aan in ruil voor dat van hen. Het soort liefde van de Meester baadt niet in sentimentaliteit en vraagt ook geen innerlijke, emotionele affectie; het vraagt om dienstbaarheid, nederigheid, eerbied en zelfopoffering:

Dit is Mijn gebod, dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad. Grotere liefde heeft niemand dan dit, dat men zijn leven voor zijn vrienden aflegt. (Johannes 15:12-13)

