

## The Curse of the Torah

Parasha: Bechukotai - בחקותי : "In My Statutes"  
Torah : Leviticus 26:3-27:34  
Haftarah : Jeremiah 16:19-17:14  
Gospel : Luke 14:1-15:32

### Thought for the Week:

"I will establish my covenant with you," [means] a new covenant, unlike the first covenant which you annulled [broke] at the sin of the Golden Calf, but a new covenant, which will not be annulled, as it says, "And I will enter into a New Covenant with the House of Israel and the House of Judah..." (Rashi quoting Leviticus 26:9, Jeremiah 31:30-31)

### Commentary:

It is tempting to suppose that all of the curses of the law have been removed in Messiah. It is common teaching, based on Galatians that, "Messiah redeemed us from the curse of the Torah." (Galatians 3:13). This seems to indicate that the Torah has lost its teeth, so to speak. In Messiah, the curses are removed, but the blessings remain. But is this really true? On closer examination, it becomes obvious that "the curse of the law" spoken of in Galatians 3:13 is the curse for disobedience listed out in Leviticus 26 and Deuteronomy 28. Moreover, in Paul's view, the curse of the law brings death--not mortal death--but eternal separation from God. In that sense, "The curse of the Torah" brings condemnation in the eternal court of judgment.<sup>1</sup> It is the curse of condemnation and death that was unleashed upon Messiah. It is this condemnation from which we have been redeemed. It is this condemnation which has been nailed to His cross.

In one of his oft misunderstood passages, the Apostle Paul speaks of a written document of condemnation which is nailed to the cross. (Colossians 2:14) Too often this document is misinterpreted as the Torah. It is not at all uncommon for well meaning brothers and sisters to triumphantly declare that Messiah nailed the Torah to the cross. (God forbid.) Translations like the NIV encourage this kind of interpretation by translating the thing nailed as "the written code," a term which seems to imply a law code, namely the Torah. It is not the Torah which has been nailed to the cross. It is a written verdict of condemnation, like the type delivered by a Roman court of law.

## De vloek van de Thora

Parasha: Bechukotai - בחקותי: "In mijn inzettingen"  
Thora: Leviticus 26:3-27:34  
Haftara: Jeremia 16:19-17:14  
Evangelie: Lucas 14:1-15:32

### Gedachte voor de Week:

"Ik zal mijn verbond met u oprichten," [betekent] een nieuw verbond, in tegenstelling tot het eerste verbond dat u nietig verklaarde [brak] bij de zonde van het Gouden Kalf, maar een nieuw verbond, dat niet zal worden vernietigd, zoals het zegt, "En Ik zal in een nieuwe verbond gaan met het huis van Israël en het Huis van Juda ..." (Rashi citeert Lev.26:9, Jer.31:30-31)

### Commentaar:

Het is verleidelijk om te veronderstellen dat alle vloeken van de wet in de Messias weggedaan zijn. Het wordt algemeen onderwezen, gebaseerd op Galaten, dat "Messias ons vrijgekocht van de vloek van de Thora." (Galaten 3:13). Dit lijkt erop te wijzen dat de Tora om zo te zeggen zijn tanden heeft verloren. In de Messias zijn de vervloekingen weggedaan, maar de zegeningen blijven. Maar is dat wel zo? Bij nader onderzoek, wordt het duidelijk dat "de vloek van de wet" waarvan in Galaten 3:13 gesproken wordt, de vloek voor ongehoorzaamheid is, die in Leviticus 26 en Deuteronomium 28 staat opgetekend. Bovendien brengt de vloek van de wet, in Paulus' zienswijze, de dood - niet sterfelijk dood - maar de eeuwige scheiding van God. In die zin brengt "De vloek van de Thora" veroordeling in het eeuwige oordeel.<sup>1</sup> Het is de vloek van veroordeling en dood, die op Messias was losgelaten. Het is deze veroordeling waarvan we zijn verlost. Het is deze veroordeling die aan Zijn kruis is genageld.

In één van zijn vaak verkeerd begrepen passages, spreekt de apostel Paulus van een geschreven document van veroordeling dat aan het kruis genageld is. (Kol. 2:14) Maar al te vaak wordt dit document verkeerdelijk geïnterpreteerd als de Thora. Het is voor goedbedoelde broeders en zusters helemaal niet ongewoon om triomfantelijk te verklaren dat de Messias de Tora aan het kruis nagelde. (God verhoede het). Vertalingen zoals de NIV (NBG?) stimuleren dit soort interpretatie door het genagelde ding met "de geschreven code" te vertalen, een term die op een wetboek lijkt te slaan, namelijk de Thora. Het is niet de Thora die aan het kruis is genageld. Het is een geschreven verdikt van veroordeling, zoals het soort dat een Romeinse rechtbank afleverde.

Having canceled out the certificate of debt consisting of *dogma* against us, which was hostile to us; He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. (Colossians 2:14)

The "certificate of debt" which has been taken out of the way and nailed to the cross is condemnation. Condemnation (i.e. death) is the ultimate curse of the Torah. It is this curse which Messiah took upon Himself when He became "a curse for us." (Galatians 3:13) Therefore it is incorrect to suppose that there are no longer any consequences for sin. The ultimate consequence of condemnation has been removed - nailed to the cross. But the laws of cause and effect are still very much at work. Sin still reaps punishment. Obedience to God still results in blessing. Disobedience to God still results in consequences dire.

**Endnotes:**

1. Eg. Romans 4:15, 5:18-20, 7:25-8:1, 1 Cor. 3:9

Het uit *dogma* bestaande certificaat van schuld tegen ons, dat ons vijandig was, geannuleerd hebbend, heeft Hij het weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende. (Kol.2:14)

Het "certificaat van schuld" dat uit de weg werd genomen en aan het kruis genageld, is de veroordeling. Veroordeling (d.w.z. de dood) is de ultieme vloek van de Thora. Het is deze vloek, die de Messias op Zich nam toen Hij "een vloek voor ons" werd. (Galaten 3:13) Daarom is het onjuist om te veronderstellen dat er niet langer gevolgen voor de zonde zijn. Het uiteindelijke gevolg van de veroordeling is verwijderd - aan het kruis genageld. Maar de wetten van oorzaak en gevolg zijn nog steeds erg veel werkzaam. Zonde oogst nog steeds straf. Gehoorzaamheid aan God leidt nog steeds tot zegen. Ongehoorzaamheid aan God leidt nog steeds tot schrikwekkende gevolgen.

**Eindnoten:**

1. Bijv. Rom. 4:15, 5:18-20,7:25-8:1 ,1 Korintiërs 3:9