

The eDisciple

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Are you one of the crowd that flocks around Him to receive a miracle, a blessing, or a ticket to heaven? Or are you one of His disciples?

Two Kinds of Followers

Rabbi Yeshua did not seek large numbers. He sought disciples. The story says, "When Yeshua saw the crowds, He went up on the mountain; and after He sat down, His disciples came to Him" (Matthew 5:1). Why did He go up the mountain? The ministry of Yeshua drew large crowds almost from its outset. "Large crowds followed Him from Galilee and the Decapolis and Jerusalem and Judea and from beyond the Jordan" (Matthew 4:25). Multitudes of people sought him: The sick, the infirm, the troubled, the curious, the seekers, and the skeptical. Luke explains, "A large crowd of His disciples, and a great throng of people ... had come to hear Him and to be healed of their diseases; and those who were troubled with unclean spirits were being cured" (Luke 6:17-18). Yeshua did not go up on the mountain so that the crowds would be able to better hear him teaching. He went up on the mountain to get away from the crowds so that He could have some time to teach His disciples. That is why it says that, when He saw the crowd, He went up on the mountain and sat there—then His disciples approached him, not the crowds. In Luke's version of the story, Yeshua stands "in a level place" (Luke 6:17), giving rise to the title "Sermon on the Plain." Luke does not, however, say that Yeshua delivered the sermon in that level place. Instead Luke prefaces the sermon by distinguishing between the large crowd and the disciples, just like Matthew does. Luke says, "Turning His gaze toward His disciples, He began to say ..." (Luke 6:20). In these words, Luke indicates that Yeshua delivered the sermon to His disciples, not to the crowds. Matthew explains that He first withdrew from the crowd by ascending the hill.

This story indicates that Rabbi Yeshua had two kinds of followers: the crowds of people and the disciples. Which kind of follower do you want to be? Are you one of the crowd that flocks around Him to receive a miracle, a blessing, or a ticket to

De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Ben jij één van hen die zich rondom Hem verzamelen om een wonder, een zegen of een ticket naar de hemel te ontvangen? Of bent u een van Zijn discipelen?

Twee Soorten Volgers

Rabbi Yeshua zocht geen grote aantallen. Hij zocht discipelen. Het verhaal zegt: "Toen Yeshua de menigte zag, ging Hij de berg op; en nadat Hij ging zitten, kwamen Zijn discipelen tot Hem" (Mattheüs 5:1). Waarom ging Hij de berg op? De bediening van Yeshua trok bijna vanaf het begin grote menigten. "Grote scharen volgden Hem uit Galilea en de Decapolis en Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan" (Mattheüs 4:25). Massa's mensen zochten Hem: De zieken, de invaliden, de verwarden, de nieuwsgierigen, de zoekers, en de sceptici. Lucas legt uit: "Een grote menigte van Zijn discipelen, en een grote menigte van mensen ... waren gekomen om Hem te horen en genezen te worden van hun ziekten; en degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen" (Lucas 6:17-18). Yeshua ging niet de berg op, zodat de menigte beter in staat zou zijn om Hem te horen lesgeven. Hij ging de berg op om te ontsnappen aan de drukte, zodat Hij wat tijd zou kunnen hebben om Zijn discipelen te onderwijzen. Daarom staat er: toen Hij de menigte zag, ging Hij de berg op en zat daar - toen kwamen Zijn discipelen naar hem toe; niet de menigte. In Lucas' versie van het verhaal, staat Yeshua "op een vlakke plaats" (Lucas 6:17), die aanleiding geeft tot de titel "Preek op de vlakte." Lucas zegt echter niet dat Yeshua z'n preek in die vlakke plaats bracht. Doch Lucas leidt de preek in door onderscheid te maken tussen de grote menigte en de discipelen, net zoals Mattheüs doet. Lucas zegt: "Zijn blik draaiend in de richting van Zijn discipelen, begon Hij te zeggen ..." (Lucas 6:20). Met deze woorden geeft Lucas aan dat Yeshua de preek tot Zijn discipelen richtte, niet tot de menigte. Mattheüs legt uit dat Hij zich voor het eerst terug trok uit de menigte door het bestijgen van de heuvel.

Dit verhaal geeft aan dat Rabbi Yeshua twee soorten volgelingen had: de menigte van mensen en de discipelen. Welke soort volgeling wil je zijn? Ben jij één van hen die zich rondom Hem verzamelen om een wonder, een zegen of een ticket naar de hemel te

heaven? Or are you one of His students, eager to learn His teachings and every word that comes from His mouth?

Be a disciple!

ontvangen? Of ben jij een van Zijn studenten die staan te popelen om Zijn leringen en ieder woord dat uit Zijn mond komt te leren?

Wees een discipel!

