

Shalom!

In parashat Shoftim, we read the interesting details in the protocol for war. I love how it starts with an admonition to "**not be afraid**" followed by a pep talk from the priest: Devarim/Deuteronomy 20:1-4 The instruction to the people continues:

Devarim/Deuteronomy 20:5 "Then the officers shall speak to the people, saying: 'What man is there who has built a new house and has not dedicated it? Let him go and return to his house, lest he die in the battle and another man dedicate it. 6 'Also what man is there who has planted a vineyard and has not eaten of it? Let him go and return to his house, lest he die in the battle and another man eat of it. 7 'And what man is there who is betrothed to a woman and has not married her? Let him go and return to his house, lest he die in the battle and another man marry her.'

Later, in the prophetic book of **Jeremiah**, we read an echo of the message the "**officers spoke to the people**":

Jeremiah 29:4 Thus says YHWH Tzva'ot, the Elohim of Israel, to all who were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon: 5 Build houses and dwell in them; plant gardens and eat their fruit. 6 Take wives and beget sons and daughters; and take wives for your sons and give your daughters to husbands, so that they may bear sons and daughters -- that you may be increased there, and not diminished. 7 And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray to YHWH for it; for in its peace you will have peace.

Why would the Jews who found themselves in the Babylonian exile be told to carry on life in much the same manner as if they were in the Promised Land? Could it possibly be that the similarities between Devarim and Jeremiah would be replayed in the life of Messiah and likewise in the body of Messiah? Think about this in the context of **Devarim 20:5-7**. Messiah Yeshua did not come as a "**warrior**" ready to fight, in His first coming. In fact, He is still **building His House**:

John 14:3 "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.

Yeshua's vineyard is Israel and He has **not yet reaped a harvest from her fruit**:

John 15:1 "I am the true vine, and My Father is the vinedresser. 2 "Every branch in Me that does not bear fruit He takes away; and every branch that bears fruit He prunes, that it may bear more fruit. 3 "You are

Shalom!

In Parashat Shoftim lezen we de interessante details in het protocol voor de oorlog. Ik hou ervan dat het begint met een vermaning om "**niet bang te zijn**", gevolgd door een bemoedigingsrede van de priester: Devarim/Deut. 20:1-4 De instructie aan de mensen gaat verder:

Devarim/Deuteronomium 20:5 Spreken zullen dan de gerechtsdienaren tot de manschap en zeggen: *wie is de man die een nieuw huis gebouwd heeft en het nog niet heeft betrokken? die moet gaan en terugkeren naar zijn huis; anders zal hij sterven in de oorlog en zal een andere man het betrekken! 6 en wie is de man die een wijngaard heeft geplant en niet ingewijd? die moet gaan en terugkeren naar zijn huis; anders zal hij sterven in de oorlog en wijdt een andere man hem in! 7 en wie is de man die zich een vrouw verloofd heeft en haar nog niet heeft meegenomen? die moet gaan en terugkeren naar zijn huis; anders zal hij sterven in de oorlog en neemt een andere man haar mee! (Naardense)*

Later lezen we in het profetische boek van Jeremia, een echo van het bericht dat de "**gerechtsdienaren tegen het volk spraken**":

Jeremia 29:4 Zo heeft gezegd de Ene, de Omschaarde, Israëls God, tot allen in ballingschap die ik als ballingen heb weggevoerd uit Jeruzalem naar Babel: 5 bouwt huizen en zetelt daarin, plant tuinen aan en eet de vruchten daarvan; 6 neemt vrouwen aan, laat zonen en dochters geboren worden, neemt voor uw zonen vrouwen aan en geeft uw dochters weg aan mannen, zodat zij weer zonen en dochters baren; vermeerdert u daar en wordt niet minder; 7 zoekt de vrede voor de stad waarheen ik u verbannen heb en bidt voor haar tot de Ene, want in haar vrede zult gij vrede hebben! (Naardense)

Waarom zou tot de Joden die zich in de Babylonische ballingschap bevonden, worden gezegd om op dezelfde manier te leven alsof ze in het Beloofde Land waren? Zou het wellicht kunnen zijn dat de overeenkomsten tussen Devarim en Jeremiah worden herhaald in het leven van Messias en ook in het lichaam van de Messias? Denk hierover na in de context van **Devarim 20:5-7**. Messias Yeshua kwam bij zijn eerste komst niet als een "**krijger**" klaar om te vechten. In feite **bouwt** Hij nog steeds **Zijn Huis**:

Johannes 14:3 als ik vooruit gegaan ben en u een plaats heb bereid kom ik weer en zal u bij mij opnemen, opdat daar waar ik ben ook gij zijt. (Naardense)

Yeshua's wijngaard is Israël en Hij heeft **nog geen oogst binnengehaald van haar vrucht**:

Johannes 15:1 Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de landbewerker. 2 Elke rank aan mij die geen vrucht draagt die haalt hij weg, en elke die wel vrucht draagt, die reinigt hij opdat hij meer vrucht draagt. 3 Gij zijt reeds rein door het

already clean because of the word which I have spoken to you. 4 "Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in Me. 5 "I am the vine, you are the branches. **He who abides in Me, and I in him, bears much fruit;** for without Me you can do nothing. 6 "If anyone does not abide in Me, he is cast out as a branch and is withered; and they gather them and throw them into the fire, and they are burned.

Isaiah 5:7 For the **vineyard of YHWH Tzv'ot is the house of Israel,** And the **men of Judah are His pleasant plant.**

And of course we know that Yeshua has been **betrothed to His bride**, but will return to marry her:

Revelation 19:9 Then he said to me, "Write: 'Blessed are those who are called to the **marriage supper of the Lamb!**' " And he said to me, "These are the true sayings of Yah."

And thus like the person of **Devarim 20:5-7**, Yeshua also has some **unfinished business**. When Yeshua has **prepared His house, when His vineyard is totally ready to harvest, and when the betrothed bride is ready to marry, THEN the Yeshua the Warrior will be ready to go to battle:**

Revelation 19:11 Now I saw heaven opened, and behold, a white horse. And He who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness **He judges and makes war.** 12 His eyes were like a flame of fire, and on His head were many crowns. He had a name written that no one knew except Himself. 13 He was clothed with a robe dipped in blood, and His name is called The Word of Yah.

As the Jews spent 70 years in Babylonian exile, we also are in a two thousand year exile looking forward to returning to our Land of Promise. The prophet **Jeremiah** encouraged the people to **"build houses, be fruitful, multiply and seek the peace of the country where we are held captive."** Hopefully, we are following those same directives in the diaspora today. And at the end of our exile, we will be together with Yeshua!

On that note, I'd like to encourage you to listen to a video teaching by Torah teacher **Barry Phillips** entitled **"Exiles in Captivity"**. You can find it on the teaching tab on his website - <https://www.remnantofyisrael.com>, or here on vimeo - [Exiles in Captivity](#)

We have now entered into Elul, the sixth month on the Hebrew calendar. From Jewishjewels.org we get the Biblical account of **what YHWH actually did during the month of Elul:**

woord dat ik tot u heb gesproken; 4 blijft één met mij, zoals ik één met u: zoals de rank vanuit zichzelf niet bij machte is vrucht te dragen als hij niet één blijft met de wijnstok, zo ook gij niet als ge niet één blijft met mij. 5 Ik ben de wijnstok, gij de ranken: **wie één blijft met mij, zoals ik met hem, die draagt overvloedig vrucht;** omdat ge los van mij niet bij machte zijt iets te maken. 6 Als iemand niet één blijft met mij wordt hij naar buiten geworpen zoals de rank, en verdort: ze brengen die bijeen en werpen ze in het vuur, waar ze verbranden. (Naardense)

Jesaja 5:7 Want de **wijngaard van de Ene, de Omschaarde, is het huis Israël** en het **manvolk van Juda is de planting waarin hij zich verlustigde;** (Naardense)

En natuurlijk weten we dat Yeshua niet alleen **met Zijn bruid verloofd is**, maar zal terugkeren om met haar te trouwen:

Openbaring 19:9 En hij zegt tot mij: schrijf: zalig zij die geroepen zijn tot de **bruiloftsmaaltijd van het Lam!** En hij zegt tot mij: dit zijn de waarachtige woorden van God! (Naardense)

En zo heeft Yeshua, zoals die persoon van **Devarim 20:5-7**, ook een aantal **onvoltooide zaken**. Wanneer Yeshua **Zijn huis heeft voorbereid, als Zijn wijngaard helemaal klaar is om te oogsten, en als de verloofde bruid klaar is om te trouwen, DAN zal Yeshua de Krijger klaar zijn om te gaan vechten.**

Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en die daarop zit wordt genoemd getrouwd en waarachtig, en **in gerechtigheid richt hij en strijdt hij.** 12 Zijn ogen zijn als een vuurvlam, en op zijn hoofd heeft hij vele diademen, met een naam erop geschreven die niemand weet dan hijzelf. 13 En hij is gekleed in een gewaad gedompeld in bloed, en zijn naam wordt genoemd 'het woord van God'. (Naardense)

Zoals de Joden 70 jaar in de Babylonische ballingschap hebben doorgebracht, zijn wij ook tweeduizend jaar in een ballingschap, en zien uit naar een terugkeren naar ons Land van Belofte. De profeet Jeremia moedigde het volk aan om **"huizen te bouwen, vruchtbaar te zijn, zich te vermeerderen en de vrede te zoeken van het land waar we gevangen gehouden worden"**. Hopelijk volgen we vandaag in de diaspora dezelfde richtlijnen. En aan het einde van onze ballingschap, zullen we samen zijn bij Yeshua!

Bij die aantekening wil ik u aanmoedigen om naar een video-les te luisteren van Torah leraar **Barry Phillips**, getiteld **"Exiles in Captivity"**. U vindt het op het tabblad op zijn website - <https://www.remnantofyisrael.com>, of hier op vimeo - [Exiles in Captivity](#) (Bannelingen in Gevangenschap)

We zijn nu in Elul, de zesde maand in de Hebreeuwse kalender gekomen. Van Jewishjewels.org krijgen we het Bijbelse verslag van **wat YHWH eigenlijk deed tijdens de maand van Elul:**

Elul 1 (Eve of 22nd into August 23 this year): On the 1st day of Elul, the word of the Lord came by Haggai the prophet to Zerubbabel, governor of Judah and to Joshua, the son of the high priest (Haggai 1:1). This word was a piercing word, applicable to us today even as it was in the days of Haggai. The word was basically a mandate to rebuild the Temple. However, within the context of rebuilding the Lord's house, the following thoughts stand out:

- 1) God's people didn't properly discern His timing concerning building His Temple,
- 2) God's people lived in lovely houses while His house was in ruins,
- 3) God's people were prosperous but never satisfied. Their pockets had holes in them (verse 6),
- 4) God's people were seeking first their own kingdoms rather than God's Kingdom.

For this reason, things were not working out for them. And so, we must ask ourselves this month: "Whose kingdom are we building?" "Are we taking care of God's house?"

Elul 5 (Eve of 26th into August 27 this year): On the 5th day of Elul, Ezekiel was translated in the Spirit and shown idolatry in the Temple (Ezekiel 8:1). The Bible tells us that Ezekiel was sitting in his house with the elders of Judah sitting before him. The hand of the Lord God fell upon him there. The Spirit lifted him up between heaven and earth and brought him in visions of God to Jerusalem where he saw all manner of abominations in the House of the Lord, including things done by the elders of the house of Israel "in the dark." Is there any idolatry, any abomination in the Temple you attend? Given the fact that, in Messiah, we become a Temple of His Spirit, (1 Corinthians 6:19) should we not allow the Spirit to lead us on an individual search for idols and abomination in our temple during this Elul?

Elul 25 (Eve of 15th into September 16 this year): On the 25th day of Elul the wall in Jerusalem was completed according to Nehemiah 6:15. Nehemiah had gotten permission from King Artaxerxes to return to the city of his fathers and rebuild it since Jerusalem was in ruins and its gates burned with fire. Nehemiah experienced much opposition in rebuilding the walls of Jerusalem, especially on the part of Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite who, according to Nehemiah 2:10, were "...deeply disturbed that a man had come to seek the well-being of the children of Israel." (Satan and his agents hate those who take a stand for the Jewish people.) Nevertheless, Nehemiah had favor with the King, a burden from the Lord, and many who supported his vision as he placed it before them: "You see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste, and its gates are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be reproach. And I told them of the hand of my God which had been good upon me, and also of the king's words that he had spoken to me. So

Elul 1 (Avond van 22 naar 23 augustus van dit jaar): Op de 1e dag van Elul kwam het woord van de Heer door de profeet Haggai tot Zerubbabel, gouverneur van Juda en tot Jozua, de zoon van de hogepriester (Haggai 1:1). Dit woord was een doordringend woord, dat vandaag op ons van toepassing is, zoals in de dagen van Haggai. Het woord was in beginsel een mandaat om de Tempel te herbouwen. Binnen de context van het herbouwen van het huis van de Heer komen echter de volgende gedachten naar voor:

- 1) Gods volk heeft Zijn timing ten aanzien van het bouwen van Zijn Tempel niet goed onderscheiden.
- 2) Gods volk woonde in mooie huizen terwijl Zijn huis in puin was,
- 3) Gods volk was welvarend, maar nooit tevreden. Hun zakken hadden gaten (vers 6),
- 4) Gods volk wilden eerst hun eigen koninkrijken in plaats van Gods Koninkrijk zoeken.

Daarom boekten zij geen resultaat. En dus moeten we deze maand onszelf afvragen: "Wiens koninkrijk zijn wij aan het bouwen?" "Zorgen we voor Gods huis?"

Elul 5 (Avond van 26 naar 27 augustus van dit jaar): Op de 5e dag van Elul werd Ezechiël in de Geest overgebracht en de afgodendienst in de Tempel getoond (Ezechiël 8:1). De Bijbel vertelt ons dat Ezechiël in zijn huis zat, en Juda's oudsten vóór hem zaten. De hand van de Here God viel daar op hem. De Geest hief hem op tussen hemel en aarde en bracht hem in visioenen van God naar Jeruzalem, waar hij allerlei gruwelen in het Huis van de Heer zag, met inbegrip van de dingen die de oudsten van het huis Israëls "in het donker" gedaan hadden. Is er een afgodendienst, een gruwel in de Tempel die u bezoekt? Zouden we, gezien het feit dat wij in de Messias een Tempel van Zijn Geest worden (1 Korintiërs 6:19), de Geest tijdens deze Elul niet moeten toelaten ons te leiden bij een individuele zoektocht naar afgoderij en gruwel in onze tempel?

Elul 25 (Avond van 15 naar 16 september van dit jaar): Op de 25e dag van Elul werd de muur in Jeruzalem voltooid volgens Nehemia 6:15. Nehemia had van koning Artaxerxes toestemming gekregen om terug te keren naar de stad van zijn vaderen en die te herbouwen, omdat Jeruzalem in puin lag en zijn poorten met vuur waren verbrand. Nehemia had veel tegenwerking bij de wederopbouw van de muren van Jeruzalem, vooral van Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammoniet, die volgens Nehemia 2:10 "... erg verontrust waren omdat een man was gekomen om het welzijn van de kinderen Israëls te zoeken. (Satan en zijn agenten haten degenen die een standpunt innemen ten gunste van het Joodse volk.) Nehemia die in de gunst bij de Koning stond, had niettemin een last van de Heer, en van velen die zijn visie steunden als hij die aan hen te kennen gaf: "U ziet de nood waarin wij verkeren, hoe Jeruzalem verwoest is, en zijn poorten met vuur zijn verbrand. Kom, laat ons de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet meer een voorwerp van hoon zijn. En ik vertelde hen van de hand van mijn God, die goed was over mij, en ook van de woorden van de koning, die hij tot mij had gesproken. En zij zeiden:

they said, 'Let us rise up and build!' Then they set their hands to do this good work (Nehemiah 2:17-18). The Bible tells us that Nehemiah and his fellow workers persevered in the face of scorn, mocking, trickery and threats of attack, with tools in one hand and weapons of defense in the other. When the wall was finished after 52 days, on the 25th day of Elul, Israel's enemies and the surrounding nations were very disheartened "for they perceived that this work was done by our God" (Nehemiah 6:16).

Shabbat Shalom!
Ardelle

Laat ons opstaan en bouwen! Dan strekten ze hun handen uit om dit goede werk te doen (Nehemia 2:17-18). De Bijbel vertelt ons dat Nehemia en zijn medewerkers volhardden met gereedschap in één hand en verdedigingswapens in de andere, terwijl ze veracht, bespot, bedrogen en bedreigd werden te worden aangevallen. Toen de muur na 52 dagen was voltooid, waren Israëls vijanden en de omringende landen op de 25e dag van Elul zeer ontmoedigd "omdat zij begrepen dat dit werk door onze God was gedaan" (Nehemia 6:16).

Shabbat Shalom!
Ardelle