

The eDisciple

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Why did Yeshua tell His disciples to be "shrewd as serpents" and what does that really mean?

Sheep, Wolves, Serpents, and Doves

As Yeshua gave His disciples directives for their mission of spreading the gospel message to the Jewish towns and villages of the Galilee, He warned His disciples that not everyone would receive their message. They should expect some rejection, and when it happened, they should leave that home or village, shaking the dust from their feet as they left.

Those warnings about future rejection led to a series of predictions about a coming time of persecution. Matthew 10:16 begins with the exclamation, "Behold!" signifying a break with the earlier instructions.

Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves; so be shrewd as serpents and innocent as doves. (Matthew 10:16)

At this point, the discourse begins to address broadly the coming days of persecution and tribulation that the disciples could anticipate. The Master compared the disciples to "sheep among wolves." The simile also appears in rabbinic literature where the midrash compares Israel to a lone sheep surrounded by seventy wolves, i.e., the seventy gentile nations:

How great is the sheep that stands among seventy wolves! How great is the shepherd who rescues and guards it, and who thwarts them from harming it. (Midrash Tanchuma)

Yeshua sent His disciples out as "sheep among wolves," meaning that they could expect vicious treatment at their hands of men. Therefore, He advised the disciples to be "wise as serpents" when dealing with the wolves, that is to say, they were to be shrewd and cunning. His words subtly allude to Genesis 3:1, "Now the serpent was more crafty than any beast of the

De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Waarom zei Yeshua Zijn discipelen om "scherpzinnig als slangen" te zijn en wat betekent dat eigenlijk?

Schapen, Wolven, Slangen en Duiven

Toen Yeshua Zijn discipelen richtlijnen gaf voor hun missie om de boodschap van het evangelie naar de Joodse steden en dorpen in Galilea te verspreiden, waarschuwde Hij zijn discipelen dat niet iedereen hun boodschap zou aannemen. Ze hadden afwijzing te verwachten, en wanneer het gebeurde, zouden ze dat huis of dorp moeten verlaten en terwijl ze vertrokken het stof van hun voeten schudden.

Die waarschuwingen over toekomstige afwijzing leidden tot een reeks voorspellingen over een komende tijd van vervolging. Mattheüs 10:16 begint met de uitroep "Zie!", wat betekent dat er een breuk is met de instructies daarvoor.

Zie, ik zend u uit als schapen te midden van wolven; wees zo slim als slangen en onschuldig als duiven. (Mattheüs 10:16)

Bij dit punt begint de verhandeling zich in het algemeen te richten op de komende dagen van vervolging en verdrukking die de discipelen konden verwachten. De Meester vergeleek de discipelen met "schapen onder wolven." De vergelijking komt ook voor in de rabbijnse literatuur waar de midrash Israël vergelijkt met een alleenstaand schaap omringd door zeventig wolven, d.w.z. de zeventig heidense naties:

Hoe groot is het schaap dat staat tussen zeventig wolven! Hoe groot is de herder die het redt en bewaakt, en die verhindert dat het gekwetst wordt. (Midrash Tanchuma)

Yeshua stuurde zijn discipelen naar buiten als "schapen tussen wolven", wat betekent dat ze een wrede behandeling van mensen konden verwachten. Daarom adviseerde Hij de discipelen om "wijs als slangen" te zijn als ze met de wolven te maken hadden, d.w.z. ze moesten slim en uitgeslagen zijn. Zijn woorden verwijzen subtiel naar Genesis 3:1 - "Nu was de slang listiger dan enig beest van het veld dat

field which the LORD God had made." He did not tell His disciples to behave as serpents. He did not grant them permission to perpetrate fraud. They were to be "shrewd as serpents" by thinking ahead, anticipating danger, and avoiding persecution and arrest whenever possible, but they were not to conduct themselves as serpents. Instead, they were to maintain the kingdom principles and conduct themselves "innocent as doves," prepared to suffer when necessary. Yeshua probably did not coin the phrase "be as shrewd as serpents and innocent as doves." Instead, the pairing seems to have been a proverbial idiom meaning, "Be cautious and use common sense to your best advantage, but don't compromise moral values." The same pairing of similes appears in rabbinic literature:

The Holy Ones says, "With Me they are innocent like doves, but with the nations they are cunning like serpents." (Song of Songs Rabbah 2:34)

Disciples of Yeshua should never seek out persecution or martyrdom. We should exercise prudence and caution, doing our best to live at peace with all men, in as much as it depends upon us. At the same time, we must not be willing to compromise our mission or our principles, even when under the threat of persecution.

de HEERE God had gemaakt." Hij vertelde zijn discipelen niet om zich als slangen te gedragen. Hij verleende hun geen toestemming om fraude te plegen. Ze moesten "slim zijn als slangen" door vooruit te denken, gevaar verwachten en vervolging en arrestatie vermijden waar mogelijk, maar ze moesten zich niet gedragen als slangen. In plaats daarvan moesten ze de principes van het koninkrijk handhaven en zich "onschuldig als duiven" gedragen, bereid om te lijden wanneer dat nodig was. Yeshua heeft de uitdrukking "wees zo slim als slangen en onschuldig als duiven" waarschijnlijk niet uitgevonden. Maar deze koppeling lijkt een spreekwoordelijke zegswijze te zijn, wat betekent: "Wees voorzichtig en gebruik gezond verstand tot uw beste voordeel, maar zonder morele waarden in gevaar te brengen." In de rabbijnse literatuur komt dezelfde koppeling in vergelijkingen voor:

De Heiligen zeggen: "Met Mij zijn zij onschuldig als duiven, maar met de naties zijn zij sluw als slangen." (Hooglied Rabba 2:34)

Discipelen van Yeshua zouden nooit vervolging of martelaarschap moeten zoeken. We moeten voorzichtigheid en oplettendheid betrachten, ons best doen om in vrede met alle mensen te leven, voor zover het van ons afhangt. Tegelijkertijd moeten we niet bereid zijn om onze missie of onze principes in gevaar te brengen, zelfs niet onder de dreiging van vervolging.

