

The eDisciple

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Yeshua offered people “living water” and “the bread of life,” but what does that mean in practical terms? A passage from Isaiah unlocks his cryptic language.

I am the Bread of Life

In the midst of the crowded synagogue in Capernaum, Yeshua compared Himself to the manna, the bread from heaven. He told the people, “Amen, Amen, I say to you, it is not Moses who has given you the bread out of heaven, but it is My Father who gives you the true bread out of heaven” (John 6:32).

This saying does not deny that the manna in the wilderness came from heaven or even that the manna came by the agency of Moses. The Greek syntax lays the emphasis on the “true” nature of the messianic bread from heaven. In other words, the manna that came in the days of Moses was, indeed, bread from heaven, but not “true bread out of heaven.” Unlike the manna that came through the ministry of Moses, the true bread out of heaven “gives life to the world” (John 6:33). The Master offered the people in the Capernaum synagogue true bread from heaven. If they ate of it, they would never again hunger or thirst. The true bread from heaven gives life to the world. He made a similar offer to the Samaritan woman at the well. He offered her living water, saying, “Whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst; but the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life” (John 4:13-14). The Samaritan woman misunderstood. She thought Yeshua offered her a literal, magical water. She said, “Master, give me this water, so I will not be thirsty nor come all the way here to draw” (John 4:15). The people in the Capernaum synagogue also took the Master’s offer of heavenly bread literally. They said to Him, “Master, always give us this bread” (6:34). The Samaritan woman and the people in the Capernaum synagogue did not look beyond the material-physical world.

Yeshua replied, “I am the bread of life” (John 6:35).

De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Yeshua bood mensen 'levend water' en 'het brood des levens' aan, maar wat betekent dat in de praktijk? Een passage uit Jesaja ontsluit zijn cryptische taal.

Ik ben het Brood des Levens

Te midden van de drukte in de synagoge te Kafarnaüm, vergeleek Yeshua Zichzelf met het manna, het brood uit de hemel. Hij vertelde de mensen: “Amen, Amen, Ik zeg u, het is niet Mozes wie je het brood uit de hemel gegeven heeft, maar het is Mijn Vader die u het ware brood uit de hemel geeft” (Johannes 6:32).

Dit gezegde ontkent niet dat het manna in de woestijn uit de hemel kwam, of zelfs dat het manna door toedoen van Mozes kwam. De Griekse syntax legt de nadruk op de 'ware' aard van het messiaanse brood uit de hemel. Met andere woorden, het manna dat in de dagen van Mozes kwam was inderdaad, het brood uit de hemel, maar niet “het ware brood uit de hemel.” In tegenstelling tot het manna dat door de bediening van Mozes kwam, geeft het ware brood uit de hemel “leven aan de wereld” (Johannes 6:33). De Meester bood de mensen in de synagoge van Kafarnaüm het ware brood uit de hemel aan. Als ze ervan aten, zouden ze nooit meer honger of dorst hebben. Het ware brood uit de hemel geeft leven aan de wereld. Hij deed een vergelijkbaar aanbod aan de Samaritaanse vrouw bij de bron. Hij bood haar levend water aan, zeggende: “Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, zal nooit dorst hebben; maar het water dat Ik hem zal geven zal in hem een fontein van water worden, opspringend tot in het eeuwige leven” (Joh. 4:13-14). De Samaritaanse vrouw begreep het niet. Ze dacht dat Yeshua haar een letterlijk, magisch water aanbod. Ze zei: “Meester, geef mij dat water; zo ik zal niet dorstig zijn en helemaal hier naartoe komen om te putten” (Joh. 4:15). De mensen in de synagoge van Kafarnaüm namen ook het aanbod van de Meester van hemels brood letterlijk. Zij zeiden tot hem: “Meester, geef ons altijd dit brood” (6:34). De Samaritaanse vrouw en de mensen in de synagoge van Kafarnaüm keken niet verder dan de materiële, fysieke wereld.

Yeshua antwoordde: “Ik ben het brood des levens” (Joh. 6:35).

He offered them imperishable food and water — eternal life. Like the host of a banquet, He invited the people to come, drink, and eat. The “living water” of John 4 and “bread of life” of John 6 allude to an important messianic passage from Isaiah:

Every one who thirsts, come to the waters; and you who have no money come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to Me, and eat what is good, and delight yourself in abundance. Incline your ear and come to Me. Listen, that you may live (Isaiah 55:1-3)

In Isaiah, the one who comes to the waters and the one who comes to buy imperishable food is the same as the one who listens carefully: “Listen carefully to Me ... Incline your ear and come to Me. Listen, that you may live ...” This clarifies things. Coming to Yeshua and partaking of the bread of life certainly requires believing in the one God has sent (6:29, 36), but believing in Yeshua includes listening to Him, heeding Him, believing His words, and submitting to His authority.

Hij bood hen onvergankelijke voedsel en water — het eeuwige leven. Net zoals de gastheer van een banket, nodigde Hij de mensen om te komen, drinken en eten. Het "levend water" van Johannes 4 en "brood des levens" van Johannes 6 zinspelen op een belangrijke Messiaanse passage uit Jesaja:

Een ieder die dorst heeft, komt tot de wateren; en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Komt, koopt wijn en melk zonder geld en zonder kosten. Waarom geef je geld voor wat geen brood is, en geef je loon voor wat niet verzadigd? Luister aandachtig naar Mij, en eet het goede, en verwen uzelf in overvloed. Neigt uw oor en kom tot Mij. Luister, opdat gij leeft (Jesaja 55:1-3)

In Jesaja, is degene die naar de wateren komt en degene die om onvergankelijke voedsel te kopen komt, dezelfde als degene die aandachtig luistert: "Luister goed naar Mij ... Neigt uw oor en komt tot Mij. Luister, opdat gij leeft ..." Dit maakt dingen duidelijk. Tot Yeshua komen en deelnemen aan het brood des levens vergt zeker geloof in de ene die God gezonden heeft (6:29, 36), maar geloven in Yeshua houdt naar Hem luisteren in, acht op Hem slaan, Zijn woorden geloven en zich aan Zijn gezag onderwerpen.

