

De Heer komt voor zijn Bruid (Eddie Chumney – 26 juni 2010, Berchem)

De schepping vindt haar reden in de relatie Bruidegom - Bruid .
Gen.1 begint met het Hebreeuwse woord בְּרֵאשִׁית (*béreshiet*), waarbij de eerste letter (ב - beit uitgesproken) uitvergroot weergegeven is.

בְּרֵאשִׁית – *beit* betekent huis
בָּר אֲשִׁית – *bar* betekent zoon
בְּרֵאשִׁית – *b'riet* betekent verbond
בְּרֵאשִׁית – *resh* betekent begin

In het eerste woord van de Bijbel geeft God al aan dat Hij een huis wilde hebben voor zijn Zoon.

Jer.2:3 – Israël is het **begin**
Spr. 8:22-23 – Torah is het **begin**
Joh.1:1-2 – Het Woord was het **begin**
1 Kor.15:23 – Yeshua was het **begin**

Israël, Torah en Yeshua zijn allen het begin (eersteling); ze hebben met elkaar een verband. Het gebeuren op de Sinaï is gelinkt aan het doel van de schepping. Ex.25:8 zegt niet dat God een tabernakel wil om “erin” te wonen, maar om “onder hen” te wonen. Bij elkaar wonen is een huwelijkscontext. Israël=Torah=Yeshua=*echad* (één)

Rm.4:16 – Abraham = vader van het geloof
Gen.17:1 – onberispelijk; vgl. Ex.12:5

De geestelijke eigenschappen van de bruid staan in Ef.5:22.
Abraham = als de bruid – van haar wordt verwacht onbevlekt te wandelen. Onbevlekt = volkomen toegewijd of gericht op de Bruidegom. Onbevlekt is niet zonder zonde.
Jeruzalem is een andere naam voor de bruid. Rom.11 gaat over de goede olijfbom (:24).

Shavu'ot (Pinksteren) = Verloving

Pesach = de Bruid het hof maken = uitdrukken: “Ik zou willen dat je met Mij meegaat!”
God ziet het einde (ziet Zich gehuwd met de Bruid) vanaf het begin.
De berg Sion = het einde van de reis (Hebr.12:22) = de 2^{de} fase van een huwelijk, waarbij de berg Sinaï de 1^{ste} fase is.

Jer 2:2 (SV) Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ik gedenk der weldadigheid uwer jeugd, der liefde uwer **ondertrouw**, toen gij Mij nawandeldet **in de woestijn**, in onbezaaid land.

De taak van de priester = Torah volgen en Torah onderwijzen (discipels maken).
De Thora is de huwelijkswet tussen Yeshua (man) en Israël (vrouw).

Ex.19:5 – Als het volk de Torah houdt zal het van Hem zijn.
Ex.19:8 – Huwelijkscontract (*ketubah*) – “Al wat de Here gezegd heeft zullen wij doen”

De bruid moet de *ketubah* liefhebben; die moet ze in haar hart hebben.
Bij het huwelijk zijn 2 getuigen voorzien. Ze worden de vrienden van de Bruidegom genoemd. Het zijn Mozes en Elia.

Mozes schrijft het contract neer en is de begeleider om de Bruidegom te ontmoeten - Ex.19:17.

Exo 19:17 – En Mozes leidde het volk uit het leger, Gode tegemoet; en zij stonden aan het onderste des bergs.

Ex.19:10 spreekt van kleren gewassen; dit spreekt van een geheiligd leven. Ook de Bruid moet zich klaar maken; d.w.z. heiligen = terugkeren naar de Torah.

Joh.17:17 – De Here bad: “Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is waarheid”

Ps.119:142 – Gods gerechtigheid is voor eeuwig; en Zijn Wet is waarheid.

Mal.4:4 – Gedenk de Wet van Mozes Mijn knecht ...

God zend Elia vóór de grote vreselijke Dag des Heren (Mal.4:5). Elia zal oproepen tot terugkeer naar de Torah; hij zal de (vrome) harten der vaders (Abraham, Izaak, Jacob, Jozua,...) tot de kinderen brengen, en het hart der kinderen (die zich schamen) tot de vaders (om alzo de kinderen te heiligen) – Mal.4:6. Elia zal de Bruid begeleiden naar de ontmoeting, maar moet haar eerst klaar maken. Daarom is Elia “de stem van één die roept in de woestijn”. De Torah werd in de woestijn geuit. Die stem werd niet in Jeruzalem gehoord (niet in de zondag-kerken).

De Bruid is dorstig in de wildernis; ze dorst naar water ... naar de Bruidegom! De taal van de Bijbel is poëtisch = wegens het liefdesverhaal!

Ex.19:15 zegt dat de Bruid geheiligd moet zijn; geen seks hebben. Jes.52:1 zegt dat de Bruid een heilige stad is; niets onrein mag er in zijn.

Opb.19:7 – De Bruid bereid zich voor op het grote feest.

Opb.19:8 – Ze hult zich in wit linnen.

Ex.34:14 zegt dat God na-ijverig is; Hij wil niet dat zij zich met andere goden bezig houdt (Deut.28:14). Num.5:12,14 spreekt van een na-ijverige echtgenoot. In Nm.5:24 wordt een test beschreven voor overspel; voor contact met andere echtgenoten (Baäls = echtgenoten).

Er zijn 10 oordelen die een overspelige vrouw ten deel vallen:

1. Ze moet bitter water drinken; d.w.z. bittere ervaringen, vervolging, slechte behandeling van Israël door de volkeren.
2. Slachting door het zwaard ondergaan – bij het gouden kalf vielen 3000 doden. Ez.16:38
3. Vervloeking opschrijven en uitwissen (Nm.5:23). Dit hebben de profeten door de eeuwen heen gedaan.
4. De echtgenoot verlaat haar – Deut.31:16.
5. Hij neemt haar bescherming weg – Deut.31:18. Hij verbergt zijn aangezicht voor haar. Als Hij spreekt van Zijn aangezicht over u lichten (Nm.6:25) dan bedoelt dit het tegenovergestelde van verbergen.
6. Ze wordt met dorst geslagen – Hos.2:2(3)
7. Ze wordt ontkleed – Hos.2:2(3) – dit is zonder de bedekking van haar echtgenoot. Volkeren hebben haar ontkleed terwijl zij onder de volkeren leefde.
8. Ze wordt uitgelachen (Ez.23:30-32), en
9. Beschimpt voor haar hoererij (Ez.16:33-34);
10. Ze verloten haar (Gaza, Oost-Jeruzalem)

Een drastisch besluit: de scheidsbrief

Deut: 24:1-4 (SV) - 1 Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat

hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis.

Wat was het schandelijke dat bij Israël gevonden werd? Gouden kalf en andere goden nalopen. God heeft haar een scheidbrief gegeven en het uit zijn huis (land Israël) doen gaan. Hij heeft zijn Bruid in ballingschap gezonden (Assyrië en Babylonië)

2 Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal henengaan en een anderen man ter vrouwe worden,

Als God hier “een andere man tot vrouw geworden” vermeld, wil dat niet zeggen dat God dat goedvindt! Maar Hij heeft het toegelaten dat Israël andere goden (baälim) naliep.

3 En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn;

Heeft deze laatste haar uit zijn huis laten gaan? Is het Noordelijk deel van Israël nog in Assyrië? Is het Zuidelijk deel van Israël nog in Babylonië? Neen, ze hebben ze weggedaan! Het volk verbleef een bepaalde tijd in een of ander land; maar het werd daarna steeds het land uitgezet. Ze haatten haar!

Of als de laatste gestorven is? Zijn Assyrië of Babylonië nog steeds in leven? Neen!

4 Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat zij hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEEREN; also zult gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft.

Yeshua (haar oorspronkelijke echtgenoot) mag haar dus niet opnieuw tot vrouw nemen; want dat is een gruwel voor Yahweh om het land niet te verontreinigen!

Men zegt: Zo een man zijn huisvrouw verlaat, en zij gaat van hem, en wordt eens anderen mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelve land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij, spreekt de HEERE. (Jer.3:1)

Kan Israël weerkeren? Volgens Deut.24:1-4 is het antwoord NEEN! Toch zegt God JA!

Het doel van deze vraag is dat je nu zou vragen: HOE?

Hoe kan dat zonder in tegenspraak te zijn met de Torah?

Dat kan alleen als de eerste man sterft.

Er is de *letter* van de wet en er is de *geest* van de wet. De letter van de wet zegt: de wet schenden = prijs betalen; afgelopen. De geest van de wet zegt: als er berouw is na het schenden, is er vergeving mogelijk.

Torah volgen = leven en wandelen in liefde.

Liefde beschouwt een ander hoger dan zichzelf.

Yeshua is bereid om de hoogste Torahliefde voor de Bruid op te brengen. Daarom stierf Hij op de boom. En de verlossing geldt voor ieder die deel wil uitmaken van de Bruid. Als je maar berouw toont zoals de bruid berouw toont.

God gaat een nieuw verbond aan (Jer.31:31; Hebr.8:8). Voor onze natuurlijke wereld geldt: als een partner sterft, kan de ander weer huwen! Nadat Yeshua gestorven was, verrees Hij als nieuwe man! Nu is weer een huwelijk mogelijk van de verrezen Man met de (door berouw) verrezen Bruid. Berouw en de bereidheid Hem te volgen creëert een nieuwe verloving (=getrouwd zijn zonder samenwonen)!

God wil de Bruid in het Land brengen (Deut.6:22-23; vgl. Jes.62:4)

Hij begon met haar uit de verdrukking van Mitzraïm (Egypte) te halen – Pascha.
Bij de berg Sinaï vond de verloving plaats met vreugde (Ex.19:8); de Torah was evenwel op stenen harten (zie parabel van de Zaaier in Mat.13:20-21) gekomen. Bij verdrukking wordt aanstoor aan het Woord genomen doordat men met natuurlijke ogen kijkt. Maar het doel is het Beloofde land = de berg Sion = Jeruzalem (lett.: Yahweh ziet vrede) = de gehuwde toestand. En God heeft onder ede beloofd dat doel te realiseren. Hebr.6:16 – Een eed is het einde van elke discussie. Dat doel moeten wij met geestelijke ogen vasthouden!

Zal de Bruid vertrouwen hebben in haar Man?

Ps.40 – Gezegd is de sterke (“*Gaver*” in het Hebreeuws).

Ps.18:31 – Gods verbond is beproefd! Hoe? Door beproeving. Mijn fysieke ogen zeggen dan: “God liegt!”, maar mijn geestelijke ogen zeggen dan “God liegt niet!”

In de wildernis werden de kinderen Israëls in verleiding gebracht. Vertrouw je of niet?

De enige manier om in het Land te komen is door te geloven dat Hij ook onderweg – na je vertrek uit Egypte – voor je zorgt.

Zijn sterven maakte een vernieuwd verbond (NT) mogelijk. Hij wijzigde daardoor de status van hoer naar maagd! Rom.6:3 zegt dat we in Yeshua’s dood gedoopt (=met hem begraven) zijn om voor Yeshua te leven (:10)! Dat is de verzezen Bruid.

De Bruid is priester (Opb.5:10; vgl. Jes.61:6) en wordt Sion genoemd, vanwaar de Wet uitgaat (Jes.2:3). Haar weghalen gebeurt bij God “overhaast” (Deut.16:3) en zal gepaard gaan met wonderen zoals destijds (Micha 7:15). God zal het overblijfsel weer verwerven (Jes.11:11); bij de grote bazuin zullen ze komen (Jes.27:13).

Mat.17:10-11 – Elia zal eerst komen.

Jer.33:11 = huwelijksstaal: stem van vreugde, bruid, bruidegom, wordt in verband gebracht met vanuit gevangenschap in het Land brengen.

Jer.23:3 – De messiaanse taak = te verzamelen.

Jer.23:6 – Hij zal ze veilig laten wonen voor hun vijanden; dit is niet onder controle van de vijanden, maar in eigen land wonen.

Ez.34:11-12 (over de goede herder – vgl. Joh) spreekt van welke tijd? “Ten dage van wolken en duisternis”, d.w.z. verdrukking!

In Gal.2:7 zegt Paulus dat Petrus het evangelie aan de besnedenen is toevertrouwd; en aan hemzelf het evangelie aan de onbesnedenen.

1 Kor.7:18-19 – Besneden zijn = volgens de joodse traditie leven. Onbesneden zijn = volgens de niet-joodse traditie leven. Het gaat niet om joodse of niet-joodse tradities maar om het houden van de Torah!

De Bruid voorbereiden voor de Bruidegom

De grote verdrukking is de overgangperiode van de heidense naties die over Israël regeren naar Israël dat over de naties regeert (Messiaanse rijk). Het doel van de grote verdrukking is de 12 stammen te verenigen = de Bruid naar de berg Sion brengen.

Overzicht van de grote verdrukking:

1. De naties zullen het land Israël en de stad Jeruzalem verdelen (PLO-staat)
2. De naties zullen worden geoordeeld (oorlog en economische instorting)
3. De natuurlijke staat Sion wordt geboren.
4. De 12 stammen worden bijeengebracht en herenigd (de Bruid wordt naar de berg Sion gebracht)
5. De Messias wordt verheerlijkt

Het doel van de Messias is het doel van de schepping vervullen: een Bruid waarmee Hij zal regeren. Eens de Messias z'n voeten op de Olijfberg zal zetten, zal Hij met de Bruid gaan regeren. Het einde van de grote verdrukking is vreugde en vieren! In de ballingschaptijd verborg de Messias z'n aangezicht en regeren de naties over Israël (ze leggen hun wil op).

Jes.54:7-8 YHWH de Losser = Yeshua (:8) en de toorn = wegens verbreking van het Sinai-verbond.

Jes.54:5 "Here der heirscharen" is een militaire term en betekent "Hij die vecht voor z'n volk".

Jer.31:10 Wie verstrooide Israël? Yeshua! Maar in Joh.10:11,14 zegt de Here dat Hij de goede Herder is. Als een herdeer brengt Hij de schapen weer bijeen.

Jer.31:11 De vijanden – beest & beestsysteem – zijn sterker dan Israël. Maar de "Gaver" (Hebreeuws), de Sterke, vertrouwt op YHWH en YHWH zal de vijanden verslaan. Waarom? Hoe? Omdat er een huwelijksrelatie is, gebaseerd op een verbond.

Wat is de aanleiding/start van de verdrukkingperiode zodat de 12 stammen terug naar Sion komen?

Als de volken het land Israël en de stad Jeruzalem verdelen. Hoe weet ik dat? Het principe is: de Bijbelse geschiedenis is ook profetie! Ik weet wat gaat gebeuren aan de hand van wat in het verleden gebeurd is. De gebeurtenissen bij de voorvaders zijn een voorafschaduw van latere tijden. In Jes.46:9-11 staat:

Jes 46:9 Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik; *10* Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen. *11* Die een roofvogel roept van het oosten, een man Mijns raads uit verren lande; ja, Ik heb het gesproken (=in het begin), Ik zal het ook doen komen (=aan het einde); Ik heb het geformeerd (=in het begin), Ik zal het ook doen (=aan het einde).

De schepping vond plaats in 7 dagen. Ps.90:4 zegt dat gisteren (een dag) = 1000 jaar. Vgl. 2 Petr.3:8. Adam stierf dus "in" de dag dat hij at, zoals voorzegt (Gen.2:17).

De "Dag des Heren" duurt 1000 jaar. Die dag heeft een avond- en een morgendeel. Het avonddeel is de "grote verdrukking". Joël waarschuwt (1:15). Wie moet gewaarschuwd? De Bruid! In 2:1 staat "Blaast de bazuin te Sion" – Sion is de Bruid. Joël ziet duisternis komen (2:2). De volkeren zullen het land verdelen; maar in het dal van Josafat (=Josafat = YHWH oordeelde) zal de Here oordelen (3:2). Zacharia voorzegt dat de helft van de stad genomen zal worden; d.w.z. in verkeerde handen vallen (Zach.14:2).

Op 9 mei 2010 zijn de EU en Obama gesprekken begonnen met het oog om tegen de herfst klaar te zijn met de verdeling van het Land. De PLO en Obama verschillen op geen enkel vlak van mening, zei de PLO-leider.

Dan zal YHWH vechten als in "de dagen van de krijg" (Zach.14:3); d.w.z. zoals toen farao en zijn leger verdronken!

Wat zijn de consequenties van het Land verdelen?

- De heidenen zullen optrekken naar het dal Josafat (*Jehoshaphat*) – Joël 3:2
- De joden zullen verdreven worden; weggevoerd (Joël 3:6)
- Er komt oorlog (Joël 3:9) – Syrië, Turkije, Hamaz, Hesbolah ... bereiden zich al voor. Troepen van de VS verzamelen zich ten noorden van Iran. De VS heeft het aantal vliegdekschepen in de Golf opgevoerd van 1 naar 4. Noem daarbij nog dat N-Korea Z-Korea bedreigt, dat China Taiwan wil hebben ... en je kunt nog nauwelijks ontkennen dat er een 3^{de} wereldoorlog staat aan te komen.

- Economisch Babylon zal instorten. De VS hebben 1,5 triljoen dollar schuld (tekort op de begroting) per jaar. De dollar zal m.a.w. instorten. En de EU wil niets liever dan dat opdat er een wereldmunt zou komen; momenteel is de US-dollar de reservemunt. Eén munt voor de oliehandel, ... één wereldheerschappij, ... één wereldregering. Opb.13!
- De religieuze joden accepteren de verdeling van het Land niet en roepen op God. Ze zullen een onafhankelijke staat uitroepen. Zo zullen er opnieuw 2 joodse staten zijn. Waarom? Omdat er vroeger ook 2 staten waren.
Wie van de 2 zou als de naties zijn? Het noordelijk deel van Israël zal een staat als het huidige Israël zijn en het zuidelijk deel van Israël zal een op Torah gebaseerde staat zijn. Tijdens de verdrukking ontstaat m.a.w. een fysieke staat Sion! Jes.66:8 zegt dat Sion op één dag geboren wordt, tijdens de barensweeën. Wie zijn de kinderen/zonen van Sion? De 12 stammen worden herenigd terwijl de naties samenspannen.

Als de 12 stammen één worden is de Messias aan zijn volk geopenbaard en wordt Hij verheerlijkt. Yeshua bad zo'n 2000 jaar geleden voor de eenheid van de 12 stammen (Joh.17:21). Yeshua bidt m.a.w. voor Zijn huwelijk met de Bruid!

Wanneer werd Yeshua verheerlijkt? Bij Zijn opstanding uit de doden. Ezechiël 37 – vers 11 – de beenderen zijn het gehele huis Israëls; – vers 12 – weer één worden als volk is als de opstanding uit de doden – vers 13 – dan zal geweten zijn wie de Messias is en Hij zal verheerlijkt worden.

Jacob (12 stammen) wordt verlost en de Here verheerlijkt in Israël (Jes.44:23). Hoe manifesteerde zich de heerlijkheid ten tijde van Egypte? Met een wolk- en vuurkolom! God verlost in een tijd van grote duisternis (Jes.60:2).

M.b.t. het beest-systeem wordt dus teruggekeken naar de tijd van farao ... en daarom zal in het einde weerom het Lied van Mozes gezongen worden (Opb.15) en het Lied van het Lam!

(Samenvatting – M. Achten, 30 juni 2010)