

Shalom!

Here is the opening verse to B'chukotai:

Vayikra/Leviticus 26:3 ' If you walk in My statutes and **keep** My commandments, and **do** them

The Hebrew word for "walk" is **sh'mar**, and is one of the most common verbs in the Bible. My Bibleworks program says sh'mar is used 468 times. Mr. William Bullock gives it several meanings:

- to treasure
- to aggressively guard
- to carefully keep watch over (as a precious treasure)
- to diligently defend
- to protect
- to cherish
- to bring to full potential

Quoting from Mr. Bullock ([Torah archives](#))-

Sh'mar is one of two verbs the Holy One used to describe what man was to do with the Garden in which the Holy One lovingly placed him:

Genesis 2:15 Then YHWH Elohim took the man and put him in the garden of Eden to tend and **keep** (**sh'mar**) it.

Think like a *gardener*. Think of the Holy One's **mitzvot** (**commandments**) as your private garden. You want to bring out the maximum color and beauty from each plant, each tree, each vine, each flower. You keep watch over it constantly. You protect it aggressively against harmful bugs who would suck the life out of it. You erect a fence around it to keep out the 'critters' who try to sneak in by night, and the human predators who want to pick - or crush - its produce for their own amusement.

Got the picture? Now apply it to the Holy One's **mitzvot**. **Sh'mar** them the way a gardener **sh'mar's** his or her garden. Nurture it. Let each *mitzvah* grow to its full potential, producing its unique *aroma*, its *leaf*, its *bloom*, and its *fruit* in your life.

Adam and Chava had the garden to *sh'mar*; we have the Holy One's **mitzvot**. They are not really that different when you think about it.

We are to respond to the Torah with *wonder*, with *awe*, and with *love*. We are to *hover over* it, watching it to see what wonderful thing it will produce next. And we are to *interact with it* in such a way that we cooperate with it in the production of fruit of every-increasing quality and quantity.

Taking a look back at **Vayikra 26:3**, we see that we are also to "do" (Hebrew **asah**) the commandments. This

Shalom!

Hier volgt het openingsvers tot B'chukotai:

Wajikra/Leviticus 26:3 'Als u in Mijn inzettingen wandelt en Mijn geboden **houdt**, en die **doet**

Het Hebreeuwse woord voor "wandelen" is **sh'mar**, en het is een van de meest voorkomende werkwoorden in de Bijbel. Mijn *BibleWorks* programma zegt dat sh'mar 468 keer voor komt. De heer William Bullock geeft er meerdere betekenissen aan:

- koesteren
- agressief bewaken
- zorgvuldig over waken (als een kostbare schat)
- ijverig verdedigen
- beschermen
- liefhebben
- er uit halen wat er in zit

Citaat van de heer Bullock ([Torah archives](#)) -

Sh'mar is een van de twee werkwoorden die de Heilige gebruikt om te beschrijven wat de mens moest doen met de Hof waarin de Heilige hem liefdevol plaatste:

Genesis 2:15 15 Dan neemt de Ene, God, de –rode – mens mee, en laat hem rusten in de hof van Eden om haar te dienen en haar te **bewaken** (**sh'mar**). (Naardense)

Denk als een *tuinman*. Denk aan de de **mitswot** (**geboden**) van de Heilige *m.b.t. uw eigen tuin*. Je wilt de maximale kleur en schoonheid van elke plant, elke boom, elke wijnstok, elke bloem bekomen. Je ziet er constant op toe. Je beschermt hem agressief tegen schadelijke insecten die het leven eruit kunnen zuigen. Je bouwt er een hek omheen om de 'beestjes' buiten te houden die 's nachts proberen binnen te dringen, en de menselijke roofdieren die de opbrengst voor hun eigen vermaak willen uittrekken of vertrappen .

Heb je het beeld? Pas dit nu toe op de **mitswot** van de Heilige. **Sh'mar** hen zoals een tuinman zijn of haar tuin **sh'mart**. Voedt dat. Laat ieder *mitzvah* uitgroeien tot zijn volle potentieel, zijn unieke *aroma*, *blad*, *bloei*, en *vrucht* in je leven voortbrengen.

Adam en Chava moesten de tuin *sh'mar*-en; we hebben de **mitswot** van de Heilige. Die zijn niet echt zo anders als je erover nadenkt.

We moeten met *verwondering* op de Tora reageren, met *ontzag* en met *liefde*. We moeten er overheen kijken, om te zien wat een prachtig spul het daarna zal voortbrengen. We moeten er op zo'n wijze op inspelen dat we daarmee samenwerken in het voortbrengen van vruchten met toenemende kwaliteit en kwantiteit.

Kijk eens terug naar **Vayikra 26:3**; we zien dat we de geboden ook moeten "doen" (Hebreeuws **asah**). Dit woord

word first appears quite often in the Genesis account of creation. Quoting again from Mr. Bullock -

To *asah* is thus not to 'do' in any mechanical, repetitive fashion - it is to bring the inanimate to life, to recreate matter in a fresh new form. It means to transform something lifeless into something full of *life, meaning, and purpose*. That is a perfect description of what we who are in covenant with the Holy One are called to do with Torah. We are to take that which is inscribed in stone tablets, and cause it to come to life before the eyes of the world. In so doing, we are to do what Messiah did - we are actually becoming the living Torah in the world. We are to bring the Holy One's mitzvot to life, making each one a fresh new form of life testifying of the Holy One's creative genius.

Why are the commandments so important in the plan of YHWH?

Each human being is a unique creative work of the Holy One - a new and magnificent 'life form' specifically designed to reflect His glory. He has a beautiful plan for each of us. Every single one of us is designed to *become blameless and pure, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life. Philippians 2:15-16*. But for the plan to work, the light with which we shine must be His Light - not our own. That is why He has given us the Torah. The *mitzvot* of Torah are designed to serve as the *reflective material that catch the rays of the Holy One's divine Light, and make those rays visible on earth, to ordinary men*.

...that is what Messiah meant when He taught us 'You are the light of the world...let your light so shine before men that they will see your mitzvot (good works) and give glory to your Father in Heaven.'

We don't do mitzvot to get people to praise us, or to impress the Holy One, or earn righteousness - we do mitzvot so people will see the wisdom and the goodness and the glory of our God. That is our reward.

...The blessings mentioned in B'chukotai are not rewards - at least not for us personally. They are just a means to the end of us becoming a blessing to every family on the face of the earth. The blessings just set us apart from, and whet the appetite of, the rest of the world. The nations are to see the blessings and long for the source of the blessings. We are to inspire others to seek the blessedness that they can plainly see flows from walking in covenant with the Creator of the Universe.

...The commandments of Torah are not designed to bring us salvation; they are designed to bring Him glory. They are not for our merit; they are for His praise. They do not declare our goodness to the world

komt eerst heel vaak in het Genesis verhaal van de schepping voor. Opnieuw citeer ik van de heer Bullock -

Asah-en is dus niet 'doen' op een mechanische, repetitieve wijze - het is het levenloze tot leven brengen, om materie te herscheppen in een frisse nieuwe vorm. Het betekent iets levenloos omvormen in iets dat vol van *leven, betekenis en bestemming* is. Dat is een perfecte beschrijving van waartoe wij, in het verbond met de Heilige zijnde, worden opgeroepen om met Tora te doen. We moeten dat wat in stenen tafelen is geschreven nemen, en ervoor zorgen dat het voor de ogen van de wereld tot leven komt. Door dit te doen, doen we wat de Messias deed - we worden eigenlijk de levende Tora in de wereld. We moeten de mitzwot van de Heilige tot leven brengen, door van alles een frisse nieuwe vorm van leven te maken dat van het creatieve genie van de Heilige getuigt.

Waarom zijn de geboden in het plan van YHWH zo belangrijk?

Ieder mens is een uniek creatief werk van de Heilige - een nieuwe en prachtige 'levensvorm' speciaal ontworpen om Zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Hij heeft een prachtig plan voor ieder van ons. Ieder van ons is ontworpen om *onberispelijk en onbesmet te worden, onbevleete kinderen van God te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, onder wie gij straalt als lichtsterren in de wereld, doordat ge een woord van leven vasthoudt, (Naardense). Filippenzen 2:15-16*. Maar opdat het plan zou werken moet het licht waarmee we schijnen Zijn Licht zijn -niet het onze. Daarom heeft Hij ons de Tora gegeven. De *mitzwot* van de Tora zijn ontworpen om als *reflecterend materiaal* te dienen *dat de stralen van goddelijk Licht van de Heilige opvangt, en die stralen voor gewone mensen op aarde zichtbaar maakt*.

... Dat is wat Messias bedoelde toen Hij ons leerde: 'Julie zijn het licht van de wereld ... laat uw licht voor de mensen zo schijnen, dat zij uw mitzvot (goede werken) gaan zien en glorie geven aan uw Vader in de hemel.'

Wij doen geen mitzwot opdat mensen ons prijzen, of om indruk te maken op de Heilige, of om gerechtigheid te verdienen - we doen mitzwot, zodat mensen de wijsheid en de goedheid en de glorie van onze God zouden zien. Dat is onze beloning.

... De zegeningen in B'chukotai vermeld, zijn geen beloningen - althans niet voor ons persoonlijk. Ze zijn gewoon een middel zodat wij uiteindelijk een zegen worden voor elke familie op aarde. De zegeningen onderscheiden ons gewoon, en wekken de honger op bij de rest van de wereld. De volken moeten de zegeningen zien en naar de bron van de zegeningen verlangen. We moeten anderen inspireren om de gelukzaligheid te zoeken die ze, uit het wandelen in het verbond met de Schepper van het heelal, duidelijk kunnen zien.

... De geboden van de Tora zijn niet ontworpen om ons redding te brengen; ze zijn ontworpen om Hem eer te brengen. Ze zijn niet voor onze verdienste; ze zijn voor Zijn lof. Ze verkondigen niet onze goedheid in de wereld - ze

- they declare His wisdom to it. They do not testify of our righteousness; they testify of His excellence. ...The blessings? They are not rewards. HE is the reward. The blessings are something else altogether. The blessings are simply His way of setting us apart from the rest of the world. The nations are to see and marvel at the blessedness of the People who walk in covenant with the Holy One. (end of quotes)

If we are to ever experience the heights and depths of a real relationship with our Creator, it will require not only our faith, but that of works. We are told that "faith without works is dead." If we 'Love Him, we will keep His commandments." Love is an action word and requires faithfulness to the One we love. Does our faith in Yeshua annul the commandments? Absolutely not! Should we continue in sin that grace may abound? Let it not be! Faithful Torah observance is a matter of the heart, always has been and always will be.

On the flip side, YHWH also has a way of dealing with our rebellion. His discipline is corrective and His intention is that we will turn our hearts toward Him, seeking His deliverance from the result of our errant ways. He is a covenant-keeping Elohim! At the end of Vayikra, lies the most precious promise of His faithfulness to His covenant with Israel:

Vayikra/Leviticus 26:44 Yet for all that, when they are in the land of their enemies, I will not cast them away, nor shall I abhor them, to utterly destroy them and break My covenant with them; for I am YHWH their Elohim. **45** But for their sake **I will remember the covenant of their ancestors**, whom I brought out of the land of Egypt in the sight of the nations, **that I might be their Elohim: I am YHWH.** "

Though Israel has been less than faithful towards YHWH, YHWH will never be faithless to His people. He may punish them, but He will never abandon them. He may judge them harshly, but He will not forget their ancestors who followed Him, nor will He **EVER** break the covenant He made with Israel's forefathers:

Malachi 3:6 "For I am YHWH, I do not change; Therefore you are not consumed, O sons of Jacob.

Romans 11:29 For the gifts and the calling of Elohim are irrevocable.

Ezekiel 37:12 "Therefore prophesy and say to them, 'Thus says Adonai YHWH: "Behold, O My people, I will open your graves and cause you to come up from your graves, and bring you into the land of Israel.

Two things will happen in the end of days:

1. **The return of all of Israel to the Land of Israel**
 2. **The return of Messiah to dwell in our midst**
- When Messiah came the first time, **He dwelt in our midst**. Yet, most of **Israel was still in exile**. Much of

verkondigen zijn wijsheid. Ze getuigen niet van onze gerechtigheid; zij getuigen van Zijn excellentie.

... De zegeningen? Dat zijn geen beloningen. HIJ is de beloning. De zegeningen zijn iets heel anders. De zegeningen zijn gewoon Zijn manier van ons te onderscheiden van de rest van de wereld. De volken moeten zien en zich vergapen aan de zaligheid van het Volk dat in verbond met de Heilige wandelt. (Einde citaten)

Om ooit de hoogten en diepten van een echte relatie met onze Schepper te ervaren, zal dat niet alleen geloof van ons vergen, maar ook de werken. Ons wordt verteld dat "geloof zonder werken dood is." Als we "Hem liefhebben, zullen wij Zijn geboden bewaren." De liefde is een woord van actie en vereist trouw aan de Ene die we liefhebben. Heft ons geloof in Yeshua de geboden op? Absoluut niet! Moeten we in de zonde blijven, opdat de genade zou toenemen? Laat het niet gebeuren! Toegewijde Tora inachtneming is een zaak van het hart, is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn.

Aan de andere kant, heeft JHWH ook een manier van omgaan met onze opstandigheid. Zijn discipline is corrigerend en Zijn bedoeling is dat we ons hart naar Hem zullen keren, op zoek naar Zijn bevrijding uit wat wij met onze afdwaling ervan gemaakt hebben. Hij is een verbond-nalevende-Elohim! Aan het einde van Vayikra, ligt de meest waardevolle belofte van Zijn trouw aan Zijn verbond met Israël:

Wajikra/Leviticus 26:44 Maar zelfs dan, als zij dan zullen wezen in het land van hun vijanden zal ik hen niet zo versmaden en niet zo van hen walgen dat ik een eind aan hen zou maken, dat ik mijn verbond met hen zou breken; nee, ik ben de Ene, hun God! ⁴⁵ **Gedenken zal ik voor hen het verbond met de eersten**, - hen die ik voor de ogen der volkeren uit het land van Egypte heb geleid **om er voor hen te wezen als God, ik de Ene!** (Naardense)

Hoewel Israël alles behalve trouw aan YHWH is geweest, zal YHWH nooit ontrouw aan Zijn volk zijn. Hij kan hen straffen, maar Hij zal hen nooit in de steek laten. Hij kan hen hard oordelen, maar Hij zal hun voorouders die Hem volgden niet vergeten, noch zal Hij **OOIT** het verbond breken dat Hij met de voorvaders van Israël sloot:

Malachi 3:6 Want ik, de Ene, ben niet veranderd, - en gij, zonen van Jakob, zijt ook niet opgehouden (Naardense)

Romeinen 11:29 Want onberouwelijk zijn de genadegaven en de roeping door God. (Naardense)

Ezechiël 37:12 daarom, profeteer en zeg tot hen: zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene: zie, ik ga uw graven openen en zal u laten opklimmen uit uw graven, gemeente van mij; ik zal u laten komen op Israëls -rode - grond; (Naardense)

Twee dingen zullen in het einde der dagen gebeuren:

1. **De terugkeer van heel Israël naar het Land van Israël**
 2. **De terugkeer van de Messias om in ons midden te wonen**
- Toen de Messias de eerste keer kwam, **woonde Hij in ons midden**. Toch was het grootste deel van **Israël nog steeds in**

prophecy is consumed with the return of His people to the Land. Although the return of His people has already begun, it will likely not be completed until after the tribulation and Yeshua's return. Let's just zip ahead and see the beautiful completion of that **Garden experience where the Almighty will once again dwell in His people's midst in the New Jerusalem:**

Revelation 21:2 Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from Adonai, prepared as a bride adorned for her husband. 3 And I heard a loud voice from heaven saying, "Behold, **the tabernacle of Adonai is with men, and He will dwell with them**, and they shall be His people. Adonai Himself will be with them and be their Adonai....**Revelation 22:1** And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of Adonai and of the Lamb. 2 In the middle of its street, and on either side of the river, was the **tree of life**, which bore twelve fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the health of the nations. HalleluYAH!!

Switching now to the counting of the omer, this night we mark Day 40. Day 40 is the day that commemorates the ascension of Yeshua into heaven. During the final 9 days of the count, the disciples came together in Jerusalem and prayed intensely together.

Acts 1:14 These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women and Miriam, the mother of Yeshua, and with His brothers.

A goal for us, that we could find that unity to pray together in "one accord" with the whole family of Yeshua!

Shabbat Shalom!
Ardelle

ballingschap. Een groot deel van de profetie gaat over de terugkeer van zijn volk naar het land. Hoewel de terugkeer van Zijn volk al begonnen is, zal die waarschijnlijk pas voltooid zijn na de verdrukking en Yeshua's terugkeer. Laten we gewoon vooruit zappen en de prachtige afronding zien van die **Hofervaring waarbij de Almachtige weer te midden Zijn volk zal wonen in het Nieuwe Jeruzalem:**

Openbaring 21:2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen vanuit de hemel bij God, toebereid als een bruid die zich voor haar man heeft versierd. 3 En ik hoorde een grote stem vanuit de troon zeggen: zie, **de tent van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen** en zij zullen zijn gemeenten zijn en God zelf zal bij hen zijn; (Naardense).... **Openbaring 22:1** En hij toonde mij een rivier met water van leven, helder als kristal, voortkomend uit de troon van God en van het lam. 2 Midden op haar plein en aan weerszijden van de rivier staat **geboomte van leven**, twaalfmaal vruchtdragend, iedere maand zijn vrucht gevend; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volkeren. (Naardense) HalleluYAH !!

Nu even overschakelen naar het tellen van de Omer, de voorbije nacht begonnen we Dag 40. Dag 40 doet ons denken aan de dag dat Yeshua in de hemel opvoer. Tijdens de laatste 9 dagen van de telling, kwamen de discipelen in Jeruzalem bijeen en baden intens samen.

Handelingen 1:14 Zij allen hebben eendrachtig volhard in het gebed, samen met enkele vrouwen en Jezus' moeder, Maria, en met zijn broers. (Naardense)

Een oogmerk voor ons, die we die eenheid zouden kunnen vinden om samen te bidden in "eendracht" met de hele familie van Yeshua!

Shabbat Shalom!
Ardelle