



The story of Jacob's mysterious dream about a ladder between heaven and earth and the story of Jacob anointing the pillar contain hints and clues about the Messiah.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:

- Vayetze (וַיֵּצֵא | He went out)
- Torah: Genesis 28:10-32:2
- Haftarah: Hosea 12:12-14:10
- Gospel: Matthew 3:13-4:11

Anointing from Heaven

The LORD revealed the vision of the ladder to Jacob as he slept. In his sleep angels ascended and descended upon him. God confirmed the covenant with him while he slumbered with his head upon a stone. In the morning he erected the same stone as a monument and anointed it with oil.

Sleep represents death. Just as Jacob slept at Bethel, Messiah slept the sleep of death and rested upon the stone. Through the "slumber" of the Messiah, the LORD revealed the ladder to heaven, which is Messiah's atoning suffering and death (the descent) and His triumphant resurrection (the ascent). Angels ascended and descended upon Him, and when He rose up, He moved the stone from before His tomb.

The stone on which Jacob's dreaming head rested became the token of the promises bestowed in the dream. Jacob set up the stone to mark the spot where his encounter with God had occurred. To consecrate the stone as a sacred site, Jacob poured out a libation of oil over the top. He intended to return there and worship God in the future. Later in the Torah, Moses consecrated every implement and furnishing of the Tabernacle through anointing: "And you shall anoint it, to consecrate it" (Exodus 29:36). This is the first anointing ceremony in the Torah, and it alludes to Messiah, the Anointed One. The Midrash says Jacob anointed the stone with oil to indicate that in the future his descendants would be anointed to priesthood and kingship.

Where did Jacob procure this anointing oil? According to his own testimony, when he left the land of Canaan he had nothing with him except the staff in his hand (Genesis 32:10). The *Midrash Rabbah* explains that he received the anointing oil directly from heaven:

The oil was supplied to him from heaven in abundance, as though from a cruse full to the very top. (Genesis Rabbah 69:8)

Het verhaal van Jacobs mysterieuze droom over een ladder tussen hemel en aarde en het verhaal van Jacob die de pijler zalft bevatten hints en aanwijzingen over de Messias.

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:

- Vayetze (וַיֵּצֵא | Hij ging naar buiten)
- Tora: Genesis 28:10-32:2
- Haftara: Hosea 12:12-14:10
- Evangelie: Matteüs 3:13-4:11

Zalving van de Hemel

De HEERE openbaarde het visioen van de ladder aan Jakob terwijl hij sliep. In zijn slaap stegen engelen op en daalden op hem neer. God bevestigde het verbond met hem terwijl hij sliep met zijn hoofd op een steen. In de ochtend zette hij dezelfde steen overeind als een monument en zalfde die met olie.

Slaap stelt de dood voor. Net zoals Jacob in Bethel sliep, sliep Messias de slaap van de dood en rustte Hij op de steen. Via de "slaap" van de Messias, openbaarde de HEERE de ladder naar de hemel, dat is Messias' verzoenend lijden en dood (de afdaling) en Zijn triomfantelijke opstanding (de opstijging). Engelen stegen op of daalden op Hem, en toen Hij opstond, verplaatste Hij de steen voor Zijn graf.

De steen waarop Jakobs dromend hoofd rustte werd het teken van de beloften in de droom geschonken. Jacob zette de steen overeind om de plek te markeren waar zijn ontmoeting met God had plaatsgevonden. Om de steen als een heilige plaats te wijden, goot Jacob een plengoffer van olie uit over de top. Hij was van plan om daar terug te keren en in de toekomst God te aanbidden. Later in de Torah, wijdde Mozes elk instrument en inrichting van de Tabernakel door zalving: "En gij zult het zalven, om het te heiligen" (Exodus 29:36).

Dit is de eerste zalvingceremonie in de Thora, en het verwijst naar de Messias, de Gezalfde. De Midrasj zegt dat Jacob de steen met olie zalfde om aan te geven dat in de toekomst zijn nakomelingen tot het priesterschap en koningschap zouden worden gezalfd.

Hoe kwam Jacob aan deze zalfolie? Volgens zijn eigen getuigenis had hij toen hij het land Kanaän verliet niets bij zich, behalve de staf in zijn hand (Genesis 32:10).

De *Midrasj Rabba* legt uit dat hij de zalfolie rechtstreeks uit de hemel ontving:

De olie werd hem in overvloed verschaft vanuit de hemel, alsof uit een kroes (kruik) tot bovenaan gevuld. (Genesis Rabba 69: 8)