

This week we find the children of Israel camped in the plains of Moab (modern day Jordan), just across the Jordan River from the Land promised to the Patriarchs. They are in the final stages of their journey through the wilderness. Israel will be oblivious to most of the incidents we read about this week. Balak, king of Moab, considers the Israelites to be a threat since their recent victories in battle have earned them the reputation of being invincible. Balak decides that instead of warring against this nation, he will attempt to fight Israel by means of spiritual powers. He attempts to enlist the help of a well known prophet from Mesopotamia.....Balaam.

Let's spend some time identifying these characters. Balak comes from a root which means "to devastate" or "to lay waste". We could call him a "destroyer." Hmm....I guess we can see from the outset whose side he's on.

Balaam's name can be read "without a people". If you consider that the Hebrew word for people (אָמ - אַמ) often refers to the children of Israel (Vayikra/Leviticus 26:12), you could say that Balaam's name means "without Israel." We are also told something very important about Balaam...he calls יהוה (Yahweh) his Elohim:

***Bemidbar 22:18** Then Balaam answered and said to the servants of Balak, "Though Balak were to give me his house full of silver and gold, I could not go beyond the word of יהוה my Elohim, to do less or more.*

Though he knows יהוה, it will be clear that he is not above compromise. He appears ready to sell his spiritual abilities to the highest bidder. It will be the love of money that will corrupt Balaam.

***1 Timothy 6:10** For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.*

***Matthew 6:24** " No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and riches.*

Let's follow along with the story to see what insights we can gain:

***Bemidbar 22:5** Then he (Balak) sent messengers to Balaam the son of Beor at Pethor, which is near the River in the land of the sons of his people, to call him, saying: "Look, a people has come from Egypt. See, they cover the face of the earth, and are settling next to me! 6*

Deze week zien wij de kinderen van Israël kamperen in de vlaktes van Moab (huidige Jordanië), net over de Jordaan rivier van het Land dat aan de Patriarchen beloofd is. Zij zijn in de laatste fase van hun reis door de wildernis. De meeste incidenten waarover wij deze week hebben gelezen zullen aan Israël ongemerkt voorbij gaan. Balak, koning van Moab, maakt de bedenking dat de Israëlieten een bedreiging zijn wegens de recente oorlogsoverwinningen die hen de reputatie van onoverwinnelijk te zijn opleverde. Balak besluit dat in plaats van tegen deze natie oorlog te voeren, hij zal proberen om Israël door middel van geestelijke machten te bestrijden. Hij probeert om de hulp in te schakelen van zeer bekende profeet uit Mesopotamië ..... Balaam.

Laten we wat tijd besteden aan het identificeren van deze karakters. Balak komt van een wortel wat "verwoesten" of "woestenij maken" betekent. Wij zouden hem een "vernietiger" kunnen noemen. Hmm....Ik veronderstel dat wij van bij het begin kunnen zien tot welke partij hij behoort.

De naam van Balaam kan "zonder een volk" worden gelezen. Als u bedenkt dat het Hebreeuwse woord voor volk (אָמ - אַמ) vaak naar de kinderen van Israël verwijst (Vayikra/Leviticus 26:12), zou u kunnen zeggen dat Balaam's naam "zonder Israël" betekent. Ons wordt ook iets zeer belangrijk over Balaam verteld ... hij noemt יהוה (Yahweh) zijn Elohim:

***Bemidbar 22:18** Toen antwoordde Balaam en zei tot de dienaars van Balak: "Hoewel Balak bereid is me zijn huis vol zilver en gouden te geven, zou ik niet verder kunnen gaan dan het woord van יהוה mijn Elohim, om klein of groot te doen.*

Hoewel hij יהוה kent, zal het duidelijk zijn dat hij niet boven het sluiten van compromissen staat. Hij lijkt bereid zijn geestelijke capaciteiten aan de meestbiedende te verkopen. Het zal de liefde voor het geld zijn, die Balaam zal bederven.

***1 Tim. 6:10** Want de liefde voor geld is een wortel van allerlei kwaad, waarvoor sommigen van het geloof in hun hebzucht zijn afgedwaald en zichzelf met veel verdriet doorstoken hebben.*

***Mat. 6:24** Niemand kan twee meesters dienen; want hij zal of de ene haten en van andere houden, of anders zal hij loyaal aan de ene zijn en de andere verachten. U kunt niet God en de rijkdom dienen.*

Laten we het verhaal volgen om te zien welke inzichten wij daaruit kunnen halen:

***Bemidbar 22:5** Toen stuurde hij (Balak) boodschappers naar Balaam, de zoon van Beor te Pethor, die dichtbij de Rivier in het land van de zonen van zijn volk is, om hem te roepen, zeggend: "Kijk, een volk is uit Egypte gekomen. Zie, bedekken het aardoppervlak, en zij vestigen zich naast*

*“Therefore please come at once, curse this people for me, for they are too mighty for me. Perhaps I shall be able to defeat them and drive them out of the land, for I know that he whom you bless is blessed, and he whom you curse is cursed.”*

Balak’s intention was that Balaam would come and curse the people of Israel. He flatters Balaam by saying that he knows that whoever Balaam blesses is blessed, and whoever he curses is cursed. And this is exactly what happened! Yet, it happened exactly opposite the way Balak intended. As we will read, when Balaam opened his mouth, instead of curses came blessings.

***Bemidbar 22:7*** *So the elders of Moab and the elders of Midian departed with the diviner’s fee in their hand, and they came to Balaam and spoke to him the words of Balak.*

Thus begins the temptation of Balaam.

***Bemidbar 22:8*** *And he said to them, “Lodge here tonight, and I will bring back word to you, as יהוה speaks to me.” So the princes of Moab stayed with Balaam. 9 Then Elohim came to Balaam and said, “Who are these men with you?”*

Initially, this doesn’t sound so bad. Although he sounds tempted, he first decides the best thing to do would be to consult with יהוה. If Balaam knew יהוה, how could he even consider this proposition? Remember the meaning of his name?

***Bemidbar 22:10*** *So Balaam said to Elohim, “Balak the son of Zippor, king of Moab, has sent to me, saying, ‘Look, a people has come out of Egypt, and they cover the face of the earth. Come now, curse them for me; perhaps I shall be able to overpower them and drive them out.’”*

Balaam doesn’t seem to have a problem with telling Elohim his mission, yet this is not surprising since his name reflects the unimportance of the people of Israel. But what you see in the Hebrew in these verses is very interesting. Balak had asked Balaam to curse (אַרַר - arar) the people. When Balaam speaks to יהוה, he says that he has been asked to curse (קָבַח - qavah) them. Same word in English, but do you see that we are working with two different Hebrew words?

There are many Hebrew verbs translated into “curse” in English. We are probably most familiar with the word “curse” in יהוה’s promise to Abraham in Bereshith (Genesis):

***Bereshith (Genesis) 12:3*** *I will bless those who bless you, And I will curse (אַרַר - arar) him who curses (קָלַל - qalal) you; And in you all the families of the earth shall be blessed.”*

*mij! 6 Gelieve daarom meteen te komen, vervloek dit volk voor mij, want zij zijn voor mij te machtig. Misschien zal ik hen kunnen verslaan en hen uit het land te verdrijven, want ik weet dat hij die gij zegent wordt gezegend, en hij die gij vervloekt wordt vervloekt.”*

De bedoeling van Balak was dat Balaam zou komen en het volk van Israël vervloeken. Hij vleit Balaam door te zeggen dat hij weet dat al wie Balaam zegent wordt gezegend, en al wie hij vervloekt wordt vervloekt. En dit is precies wat gebeurde! Maar toch gebeurde het precies andersom als Balak bedoelde. Zoals wij zullen lezen, toen Balaam zijn mond opende, kwamen er zegeningen uit in plaats van vloeken.

***Bemidbar 22:7*** *Zo vertrokken de oudsten van Moab en de oudsten van Midian met het waarzeggersloon in hun handen, en zij kwamen bij Balaam en spraken tot hem de woorden van Balak.*

Zo begint de verleiding van Balaam.

***Bemidbar 22:8*** *En hij zei tot hen: “Logeer hier vanavond, en ik zal een woord tot u terugbrengen, zoals יהוה tot mij spreekt.” Dus bleven de prinses van Moab bij Balaam. 9 Toen kwam Elohim tot Balaam en zei: “Wie zijn deze mensen bij u?”*

Aanvankelijk klinkt dit niet zo slecht. Hoewel hij verleid klinkt, besluit hij eerst dat ’t beste wat gedaan kan worden יהוה raadplegen zou zijn. Als Balaam יהוה kende, hoe kon hij dit voorstel zelfs maar overwegen? Denk aan de betekenis van zijn naam?

***Bemidbar 22:10*** *Dus zei Balaam tot Elohim: “Balak, de zoon van Zippor, koning van Moab, heeft naar mij gezonden, zeggende: ‘Ziet, een volk is uit Egypte gekomen, en zij bedekken het aardoppervlak. Kom nu, vervloek hen voor mij; misschien zal ik in staat zijn hen te overweldigen en te verdrijven.’”*

Balaam schijnt geen probleem te hebben met Elohim zijn opdracht te vertellen, doch dit verrast ons niet aangezien zijn naam de onbelangrijkheid van het volk van Israël weerspiegelt. Maar wat u in het Hebreeuws in deze verzen ziet is zeer belangwekkend. Balak had Balaam gevraagd om het volk te vervloeken (אַרַר - arar). Wanneer Balaam tot יהוה spreekt, zegt hij dat hij gevraagd is om hen te vervloeken (קָבַח - qavah). Hetzelfde woord in het Nederlands, maar ziet u dat wij met twee verschillende Hebreeuwse woorden te doen hebben?

Er zijn veel Hebreeuwse werkwoorden die in het Nederlands met “vervloeken” worden vertaald. Wij zijn waarschijnlijk het meest vertrouwd met het woord “vervloeken” in יהוה’s belofte aan Abraham in Bereshith (Genesis):

***Bereshith (Genesis) 12:3*** *Ik zal zegenen die u zegenen, en Ik zal hem vervloeken (אַרַר - arar) die u vervloekt (קָלַל - qalal); En in u zullen alle geslachten van de aarde worden gezegend. „*

As you can see, now we have run into a third Hebrew word translated “curse.” Let’s compare the three:

- קָלַל qalal – to make slight, to make less than that deserved by or divinely intended for the object or person
- אָרַר arar – to bind, to hem in with obstacles, to render powerless
- קָבַה qavah – the act of uttering a formula designed to undo its object or person

It is interesting to stick these meanings back into **Genesis 12:3**. You can do that on your own and enjoy the insight there. But you can also see that Balaam is asking יהוה to participate with him in some sort of magic, indicating that Balaam is into sorcery, or witchcraft.

Next we have Elohim’s response:

***Bemidbar 22:12** And Elohim said to Balaam, “You shall not go with them; you shall not curse (אָרַר arar) the people, for they are blessed.”*

That should have been the end of it if Balaam was truly a follower of יהוה. He was not allowed to curse the people. And Elohim did not want him to go with them. Elohim used the word for curse that Balak had used. This should have been a hint to Balaam to let it go. But the story continues:

***Bemidbar 22:13** So Balaam rose in the morning and said to the princes of Balak, “Go back to your land, for יהוה has refused to give me permission to go with you.”*

For the next few verses, try to pay attention to what’s NOT being said, and things will make more sense. Balaam chose to NOT tell the princes that the reason why יהוה was not allowing him to curse the people was because “they are blessed.” Balaam had chosen “selective hearing.” We do the same thing when we take verses out of context and use them for our benefit.

Now, we’ll see that the princes of Moab also have selective hearing!

***Bemidbar 22:14** And the princes of Moab rose and went to Balak, and said, “Balaam refuses to come with us.”*

The princes of Moab have NOT told Balak that the reason why Balaam is refusing to come with them is because “יהוה refused to give him permission.” Let’s continue...

***Bemidbar 22:15** Then Balak again sent princes, more numerous and more honorable than they. 16 And they came to Balaam and said to him, “Thus says Balak the son of Zippor: ‘Please let nothing hinder you from coming to me; 17 for I*

Zoals u kunt zien, zijn wij nu een derde Hebreeuws woord dat met “vervloeken” vertaald wordt tegengekomen. Laten we de drie met elkaar vergelijken:

- קָלַל qalal – geringschatten, minder te maken dan verdiend of goddelijk bedoeld, voor het voorwerp of de persoon
- אָרַר arar – om te binden, om te omgeven met hindernissen, om machteloos uit te werken
- קָבַה qavah – het uiten van een formule bedoeld om zijn voorwerp of persoon te gronde te richten

Het is interessant om deze betekenissen terug in **Genesis 12:3** te stoppen. U kunt dat zelf doen en daar van het inzicht genieten. Maar u kunt ook zien dat Balaam יהוה vraagt om met hem aan één of andere soort van magie deel te nemen, dat er op wijst dat Balaam zich inlaat met tovenarij of hekserij.

Vervolgens hebben wij de reactie van Elohim:

***Bemidbar 22:12** En Elohim zei tot Balaam: “Gij zult niet met hen meegaan; gij zult het volk niet vervloeken (אָרַר arar), want zij worden gezegend.”*

Dat zou het einde moeten hebben betekend als Balaam echt een volgeling van יהוה was. Hem werd niet toegestaan het volk te vervloeken. En Elohim wilde niet dat hij met hen zou meegaan. Elohim gebruikte het woord voor vervloeken die Balak had gebruikt. Dit zou voor Balaam een wenk moeten geweest zijn om het te laten voor wat het was. Maar het verhaal gaat verder:

***Bemidbar 22:13** Zo stond Balaam in de ochtend op en zei tot de prinsen van Balak: “Ga naar uw land terug, want יהוה heeft geweigerd om mij de toestemming te geven om met u mee te gaan.”*

Probeer bij de volgende verzen te letten op wat NIET wordt gezegd, en de dingen zullen begrijpelijker worden. Balaam verkoos om de prinsen NIET te vertellen dat de reden waarom יהוה hem niet toestond om de mensen te vervloeken was omdat “zij gezegend worden”. Balaam had voor “selectief horen” gekozen. Wij doen hetzelfde wanneer wij verzen uit hun context nemen en ze in ons voordeel gebruiken.

Nu zullen wij zien dat de prinsen van Moab ook selectief horen!

***Bemidbar 22:14** En de prinsen van Moab stonden op en gingen naar Balak, en zeiden: “Balaam weigert om met ons mee te komen.”*

De prinsen van Moab hebben Balak NIET verteld dat de reden waarom Balaam weigert om met hen mee te komen is omdat “יהוה weigerde om hem toestemming te geven.” Laten we verder gaan ...

***Bemidbar 22:15** Toen stuurde Balak opnieuw prinses, meer in aantal en eerbaarder dan zij. 16 En zij kwamen bij Balaam en zeiden tot hem: “Zo zegt Balak de zoon van Zippor: ‘Gelieve niets u ervan te laten weerhouden om tot mij te komen; 17*

*will certainly honor you greatly, and I will do whatever you say to me. Therefore please come, curse this people for me.’ “*

Balaam is about to be overcome by his selfish desire to get rich. At first it appears that he is going to respond appropriately, but then he can't quite put an end to his desire:

***Bemidbar 22:18*** Then Balaam answered and said to the servants of Balak, “Though Balak were to give me his house full of silver and gold, I could not go beyond the word of יהוה my Elohim, to do less or more. 19 “Now therefore, please, you also stay here tonight, that I may know what more יהוה will say to me.”

“What more” is he hoping to hear from יהוה?!! Let's consider that Balaam is not an Israelite. Although Balaam calls יהוה his Elohim, and although he does hear from יהוה, he has still NOT connected himself with the children of Israel (remember the meaning of Balaam's name). We must understand that he also has some very pagan ways mixed in with his beliefs.

Based on his actions, Balaam reflects the existing pagan belief system of Mesopotamia. Balaam saw יהוה as nothing but an arbitrary force, with no bearing on the values of good and evil. Since the commands of such a god are not founded in moral values, there is no reason to expect this god's decisions to be consistent. Balaam believed a god had the right as a supreme being to “say one thing one day and say another thing the next day.” Balaam did understand יהוה's answer the first time (22:12). In fact he understood that he could not disobey this order. But Balaam could not understand the reasoning behind the answer. The Almighty had told him that he could not go because “they are blessed.” This was beyond Balaam's understanding. Instead he interpreted יהוה's answer to be “you cannot curse them this time.” Balaam heard this as just a random answer from a very powerful god. But according to Balaam's mindset, in the future.....pressing Elohim might cause him to change his mind! Balak believed this also, and so he continued to encourage Balaam by upping the ante.

***Bemidbar 22:20*** And Elohim came to Balaam at night and said to him, “If the men come to call you, rise and go with them; but only the word which I speak to you — that you shall do.”

Now this picture fits right into Balaam's way of thinking. He considers that he has just been successful in the first step of getting this Elohim to change His mind. Notice Elohim tells him that he may go, but he must ONLY speak the word which He gives him to speak. We should learn a lesson from this. Some-

*want ik zal u zeker groots eren, en ik zal eender wat u tot mij zegt doen. Daarom gelieve te gekomen, vervloek voor mij dit volk.”*

Balaam staat op het punt te worden overwonnen door zijn egoïstische wens om rijk te worden. Voor het eerst lijkt het dat hij gepast gaat antwoorden, maar dan kan hij geen eind aan zijn verlangens stellen:

***Bemidbar 22:18*** Toen antwoordde Balaam en zei tot de dienaars van Balak: “Al zou Balak me zijn huis vol zilver en goud zou geven, kon ik niet voorbij het woord van יהוה mijn Elohim gaan, om minder of meer te doen. 19 Daarom nu, alstublieft, blijven ook jullie hier vanavond, opdat ik kan weten wat יהוה nog meer tot me zal zeggen.”

“Wat meer” hoopt hij van יהוה hoopt te horen?!! Laten we bedenken dat Balaam geen Israëliet is. Hoewel Balaam zijn Elohim noemt, en hoewel hij van יהוה hoort, heeft hij zich nog NIET aan de kinderen van Israël verbonden (herinner u de betekenis van Balaam's naam). Wij moeten begrijpen dat hij ook sommige zeer heidense wegen in zijn geloof heeft vermengd.

Voortgaand op zijn daden, weerspiegelt Balaam het bestaande heidense geloofssysteem van Mesopotamië. Balaam zag יהוה alleen maar als een willekeurige kracht, zonder een verband met de waarden van goed en slecht. Aangezien de geboden van zulk een god niet in morele waarden vastgelegd zijn, is er geen reden om te verwachten dat de besluiten van deze god constant blijven. Balaam geloofde dat een god als het opperste wezen het recht had “de ene dag één ding te zeggen en de volgende dag een ander ding.” Balaam begreep יהוה's antwoord de eerste keer (22:12). In feite begreep hij dat hij aan deze opdracht niet ongehoorzaam kon zijn. Maar Balaam kon de redenering achter het antwoord niet begrijpen. De Almachtig had hem verteld dat hij niet kon gaan omdat “zij gezegend zijn.” Dit was voor Balaam niet te begrijpen. In plaats daarvan interpreteerde hij יהוה's antwoord als “u kan hen deze keer niet vervloeken.” Balaam hoorde dit als eenvoudig een willekeurig antwoord van een zeer machtige god. Maar volgens Balaam's wijze van denken zou in de toekomst ..... met Elohim onder druk te zetten hem ertoe kunnen bewegen om zijn mening te veranderen! Balak geloofde dit ook, en dus bleef hij Balaam aanmoedigen met verhoging van de inzet.

***Bemidbar 22:20*** En Elohim kwam 's nachts tot Balaam en zei tot hem: “Indien de mensen u komen vragen, sta op en ga met hen mee; maar enkel het woord dat Ik tot u spreek — dat zult u doen.” (Merk het woordje “indien” op; weinige Nederlandse vertalingen hebben dit. De NBV en de Naardense bijbel vertalen het Hebreeuwse *eem*, אִם, met “als”.)

Nu past dit beeld helemaal bij Balaam's manier van denken. Hij is van mening dat hij, in de eerste stap van deze Elohim ertoe te bewegen om Zijn mening te veranderen, gewoon succesvol is geweest. Merk op dat Elohim hem vertelt dat hij kan gaan, maar hij moet SLECHTS het woord spreken dat Hij hem geeft om te spreken. Wij zouden hieruit een les moeten trekken. Wanneer

times, when a door opens that we know or suspect is contrary to the Word of יהוה, we are tempted to think that the Almighty has blessed our plans. Instead, He is allowing us to exercise our free will. And along with that may come just enough rope to hang ourselves! When we know and follow Torah, many answers are right before us and not meant to be open for debate.

יהוה knew Balaam's heart. He knew that he was not about to take "no" for an answer. He just allowed him to take the path that he wished to go. Paul tells us that we have liberty, but not all things are profitable:

*1 Corinthians 10:23* "Everything is permissible"— but not everything is beneficial. "Everything is permissible"— but not everything is constructive.

Now, let's see what happened when Balaam apparently obeyed Elohim's instructions:

*Bemidbar 22:21* So Balaam rose in the morning, saddled his donkey, and went with the princes of Moab. 22 Then Elohim's anger was aroused because he went, and the Angel of יהוה took His stand in the way as an adversary against him. And he was riding on his donkey, and his two servants were with him.

Did Balaam completely follow instructions? Something else has been left out again. Bemidbar 22:20 says that Balaam could go "if the men come to call you." Instead, it appears that Balaam got out of bed, saddled his donkey and left with the princes. יהוה had given him the order of permissible events, and it appears that he violated it. As a result, Elohim's anger flared up. Plus יהוה knew the intent of his heart. We see that when we take a second look at Balaam's words in Bemidbar 22:18:

*Bemidbar 22:18* But Balaam answered them, "Even if Balak gave me his palace filled with silver and gold, I could not do anything great or small to go beyond the command of יהוה my Elohim.

His reason for not being able to go LOOKS innocent enough, but "I could not" is not the same as telling them "I won't." Balaam's heart was full of greed. יהוה isn't finished with giving him warnings, but He's also not going to prevent him from traveling down the road to his own destruction.

*Bemidbar 22:23* When the donkey saw the angel of יהוה standing in the road with a drawn sword in his hand, she turned off the road into a field. Balaam beat her to get her back on the road.

It's kind of ironic, don't you think? Balaam, who is supposed to be the best "seer", is not able to "see" what a simple donkey "sees."

soms een deur open gaat waarvan wij weten of verwachten dat dit strijdig is met het Woord van יהוה, worden wij verleid te gaan denken dat de Almachtig onze plannen heeft gezegend. In plaats daarvan, staat Hij ons toe om onze vrij wil te doen. En daar kan precies genoeg koord bij meekomen om onszelf te verhangen! Wanneer wij weten en Thora volgen, zien wij vele antwoorden precies vóór onze neus en die zijn niet bedoeld om over te debatteren.

יהוה kende Balaam's hart. Hij wist dat hij niet op het punt stond om "neen" als antwoord aan te nemen. Hij stond hem enkel toe om de weg te nemen die hij wenste te gaan. Paulus vertelt ons dat wij vrijheid hebben, maar niet alle dingen zijn voordelig:

*1 Kor. 10:23* "Alles is toelaatbaar" — maar niet is alles nuttig. "Alles is toelaatbaar" — maar niet alles is constructief.

Nu, laten we zien wat er gebeurde toen Balaam ogenschijnlijk de instructies van Elohim uitvoerde:

*Bemidbar 22:21* Dus stond Balaam in de ochtend op, zadelde zijn ezel, en ging met de prinsen van Moab mee. 22 Toen werd de woede van Elohim gewekt omdat hij meeging, en de Engel van יהוה nam Zijn positie op de weg in als zijn tegenstander. En hij bereed zijn ezel, en zijn twee knechten waren bij hem.

Volgde Balaam de instructies volledig? Weer werd iets anders er uit weggelaten. Bemidbar 22:20 zegt dat Balaam kon gaan "indien de mensen u komen roepen." In plaats daarvan lijkt het dat Balaam uit bed opstond, zijn ezel zadelde en met de prinsen wegging. יהוה had hem de volgorde van aanvaardbare ondernemingen gegeven, en het lijkt dat hij dat overtrad. Dientengevolge laaide de woede van Elohim op. Plus יהוה kende de bedoeling van zijn hart. Wij zien dat wanneer wij een tweede blik op de woorden van Balaam in Bemidbar 22:18 werpen:

*Bemidbar 22:18* Maar Balaam beantwoordde hen: "Zelfs als Balak me zijn paleis gaf, met zilver en goud gevuld, kon ik niet iets groot of klein doen om verder dan het gebod van יהוה mijn Elohim te gaan.

Zijn reden om niet te kunnen gaan ZIET er onschuldig genoeg uit, maar "ik kon niet" is niet het zelfde als hen vertellen "ik zal niet." Balaam's hart was vol van hebzucht. יהוה is niet gestopt met hem waarschuwingen te geven, maar Hij gaat hem ook niet verhinderen om de weg naar zijn eigen ondergang te gaan.

*Bemidbar 22:23* Toen de ezelin de engel van יהוה met een getrokken zwaard in zijn hand in de weg zag staan, ging zij van de weg af in een veld. Balaam sloeg haar om haar terug op de weg te krijgen.

Dat is een vorm van ironie, vindt u ook niet? Balaam, die verondersteld wordt om de beste "ziener" te zijn, kan niet "zien" wat een eenvoudige ezel "ziet".

**Bemidbar 22:24** Then the angel of יהוה stood in a narrow path between two vineyards, with walls on both sides.

This verse indicates that they are standing on a “narrow path between two vineyards.” This is a rather interesting detail because in this desert area there are no vineyards. For this reason we can assume that the Almighty wants you to take a good look at this detail. In Isaiah 5, יהוה tells us who the vineyard is:

**Isaiah 5:7** The vineyard of יהוה Almighty is the house of Israel, and the men of Judah are the garden of his delight.

Continuing on, we see more of the same:

**Bemidbar 22:25** When the donkey saw the angel of יהוה, she pressed close to the wall, crushing Balaam’s foot against it. So he beat her again. 26 Then the angel of יהוה moved on ahead and stood in a narrow place where there was no room to turn, either to the right or to the left. 27 When the donkey saw the angel of יהוה, she lay down under Balaam, and he was angry and beat her with his staff.

Next we read one of the most curious details in Scripture:

**Bemidbar 22:28** Then יהוה opened the donkey’s mouth, and she said to Balaam, “What have I done to you to make you beat me these three times?”

Did this really happen? It’s hard to say. Many of the sages look at this story as a parable...not so different than the stories that Yeshua told. If so, then there has to be some symbolism and a point to be made. Let’s see if we can dig down to other levels of insights.

In 2 Peter, Balaam’s example is used as a means to illustrate the destructive influence of insincere teachers:

**2 Peter 2:14** having eyes full of adultery and that cannot cease from sin, enticing unstable souls. They have a heart trained in greed, and are accursed children. 15 They have forsaken the right way and gone astray, following the way of Balaam the son of Beor, who loved the wages of unrighteousness;

Okay, so who or what could Balaam be a picture of? I’ll give you some clues. Balaam knew יהוה. He was involved with pagan ways. He was caught up in what the world had to offer. He didn’t understand the eternal promises given to Israel. He thought the Almighty could “change” and for-sake His chosen people. I don’t want to generalize, but

**Bemidbar 22:24** Dan stond de engel van יהוה in een smalle weg tussen twee wijngaarden, met muren aan beide kanten.

Dit vers wijst erop dat zij zich op een “smalle weg tussen twee wijngaarden” bevinden. Dit is een eerder interessant detail omdat er in dit woestijngebied geen wijngaarden zijn. Om deze reden kunnen wij veronderstellen dat Almachtig wil dat u goed naar dit detail kijkt. In Jes. 5, vertelt יהוה ons wie de wijngaard is:

**Jes. 5:7** De wijngaard van יהוה Almachtig is het huis van Israëel, en de mannen van Judah zijn de tuin van zijn verrukking.

Verder gaand zien wij meer van het zelfde:

**Bemidbar 22:25** Toen de ezel de engel van יהוה zag, drukte zij dicht bij de muur; Balaam’s voet ertegen verpletterend. Dus sloeg hij haar opnieuw. 26 Toen verplaatste de engel van יהוה zich verder naar voor en stond in een smalle plaats waar er geen ruimte was om te keren, noch naar rechts noch naar links. 27 Toen de ezel de engel van יהוה zag, ging zij onder Balaam liggen, en hij was boos en sloeg haar met zijn staf.

Vervolgens lezen wij één van de meest eigenaardige details in de Schrift:

**Bemidbar 22:28** Toen opende יהוה de muil van de ezel, en zij zei tot Balaam: “Wat heb ik u aangedaan zodat u me deze drie keer moest slaan?”

Gebeurde dit werkelijk? Het is moeilijk te zeggen. Veel van de wijzen bekijken dit verhaal als een gelijkenis... niet zo verschillend van de verhalen die Yeshua vertelde. Als dat zo was, dan moet er één of andere symboliek in zijn en een bedoeling. Laat eens kijken of wij dieper kunnen graven naar andere niveaus van inzicht.

In 2 Petrus, wordt het voorbeeld van Balaam gebruikt als middel om de vernietigende invloed van onoprechte leraren te illustreren:

**2 Pet. 2:14** ogen vol van overspel hebbend en die niet kunnen ophouden te zondigen, onstabiele zielen verleidend. Zij hebben een hart dat in hebzucht geoefend is, en zijn vervloekte kinderen. 15 Zij hebben de juiste weg in de steek gelaten en zijn verkeerd gegaan, de weg van Balaam de zoon van Beor gevolgd, die van het loon der ongerechtigheid hield;

O.k., dus van wie of wat kon Balaam een beeld zijn? Ik zal u enkele aanwijzingen geven. Balaam kende יהוה. Hij werd betrokken bij heidense wegen. Hij werd gevangen in wat de wereld te bieden had. Hij begreep niet de aan Israëel gegeven eeuwige beloften. Hij dacht dat de Almachtige kon “veranderen” en liet Zijn uitverkoren volk in de steek. Ik wil niet

there is a part of the church system that sees itself as having replaced Israel, is caught up with wealth, and has mixed in paganism with Yah's ways.

Balaam rides on a donkey and ends up beating her. The Hebrew word for donkey is aton (אֲתוֹן). Technically, it is a female donkey. The etymology of the root of this word means "to be reliable and strong." It is also associated with being "ancient." Following are a couple of verses which contain this word. The first verse was a part of a blessing/prophecy spoken by Jacob over his son, Judah. Note all the Messianic implications:

**Bereshith (Genesis) 49:11** Binding his donkey (male donkey - עֵיִר) to the vine, And his donkey's (aton - אֲתוֹן) colt (בֵּן - word for son) to the choice vine, He washed his garments in wine, And his clothes in the blood of grapes.

This second verse is a Messianic verse describing how Yeshua will ride into Jerusalem:

**Zechariah 9:9** "Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! Behold, your King is coming to you; He is just and having salvation, Lowly and riding on a donkey (חֲמֹר - a male donkey), A colt (עֵיִר - a male donkey), the foal (בֵּן - word for son) of a donkey (female donkey - אֲתוֹן).

We'll summarize, but first let's take a closer look at the Hebrew word for donkey - אֲתוֹן. Reading from right to left, you'll notice that the first two letters are the א and the ת. That is, the first and the last letters of the Hebrew alphabet. We know that Yeshua used these letters to point to Himself (Yeshua would have spoken Hebrew):

**Revelation 22:13** "I am the Aleph (א) and the Tav (ת), the Beginning and the End, the First and the Last."

We still have two letters left. The vav (ו) is a picture of a nail, and the nun (נ) is a picture of a seed, or an offspring, or a son. With all these pictures in just the letters, I think you can see that the female donkey is very connected to the Messiah. In John 1:14, we are told that the Word of Elohim was made flesh. For now, let's consider that the female donkey (אֲתוֹן) symbolizes the Word of Elohim or the Torah.

Now on to the Angel of יהוה, who has a sword drawn. A sword is often used in the defeat of nations. But ultimately, what is the sword?

**Eph. 6:17** And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of Yah;

And ultimately, how are the nations who come against the Almighty defeated?

veralgemenen, maar er is een deel van het kerksysteem dat zichzelf in de plaats van Israël ziet, met rijkdom gevangen wordt, en heidendom met de wegen van Yah vermengd heeft.

Balaam rijdt op een ezel en eindigt met haar te slaan. Het Hebreeuwse woord voor ezel is aton (אֲתוֹן). Naar de letter is het een vrouwelijke ezel. De etymologie van de wortel van dit woord betekent "betrouwbaar en sterk zijn." Het wordt ook geassocieerd met "oud" zijn. Hier volgen een paar verzen die dit woord bevatten. Het eerste vers was een deel van een door Jacob uitgesproken zegen/profetie over zijn zoon, Judah. Neem nota van alle Messiaanse bijgedachten:

**Bereshith (Genesis) 49:11** zijn ezel (mannelijke ezel - עֵיִר) aan de wijnstok bindend, en zijn ezel's (aton - אֲתוֹן) veulen (בֵּן - woord voor zoon) aan de voorkeurwijnstok, waste hij zijn kledingstukken in wijn, en zijn kleren in het bloed van druiven.

Dit tweede vers is een Messiaans vers, dat beschrijft hoe Yeshua Jeruzalem zal binnenrijden:

**Zach. 9:9** Verheug u zeer, O dochter van Zion! Schreeuw, O dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning is naar u onderweg; Hij is rechtvaardig en heeft redding, nederig en rijdend op een ezel (חֲמֹר - een mannelijke ezel), het veulen (עֵיִר - een mannelijke ezel), het veulen (בֵּן - woord voor zoon) van een ezel (vrouwelijke ezel - אֲתוֹן).

Wij zullen gaan samenvatten, maar laten we eerst nog eens naar het Hebreeuwse woord voor ezel - אֲתוֹן kijken. Van rechts naar links lezend, zult u opmerken dat de eerste twee letters de א en de ת zijn. Dat wil zeggen de eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Wij weten dat Yeshua deze letters gebruikte om op Hemzelf (Yeshua zou Hebreeuws gesproken hebben) te wijzen:

**Openbaring 22:13** Ik ben de Aleph (א) en de Tav (ת), het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste."

Wij hebben nog twee letters over. De vav (ו) is een beeld van een spijker, en de nun (נ) is een beeld van een zaadje, of nakomelingen, of een zoon. Met al deze beelden in alleen maar de letters, denk ik dat u kunt zien dat de vrouwelijke ezel zeer met Messiah verbonden is. In Joh. 1:14, wordt ons verteld dat het Woord van Elohim tot vlees werd gemaakt. Laten we voor nu in aanmerking nemen dat de vrouwelijke ezel (אֲתוֹן) het Woord van Elohim of de Thora symboliseert.

Nu verder naar de Engel van יהוה, die een getrokken zwaard heeft. Een zwaard wordt vaak gebruikt in het verslaan van naties. Maar uiteindelijk, wat is het zwaard?

**Ef. 6:17** En neem de helm van redding, en het zwaard van de Geest, dat het woord van Yah is;

En uiteindelijk, hoe worden de naties die tegen de Almachtig opkomen, verslagen?

**Revelation 19:11** Now I saw heaven opened, and behold, a white horse. And He who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness He judges and makes war....15 Now out of His mouth goes a sharp sword, that with it He should strike the nations.

The sword is the judgment aspect of the Word of יהוה, and the Angel of יהוה is Yeshua! Let's see if we can put some of this together. The church (Balaam) is riding on the Torah (donkey) until the Torah (donkey) sees Yeshua (angel) with the Word of Judgment (sword) in His hand. Out of mercy, the Torah (donkey) leads the church (Balaam) into the field so he won't be killed by judgment (sword). The church (Balaam) does not see Yeshua (angel) for who He truly is, and instead the church (Balaam) beats up the Torah (donkey).

Earlier we saw that the vineyard is a picture of Israel and in Bemidbar 22:24 the narrow path goes between the two vineyards (two houses of Israel). The Torah (donkey) crushes the foot (symbolizes his walk) of the church (Balaam) there in the vineyards. Then Yeshua (angel) stands in another narrow (Hebrew root of Egypt) place where the church (Balaam) will again lash out at Torah (donkey). This location (Egypt) is where Torah (donkey) will open its mouth and speak. Egypt (symbolizes this world where we are currently in exile) is also where יהוה opens the eyes of the church (Balaam)!! The church (Balaam) will have the opportunity to see Yeshua (the angel) for who He really is and understand the Torah (donkey) on which they were riding!

There are even other details. Three times, Balaam struck the donkey:

**Bemidbar 22:28** Then יהוה opened the mouth of the donkey, and she said to Balaam, "What have I done to you, that you have struck me these three times (שליש רגלים)?"

"Three times" is an unusual phrase in the Hebrew. Literally it means "three feet" (שליש רגלים). This phrase can be found in another verse in Shemot/Exodus describing the three occasions during the year when all men are to come up to Jerusalem for a feast to יהוה:

**Shemot (Exodus) 23:14** "Three times (שליש רגלים) you shall keep a feast to Me in the year

Kind of interesting, isn't it? The donkey had paused three "feet" (times – connects to festivals), and each time Balaam (church) beat the donkey (Torah). Now Elohim retaliates by crushing the foot of Balaam. You may have also noticed the "narrow path" that the donkey is on:

**Matthew 7:13** "Enter by the narrow gate; for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 14 "Because narrow is the gate and narrow

**Opb. 19:11** Nu zag ik de hemel geopend, en zie, een wit paard. En Hij die daar op zat werd genoemd, Getrouw en Waar, en Hij oordeelt in gerechtigheid en voert oorlog.... 15 Nu gaat uit Zijn mond een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties zou slaan.

Het zwaard is het oordeelaspect van het Woord van יהוה, en de Engel van יהוה is Yeshua! Laten we eens kijken wat wij hiervan kunnen samenbrengen. De kerk (Balaam) berijdt de Thora (ezel) totdat de Thora (ezel) Yeshua (engel) met het Woord van Oordeel (zwaard) in Zijn hand ziet. Uit genade, leidt de Thora (ezel) de kerk (Balaam) in het veld zodat hij niet zal gedood worden door het oordeel (zwaard). De kerk (Balaam) ziet Yeshua (engel) niet zoals Hij echt is, en in plaats daarvan slaat de kerk (Balaam) op de Thora (ezel).

Eerder zagen wij dat de wijngaard een beeld van Israël is en in Bemidbar 22:24 gaat de smalle weg tussen de twee wijngaarden (twee huizen van Israël). De Thora (ezel) verplettert de voet (symboliseert de wandel) van de kerk (Balaam) daar in de wijngaarden. Dan staat Yeshua (engel) in een andere smalle (Hebreeuwse wortel van Egypte) plaats waar de kerk (Balaam) opnieuw naar de Thora (ezel) zal achteruitslaan. Deze plaats (Egypte) is waar de Thora (ezel) zijn mond zal openen en spreken. Egypte (symboliseert deze wereld waar wij momenteel in ballingschap zijn) is ook waar יהוה de ogen van de kerk (Balaam) opent!! De kerk (Balaam) zal de kans hebben om Yeshua (de engel) te zien zoals Hij werkelijk is en de Thora (ezel) te begrijpen waarop zij aan het rijden waren!

Er zijn nog andere details. Drie keer sloeg Balaam de ezel:

**Bemidbar 22:28** Toen opende יהוה de bek van de ezel, en zij zei tot Balaam: "Wat heb ik u aangedaan, dat u me deze drie keer hebt geslagen (שליש רגלים)?"

"Drie keer" is een ongebruikelijke uitdrukking in 't Hebreeuws. Letterlijk betekent het "drie voet" (שליש רגלים). Deze uitdrukking kan in een ander vers in Shemot/Exodus worden gevonden waar het de drie gelegenheden tijdens het jaar beschrijft wanneer alle mensen naar Jeruzalem voor een feest tot יהוה moeten opgaan:

**Shemot (Exodus) 23:14** Drie keer (שליש רגלים) in het jaar zal u een feest voor Mij houden

Lijkt interessant, niet? De ezel had drie "voet" (tijden - verbindt met feesten) gepauzeerd, en telkens als Balaam (kerk) de ezel (Thora) sloeg. Dat zet Elohim hem nu betaald door de voet van Balaam te verpletteren. U kunt ook de "smalle weg" opgemerkt hebben waarop de ezel zich bevindt:

**Mat. 7:13** Ga door de smalle poort binnen; wantijd is de poort en breed de weg die tot vernietiging leidt, en er zijn velen die daardoor binnengaan. 14 Omdat de poort smal is en de weg die tot



*is the way which leads to life, and there are few who find it.*

Balaam turns out to be a slow learner. As the donkey followed the straight and narrow road of faithfulness, it was an attempt to teach Balaam that the ways of יהוה are constant and firm. For one moment, in a flash of illumination, it seems that Balaam understands:

**Bemidbar 22:34** *And Balaam said to the Angel of יהוה , “I have sinned, for I did not know You stood in the way against me. Now therefore, if it displeases You, I will turn back.”*

Yet sadly, Balaam’s heart has not changed. He’s already been told that his way is contrary to the Almighty. Because he still wants to go, יהוה allows him to squeeze the noose a little tighter:

**Bemidbar 22:35** *Then the Angel of יהוה said to Balaam, “Go with the men, but only the word that I speak to you, that you shall speak.” So Balaam went with the princes of Balak.*

Now let’s look at “one more thing” that’s very interesting. Balaam had two significant encounters with individuals. The first was with the Angel of יהוה when he left on the donkey:

**Bemidbar 22:32** *And the Angel of יהוה said to him, “Why have you struck your donkey these three times? Behold, I have come out to stand against you, because your way is perverse before Me.*

Compare יהוה’s words up above with Balak’s when Balaam arrives at the border of Moab:

**Bemidbar 22:37** *Then Balak said to Balaam, “Did I not earnestly send to you, calling for you? Why did you not come to me? Am I not able to honor you?”*

Two messages...one from the Angel of יהוה, and one from Balak the destroyer. And they truly are messages from the light and the darkness!

- The message of light is....your way is perverse. I am standing against you in judgment!
- The message of darkness is....(though you are disobedient) I will honor you!

This promise of honor is a lie from satan! יהוה did not stop Balaam. He allowed him to travel the road to his own destruction. Through the rest of our Parasha, Balaam will continue to work with Balak, the destroyer. Though יהוה prevents him from cursing Israel, he continues to rationalize and find loopholes. He is not able to believe in the unchangeableness of the Almighty:

**Malachi 3:6** *“For I am יהוה, I do not change; Therefore you are not consumed, O sons of Jacob.*

*het leven leidt smal is, en er weinigen zijn die het vinden.*

Balaam blijkt een trage leerling te zijn. Terwijl de ezel de rechte en smalle weg van trouw volgde, was het een poging om Balaam te onderwijzen dat de wegen van יהוה bestendig en vast zijn. Want één ogenblik, in een flits van verlichting, lijkt Balaam het te begrijpen:

**Bemidbar 22:34** *En Balaam zei tot de Engel van יהוה: “Ik heb gezondigd, want ik wist niet dat U op de weg tegenover mij stond. Nu daarom, als het U mishaaft, zal ik terugkeren.”*

Maar spijtig is het hart van Balaam niet veranderd. Hij is reeds tegen hem gezegd dat zijn weg tegen de Almachtig ingaat. Omdat hij nog steeds wil gaan, staat יהוה hem toe om de strop wat vaster aan te trekken:

**Bemidbar 22:35** *Toen zei de Engel van יהוה tot Balaam: “Ga met de mensen, maar slechts het woord dat Ik tot u spreek, dat zult u spreken. Dus ging Balaam met de prinsen van Balak mee.*

Laten we nu naar nog één ding kijken dat zeer interessant is. Balaam had twee betekenisvolle ontmoetingen met individuen. De eerste was met de Engel van יהוה toen hij op de ezel wegging:

**Bemidbar 22:32** *En de Engel van יהוה zei tot hem: “Waarom hebt u uw ezel deze drie keer geslagen? Zie, Ik ben uitgegaan om tegenover u te staan, omdat uw weg vóór Mij verdorven is.*

Vergelijk hierboven יהוה’s woorden hierboven met die van Balak wanneer Balaam bij de grens van Moab aankomt:

**Bemidbar 22:37** *Toen zei Balak tegen Balaam: “Was mijn zenden tot u niet ernstig, om u te vragen? Waarom kwam u niet naar mij? Ben ik niet in staat u te eren?”*

Twee berichten... één van de Engel van יהוה, en één van Balak de vernietiger. En het zijn echt berichten van het licht en de duisternis!

- Het bericht van licht is.... uw weg is verdorven. Ik sta in het oordeel tegenover u!
- Het bericht van duisternis is....(hoewel u ongehoorzaam bent) zal ik u eren!

Deze belofte van eer is een leugen van satan! יהוה hield Balaam niet tegen. Hij stond hem toe om de weg naar zijn eigen ondergang te gaan. Doorheen de rest van onze Parasha zal Balaam met Balak, de vernietiger, blijven samenwerken. Ofschoon יהוה hem verhindert Israël te vervloeken, blijft hij uitvluchten verklaren en vinden. Hij kan niet in de onveranderlijkheid van de Almachtig geloven:

**Maleachi 3:6** *Want Ik ben יהוה, Ik verander niet; Daarom wordt u niet verteerd, O zonen van Jacob.*

Things end badly for Balaam. Because he was not able to verbally curse the Israelites, the following was likely the result of the plan he presented to Balak:

**Bemidbar 25:1** *Now Israel remained in Acacia Grove, and the people began to commit harlotry with the women of Moab. 2 They invited the people to the sacrifices of their gods, and the people ate and bowed down to their gods. 3 So Israel was joined to Baal of Peor, and the anger of יהוה was aroused against Israel.*

The evidence for this is written for us in Revelation:

**Revelation 2:14** *“But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality.*

Though he may have been paid generously for his advice, his demise is noted without fanfare:

**Bemidbar 31:8** *They killed the kings of Midian with the rest of those who were killed — Evi, Rekem, Zur, Hur, and Reba, the five kings of Midian. Balaam the son of Beor they also killed with the sword.*

The book of Revelation also speaks of a rider on an animal:

**Revelation 17:3** *So he carried me away in the Spirit into the wilderness. And I saw a woman sitting on a scarlet beast which was full of names of blasphemy.... 4 The woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abominations and the filthiness of her fornication. 5 And on her forehead a name was written: MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH.*

This beast is the epitome of evil. Balaam's desire for riches is portrayed in this woman and her adornment. Balaam's advice to Balak is also hinted at through the mention of her harlotries. The name on her forehead stands in sharp contrast to what will be found on the foreheads of the righteous in Revelation 22:4 (They shall see His face, and His name shall be on their foreheads.)

This picture in Revelation, my friends, is the goal of satan. He desires for you to be riding on that beast. His agenda is to tempt you with what the world has to offer. Temptation begins in a subtle way:

**James 1:13** *Let no one say when he is tempted, “I am tempted by Elohim”; for*

Het loopt slecht af voor Balaam. Omdat hij niet in staat was de Israëlieten mondeling te vervloeken, was het volgende waarschijnlijk het resultaat van het plan dat hij aan Balak heeft voorgelegd:

**Bemidbar 25:1** *Nu bleef Israël in het Acacia bosje (Sittim), en het volk begon te hoereren met de vrouwen van Moab. 2 Zij nodigden het volk tot de offers van hun goden, en het volk at en boog zich neer voor hun goden. 3 Zo werd Israël verenigd met Baal van Peor, en de woede van יהוה werd opgewekt tegen Israël.*

Het bewijs hiervoor is voor ons in Openbaring opgeschreven:

**Opb. 2:14** *Maar ik heb een paar dingen tegen u, omdat u daar degenen hebt die aan de doctrine van Balaam vasthouden, die Balak onderwees om een struikelblok te leggen voor de kinderen van Israël, om dingen te eten die aan afgoden geofferd waren, en seksuele immoraliteit te begaan.*

Hoewel hij royaal voor zijn raad kan betaald zijn, wordt zijn overlijden zonder ophef genoteerd:

**Bemidbar 31:8** *Zij doodden de koningen van Midian met de overigen van hen die werden gedood — Evi, Rekem, Zur, Hur, en Reba, de vijf koningen van Midian. Balaam de zoon van Beor doodden zij ook met het zwaard.*

Het boek Openbaring spreekt ook van een berijder van een dier:

**Opb. 17:3** *Zo voerde hij me in de Geest weg, in de wildernis. En ik zag een vrouw zittend op een scharlaken beest dat vol was van godslasterlijke namen .... 4 De vrouw was uitgedost in purper en scharlaken, en versierd met goud en kostbare stenen en parels, hebbend in haar hand een gouden beker vol van walgingen en de smerigheid van haar ontucht. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven: GEHEIMZINNIGHEID, BABYLON DE GROTE, DE MOEDER VAN HOEREN EN VAN WALGINGEN VAN DE AARDE.*

Dit beest is de samenvatting van het kwaad. Balaam's verlangen naar rijkdom wordt met deze vrouw en haar versiering afgebeeld. Naar Balaam's raad aan Balak wordt ook verwezen door de vermelding van haar hoerereien. De naam op haar voorhoofd staat in scherp contrast met wat op de voorhoofden van de rechtvaardigen zal worden gevonden, in Opb. 22:4 (zij zullen Zijn gezicht zien, en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn)

Dit beeld in Openbaring, mijn vrienden, is het doel van satan. Hij verlangt dat u op dat beest rijdt. Zijn agenda is gevuld met u te verleiden met wat de wereld te bieden heeft. Verleiding begint op een subtiele manier:

**Jak. 1:13** *Laat niemand zeggen wanneer hij wordt verleid: “Ik word door Elohim verleid”; want*

*Elohim cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. 14 But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. 15 Then, when desire has conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is full-grown, brings forth death.*

Once we have come to know Yeshua, we now have what it takes to resist evil and choose the good He has given us through His Torah. Ride the donkey. You won't have to fear the Angel of יהוה who stands in the narrow path between the vineyards. He is there for your protection and to continue to show you the way along the narrow path. Baruch HaShem!

Shabbat Shalom,  
Ardelle

*Elohim kan door kwaad niet worden verleid, noch verleidt Hij zelf iemand. 14 Maar elkeen wordt verleid wanneer hij door zijn eigen verlangens weggetrokken en verleid wordt. 15 Dan, wanneer het verlangen een vorm aangenomen heeft, baart ze zonde; en de zonde, wanneer ze volgroeid is, brengt de dood.*

Eenmaal wij Yeshua hebben leren kennen, hebben wij wat nodig is om het kwaad te weerstaan en voor het goede te kiezen dat Hij ons via Zijn Thora heeft gegeven. Berijd de ezel. U zult de Engel van יהוה niet moeten vrezen die op de smalle weg tussen de wijngaarden staat. Hij is er voor uw bescherming en om u het gaan over de smalle weg te blijven tonen. Baruch HaShem!

Shabbat Shalom,  
Ardelle